

# Where It Began Ann Redisch Stampler

Thank you for reading Where It Began Ann Redisch Stampler. Maybe you have knowledge that, people have look numerous times for their chosen readings like this Where It Began Ann Redisch Stampler, but end up in infectious downloads. Rather than reading a good book with a cup of tea in the afternoon, instead they are facing with some malicious virus inside their laptop.

Where It Began Ann Redisch Stampler is available in our book collection an online access to it is set as public so you can download it instantly. Our digital library hosts in multiple locations, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one. Kindly say, the Where It Began Ann Redisch Stampler is universally compatible with any devices to read

The Michigan Alumnus 2003 In volumes1-8: the final number consists of the Commencement annual.

The Jewish Values Finder Linda R. Silver 2008 Moral qualities + good deeds + instruction = decent person. These are the ideas and the ideals that express the meaning of the term Jewish values. They are also the precepts embraced by most of the other world religions. This highly authoritative reference guide by Linda Silver - a specialist in Jewish children's literature - evaluates and analyzes nearly 1,000 carefully selected children's books that promote Jewish values. Each entry includes bibliographic information, age level recommendations, annotation, relevant value, and subject headings. School and public librarians, teachers, and parents concerned with character development will find this guide an essential resource.

Delilah Sarah Ockler 2012-07-05 'We verlangen allemaal naar hoe het had kunnen zijn.' In het leven van Delilah hebben dingen nogal de neiging uit elkaar te vallen. Ze was goed op school, maar kan het nu nauwelijks nog bijbenen. Haar vrienden snappen haar niet meer. Haar vriendje is niet echt een vriendje. En haar moeder weigert te praten over de ruzie die acht jaar geleden de familie uiteenscheurde. Wanneer Delilah de zomer verplicht doorbrengt in het huis van haar recent overleden oma, om de boel daar te renoveren, is het pijnlijke verleden van haar familie niet te vermijden. Delilah begint te twifelen aan alles wat ze dacht dat waar was, want de vragen en geheimen stapelen zich op. Sarah Ockler schreef een krachtig familieverhaal over liefde en ontwikkeling. In een verhaal dat vol emotie en humor zit, realiseert Delilah zich dat zelfs de meest gebroken relaties weer gelijmd kunnen worden.

Where It Began Ann Redisch Stampler 2013-02-19 After she is in a horrific car crash when drunk, Los Angeles high school student Gabriella Gardiner assumes she stole her rich boyfriend's car and smashed it into a tree, but she cannot remember anything

about the events of the evening.

Vrees het ergste Linwood Barclay 2011-10-07 De ergste dag uit het leven van Tim Blake begint met het koken van een ei voor zijn dochter Sydney. Ze logeert de hele zomer bij hem en heeft een vakantiebaantje bij een hotel in de buurt. Wanneer Sydney die dag na haar dienst niet thuiskomt, denkt Tim dat ze met vrienden op stap is. Wanneer ze haar telefoon niet opneemt gaat hij zich zorgen maken. Het wordt steeds later en hij raakt in paniek. En wanneer de manager van het hotel nog nooit van Sydney gehoord blijkt te hebben, raakt zijn leven in een vrije val. Wat deed Sydney elke dag als ze kennelijk niet naar het hotel ging? Was er iets wat ze niet aan haar vader kon of mocht vertellen? In zijn wanhopige zoektocht naar Sydney is er een dubieuze geruststelling: Sydney kan niet dood zijn, want een aantal zeer louche types is ook naar haar op zoek...

Starters Lissa Price 2012-05-25 De wereld is voorgoed veranderd Callie staat voor een onmogelijke keuze: Haar ouders zijn dood. Haar broertje is ernstig ziek. En er is niemand die ze kan vertrouwen Haar enige uitweg is de bodybank: een gewetenloze organisatie die ze verafschuwt. Ten einde raad gaat Callie met hen in zee. Ze moet haar opdracht volbrengen en opgeven is geen optie.

Bravo Valentina Adriana Trigiani 2011-10-09 Valentina Roncalli, schoenenontwerpster voor het New Yorkse familiebedrijf Angelini Shoe Company, heeft het zwaar. Haar grootmoeder heeft een nieuwe liefde gevonden en vertrekt naar haar moederland Italië. Het bedrijf blijft achter in handen van Valentina en haar twistzieke broer Alfred, en dan is er ook nog hun grote, luidruchtige Italiaanse familie die de rest van Valentina s tijd en aandacht opeist. Wanneer Valentina naar Buenos Aires reist voor zaken, wacht haar een nog grotere uitdaging. Ze blijkt daar een verre neef te hebben, die ook `in de schoenen zit. Deze ontdekking roept vele vragen op. Waarom hebben de familiezieke Roncalli s het contact met deze bloedverwanten verbroken? De familie is in rep en roer, en het is aan Valentina om iedereen nader tot elkaar te brengen.

Dagboek van een wombat Jackie French 2010 Een wombat (ik-figuur) doet niet veel meer dan slapen, eten en krabben. Maar af en toe wil hij ook wel eens iets anders. Een bijzondere maaltijd bijvoorbeeld. Of mensen als huisdier. Oblong prentenboek met kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.

Eindeloze nacht Veronica Rossi 2013-03-25 Een verhaal waarvan de filmrechten al voor publicatie van het boek zijn verkocht, waarvan in rap tempo in meer dan 25 landen een vertaling verschijnt, dat boven aan de eindejaarslijstjes prijkt en waarvan de recensies eindigen met het reikhalzend uitkijken naar het volgende deel. Dat was Een wereld zonder hemel, waarvan nu het vervolg De eindeloze nacht verschijnt. Perry en Aria proberen allebei hun plaats te vinden in de Getijen, maar Perry worstelt met zijn verplichtingen en Aria's aanwezigheid wekt nog steeds veel wantrouwen. Aria en Raas besluiten de Getijen te verlaten en naar de Hoorns te gaan, op zoek naar kennis over het Stille Blauw en in de hoop Liv, Perry's zus en Raas' grote liefde, te vinden. Aria moet razendsnel als de beste leren vechten om te overleven en worstelt daarnaast met haar gevoelens van trouw, aan beide kampen. Als ze ondanks alles haar weg weer vindt naar de Getijen, blijkt het leven haar nog een klap toe te dienen: in haar afwezigheid heeft Perry een innige band gekregen met Kirra en lijkt er geen plaats meer te zijn voor Aria...

Gevaarlijke flirt Simone Elkeles 2011-05-05 Carlos Fuentes is een jongen van

zeventien die alles uit het leven wil halen wat erin zit. In Mexico, waar hij twee jaar heeft gewoond, was hij lid van een street gang. Zijn moeder heeft geregeld dat hij weer terug is in Amerika, waar ook zijn broer Alex studeert. Carlos moet er naar school helemáál niet iets wat hij zelf in gedachten had en erger nog: deelnemen aan een programma voor probleemjongeren. En dan komt hij ook nog te wonen bij het gezin van een docent die van hem verwacht dat hij zich houdt aan de huisregels. Dan wordt hij verliefd op Kiara, de nogal brave dochter des huizes. Een meisje dat heel anders is dan alle meiden die hij tot nu toe heeft gekend. Ondanks de grote verschillen tussen Carlos en Kiara is de aantrekkingskracht tussen hen niet te missen Maar is Carlos bereid haar veiligheid in gevaar te brengen in ruil voor het soort leven waarvan hij nooit heeft durven dromen?

Another Chicago Magazine 2001

Halo Alexandra Adornetto 2011-10-07 Venus Cove is niet meer dan een slaperig stadje. Daar komt verandering in wanneer vanuit de hemel drie engelen naar het stadje worden gestuurd: Gabriel, de krijger, Ivy, de heler, en Bethany, de tiener. Zo onopvallend mogelijk maakt het drietal zich op voor een strijd tegen het Kwaad. Om zo min mogelijk op te vallen, proberen de engelen zich als een gewoon gezin voor te doen. Bethany gaat naar de plaatselijke middelbare school, wordt verliefd en begint tegen alle regels van de hemel in een relatie. Maar al snel blijken de drie engelen niet de enige bovennatuurlijke elementen in Venus Cove te zijn. De komst van een uiterst charmante, verleidelijke en bovenal dodelijk gevaarlijke jongen bedreigt het voortbestaan van de wereld en de engelen moeten al hun krachten bundelen om hem te bestrijden. Bethany kunnen ze daarbij niet missen, en de jonge engel zal moeten kiezen tussen de liefde en haar missie.

Something for Nothing Ann Redisch Stampler 2003 Dog lived in the noisiest part of Bialystok. All day long he heard the hubbub of the nearby marketplace, and all night long he heard the banging and clanging of workmen unloading their goods. When he could take the racket no more, Dog set off for the country to find a quieter place to live. On his first night in his new home, a gang of howling and yowling, hissing and screeching cats terrorize him, destroying his newfound peace and quiet. Inspired by a Jewish folk tale, the story tells how Dog outwits the rascally cats It makes for a humorous, satisfying story, exuberantly illustrated with stunning jewel-toned paintings reminiscent of Marc Chagall's. Afterword. AUTHOR: Ann Redisch Stampler based her two books for Clarion on stories from her grandmother, who was born in Belarus and moved to the United States as a young girl. AGE: 7-10 GRADES 3-5

The poison diaries Maryrose Wood 2011 Engeland, 18e eeuw. De weesjongen Weed wordt bij Jessamina (16) en haar vader Thomas achtergelaten. Thomas wil kosten wat kost achter de bijzondere plantenkennis van Weed zien te komen.

De graces Laure Eve 2016-09-13 Wanneer River Page met haar moeder naar een klein dorpje verhuist, valt ze als een blok voor de knappe en ongrijpbare zeventienjarige Fenrin Grace. Het gerucht gaat dat de Graces – Fenrin, zijn tweelingzus Thalia en hun jongere zusje Summer – heksen zijn, en River gelooft dat maar al te graag. Ze wil niets liever dan in hun nabijheid zijn en hun geheimen ontdekken. Zorgvuldig plant ze elke stap die nodig is om haar doel te bereiken. De Graces zijn erg op zichzelf, maar River raakt bevriend met Summer en zo wordt ze kind aan huis. Ze komt steeds dichterbij de waarheid over de familie en vooral dichterbij

Fenrin. Maar River heeft ook haar eigen geheimen. Wanneer Fenrin eindelijk binnen handbereik lijkt te zijn, gebeurt er iets waardoor alles voorgoed verandert. Beklemmend en mysterieus: De Graces laat je niet meer los!

Mikis de ezeljongen Bibi Dumon Tak 2012-08-08 Op een dag heeft opa een grote verrassing voor Mikis. In de schuur staat een ezel! En Mikis mag een naam voor haar verzinnen. Hij noemt haar Tsaki. Tsaki is de mooiste ezel van het hele eiland. Haar vacht is lekker zacht en aan haar lange oren lijkt geen einde te komen. Opa heeft haar gekocht voor het zware sjuwwerk. Lekker handig, vindt hij, een tractor op poten. Maar al dat hout op haar rug is veel te zwaar voor Tsaki. Mikis en zijn vriendinnetje Elena gaan Tsaki helpen. En dat loopt heel anders af dan ze hadden gedacht...

De hongerige golven Carrie Ryan 2011-10-15 Gabry leidt een rustig en veilig leven in het dorp aan zee. Om het dorp staat een hek. Buiten het hek wonen de Ontheilgden in het Woud van Klauwen en Tandem. Het dorp met de vuurtoren is haar thuis, haar wereld en alles wat ze nodig heeft. Gabry's moeder dacht dat ze haar geheimen achter had gelaten in het Woud van Tandem en Klauwen, maar geheimen blijven niet begraven. Zo veilig is het leven niet, het hek kan niet alles tegenhouden. Carry Ryan is geboren en getogen in Greenville, South Carolina. Ze werkte als advocate voordat ze zich fulltime ging bezighouden met het schrijven van jeugdboeken. Ze woont samen met haar man, twee dikke katten en een hond in Charlotte, North Carolina.

Tien dingen die ik beter niet had kunnen doen Sarah Mlynowski 2015-07-10 Feesten tot in de ochtend, marshmallows als ontbijt en niet opstaan als je daar geen zin in hebt. Zo ziet het nieuwe leven van de 16-jarige April eruit. Nu haar vader voor zijn werk naar Cleveland is verhuisd, woont April tot het eind van het schooljaar bij haar vriendin Vi. Officieel onder toezicht van Vi's moeder, maar die is op tournee. Alleen heeft April dat niet aan haar ouders verteld. Lang leve de vrijheid in een huis vol jongens en een roze hottub in de tuin! Of niet? En waarom staat Aprils vader ineens op de stoep?

Ik Earl en de stervende Rachel Jesse Andrews 2012-04-20 De zeventienjarige Greg Gaines leidt een onzichtbaar bestaan op school en dat bevalt hem prima. Hij heeft één vriend, Earl, met wie hij films maakt. Greg is de eerste om toe te geven dat de films 'fcking slecht' zijn, maar niemand krijgt ze toch te zien. Wanneer klasgenote Rachel leukemie blijkt te hebben, wordt Greg door zijn moeder min of meer gedwongen Rachel bij te staan in deze moeilijke tijd. Greg voelt daar helemaal niets voor, maar laat zich toch overhalen. Al gauw gaat het bergafwaarts met Rachel en de kans op genezing lijkt met de dag kleiner te worden. Greg en Earl besluiten een afscheidsfilm voor haar te maken. Het wordt De Slechtst Gemaakte Film Aller Tijden, zoals Greg het zelf noemt, maar wel een van de aangrijpendste en indrukwekkendste ervaringen in het leven van de drie jongvolwassenen.

In het begin was er Bob Meg Rosoff 2011-11-24 Stel je voor dat God een typische puber is. Hij is lui, slordig, met zichzelf bezig, seksbelust, én staat op het punt Lucy te ontmoeten; het mooiste meisje op aarde. Helaas is het zo dat altijd wanneer Bob verliefd wordt, er rampen volgen. Laten we bidden dat Bob niet verliefd wordt op Lucy.

The Cats on Ben Yehuda Street Ann Redisch Stamper 2014-01-01 There are lots of cats on Ben Yehuda Street, but it is the friendship between a little grey cat with a pink collar and a fluffy white stray cat that brings two lonely neighbors together.

De perfecte moordenaar Katherine Ewell 2014-06-12 De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een snoeiharde thriller geschreven: 'De perfecte moordenaar'. Londen wordt

geteisterd door een seriemoordenaar. De moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter en heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de leer geweest bij haar moeder en is nu de perfecte moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen, haar morele kompas wordt geleid door de gedachte dat er geen goed en geen kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. De negentienjarige Katherine Ewell heeft met 'De perfecte moordenaar' een snoeihard verhaal neergezet. Ewells talent als schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende thema's over goed en kwaad, en de relevantie van rechtvaardigheid.

Bloedzusters Jackson Pearce 2013-03-22 Scarlett March leeft om te jagen op de Fenris: de weerwolven die haar hebben verwond bij een aanval op haar zus Rosie. Gewapend met een vlijmscherp hakmes en een bloedrode mantel is Scarlett een expert in het lokken en doden van weerwolven. Ze is vastberaden andere jonge meisjes te beschermen tegen een angstaanjagende dood, en ze zal niet rusten voordat elke wolf gedood is. Rosie March voelt dat de ooit zo hechte band met haar zus langzaam verandert. Ze zet de klopjacht met haar zus voort, maar eigenlijk droomt ze van een leven zonder weerwolven. Ze voelt steeds meer voor de enige vriend van Scarlett: Silas, de jongen uit het bos, die dodelijk is met zijn bijl. Maar verraad ze door de liefde voor Silas haar zus en haar idealen niet? Bloedzusters is een donker sprookje met bloedstollende avonturen, moorddadige zussen en een spetterende romance. Jackson Pearce studeerde Engels en filosofie aan de University of Georgia. Ze heeft altijd al geschreven, maar heeft daarnaast ook andere baantjes gehad. Ze schreef overlijdens- advertenties, was serveerster in een biker bar en verdiende bij als receptioniste. Ooit heeft ze auditie gedaan voor het circus, maar helaas zonder succes. Ze woont in Atlanta met een prettig gestoorde hond en een licht loensende kat.

Afterparty Ann Redisch Stamper 2015-01-06 Tired of always being the good girl, Emma forms a friendship with fun and alluring Siobhan, but Siobhan's dangerous lifestyle becomes more than Emma can handle.

Het programma Suzanne Young 2015-02-20 'Voor de lezer die houdt van een dystopie à la The Hunger Games van Suzanne Collins, is Het Programma van Suzanne Young misschien wel de beste tip.' – NRC Handelsblad 'Met dit krachtige psychologische drama springt Young tussen alle andere young adults uit.' – BCCB In de wereld van Sloane is het uiten van echte gevoelens verboden, depressie onder jongeren is een epidemie en de enige oplossing is het Programma... Sloane denkt wel twee keer na voordat ze in het openbaar begint te huilen. Sinds zelfdoding is uitgegroeid tot een internationale epidemie, zou een huilbui haar in het Programma kunnen doen belanden, de enige bewezen behandelingsmethode. Ze heeft al een broer verloren, dus Sloane weet zeker dat haar ouders er alles aan zullen doen om haar in leven te houden. Ze weet ook dat iedereen die het Programma heeft gevolgd terugkeert met een schone lei: hun depressies zijn verleden tijd, maar hetzelfde geldt voor hun herinneringen. Omdat ze zowel thuis als op school constant onder toezicht staat, zorgt Sloane dat ze zo min mogelijk opvalt en verbergt ze haar gevoelens zo goed mogelijk. De enige bij wie Sloane zichzelf kan zijn, is James. Hij heeft beloofd om ervoor te zorgen dat ze geen van beiden in het Programma terecht komen en Sloane weet dat de liefde tussen hen sterk genoeg is om allerlei tegenslagen te weerstaan. Maar ondanks de beloftes die ze elkaar maken, wordt het steeds moeilijker om de waarheid te

verbergen. Ze worden alle twee steeds zwakker, depressie ligt op de loer. En het Programma zit hun op de hielen... 'Een boek om te verslinden: razendsnel geschreven, origineel uitgangspunt en een sexy liefdesverhaal.' – Booklist 'Een aangrijpend verhaal voor fans van dystopische liefdesverhalen.' – Kirkus Reviews

De geest in de rivier Carrie Jones 2019-10-14 Amy ziet al haar hele leven visioenen. Soms van dingen die ze wil weten. Soms van dingen die gruwelijk zijn, zoals de dood van de vader van haar beste vriendin Courtney. Eén ding hebben de visioenen echter met elkaar gemeen: ze komen allemaal uit. Zonder uitzondering. Alan verhuist met zijn moeder naar Maine om zijn tante te steunen, die net weduwe is geworden. Zijn nichtje Courtney lijdt onder de verdrinkingsdood van haar vader en gelooft nog steeds dat hij weer zal opduiken. Ze denkt zelfs dat zijn geest bij hen is. Maar Alan heeft door zijn Navajo-achtergrond de nodige ervaring met geesten en voelt dat er iets niet klopt in huis. Courtney heeft iets opgeroepen uit de rivier. Iets dat beter onder water had kunnen blijven. New York Times bestsellerauteur Carrie Jones sloeg de handen ineen met fantasyschrijver Steven E Wedel om deze huiveringwekkende, romantische en spannende YA-roman te schrijven.

De studie Joelle Charbonneau 2014-02-19 De studie is het tweede deel van De Test-trilogie Voor fans van De Hongerspelen en Inwijding! Malencia Vale heeft in deel 1 van De Test-trilogie de spannende en uitputtende testen van het Verenigde Gemenebest overleefd en is nu een van de twintig uitverkorenen die mogen studeren aan de universiteit. Hoewel haar klasgenoten leven in een gelukzalige roes omdat hun herinneringen aan de gruwelen van de Test zijn gewist, knaagt aan Cia een onzekerheid over de toekomst. Wat is er waar van het verhaal dat ze zichzelf hoorde vertellen op de Transit Communicator? Achterdochtig geworden, probeert Cia meer informatie te verzamelen over de universiteit, het Test-comité en haar medeleerlingen. Ondertussen moet ze er natuurlijk ook voor zorgen dat ze niet opvalt in de groep. Wanneer ze tot de ontdekking komt dat de afluister- en spionagepraktijken niet gestopt zijn na haar toetreden tot de universiteit, en dat de selectie voor de verschillende studierichtingen veel weg heeft van de Test is ze vastberaden de waarheid te ontdekken. Zelfs als ze daarmee haar vrienden én familie mogelijk in gevaar brengt. Langzaam vervagen haar eigen grenzen op zoek naar de waarheid, want falen is geen optie Lezersreacties op het eerste deel in De Test-trilogie, De Test: 'De Test kruipt onder je huid en laat je niet meer los. De spanning, angst en woede van Cia zijn levensecht. Toen het boek uit was, kon ik nog maar aan één ding denken: meer! 'De Test is een heerlijk wil-niet-meer-stoppen-met-lezen-boek. 'Fan van De Hongerspelen? Dan is De Test zeker iets voor jou! Een absolute mustread. 'Het blijft spannend tot de laatste bladzijde. De Test-trilogie heeft ook een eigen Facebookpagina,

[www.facebook.com/detesttrilogie](http://www.facebook.com/detesttrilogie), en een eigen website,

[www.karakteruitgevers.nl/detesttrilogie/](http://www.karakteruitgevers.nl/detesttrilogie/). Bekijk daar ook de boektrailer op YouTube!

Zijn jaar Gayle Forman 2014-04-15 Willem is Lulu kwijt. Zal hij haar vinden? Zijn jaar is het verhaal van Willem. Na die stralende dag met Allyson, alias Lulu, in Parijs, is Willems leven veranderd. Hij kan zijn draai niet meer vinden, is rusteloos en reist de wereld rond. Wat wil hij met zijn leven? Blijven reizen? Meer werken? Wat betekent acteren voor hem? Zo door blijven gaan kan niet meer, niet na die dag met haar. Zijn jaar vormt samen met Haar dag een romantisch duet over liefde, reizen en het zoeken

naar je identiteit.

Het meisje met de groene ogen Siobhan Hayes 2012-08-03 Een snelle blik door het raam van de schoolbus verandert alles voor Katy Rivers. Een mysterieus meisje met bijna lichtgevend groene ogen staart haar aan, en vanaf dat moment achtervolgt zij Katy. Ze kent al haar gedachten en is overal. Wat is het verband tussen hen? En wat is de macht van de smaragdgroene hanger die ze aan Katy geeft? Ik ben alles wat jij niet bent en ik ga je leven overnemen. Ik ben je ergste nachtmerrie... Deze huiveringwekkende woorden drukken Katy geleidelijk in een hoek, waardoor ze vervreemd raakt van iedereen die haar lief is, zelfs van haar moeder. Alleen haar beste vriend Luke houdt vertrouwen in Katy en samen proberen ze een manier te vinden om het meisje met de groene ogen te verslaan. Maar zij is vastberaden om Katy te worden, al wordt het haar dood...

Een zwarte pyjama Patricia McCormick 2014-08-26 Genomineerd voor de National Book Award Het waargebeurde verhaal van een elfjarige jongen die de Killing Fields van Cambodja overleeft Ze dragen een zwarte 'pyjama', de soldaten van de Rode Khmer die in 1975 in Cambodja aan de macht komen. Arn Chorn-Pond is dan elf, een kind nog. Hij wordt weggehaald bij zijn familie en naar een werkkamp gestuurd. In de verzengende hitte op de rijstvelden ziet hij anderen voor zijn ogen sterven. Arn leert snel onzichtbaar te zijn voor de sadistische Rode Khmers die dagelijks beslissen over leven en dood. Op een dag vragen de soldaten of een van de kinderen een muziekinstrument kan bespelen. Arn biedt zich aan. Die beslissing houdt hem in leven, maar zorgt er ook voor dat hij als kindsoldaat midden in de Killing Fields belandt. Arn Chorn-Pond wijdt zijn leven nu aan het helpen van jonge oorlogsslachtoffers, met de door hem opgerichte organisaties Children of War en Cambodian Living Arts. Voor zijn werk heeft Arn o.a. de Amnesty International Human Rights Award en de Spirit of Anne Frank Outstanding Citizen Award ontvangen. Patricia McCormick is een meermalen bekroond auteur en journaliste die veel is geprezen om haar menselijke benadering van moeilijke onderwerpen. 'Een van de meest inspirerende en krachtige boeken die ik ooit heb gelezen. Een zwarte pyjama leert ons de moed te vinden om ons uit te spreken en zo de wereld te veranderen.' Aartsbisschop Desmond Tutu 'Dit is een prachtig verslag van Arns ongelooflijke verhaal over hoe muziek zijn leven redde en hem ertoe aanzette de ziel en cultuur van zijn volk te redden.' Peter Gabriel

Het meisje uit Aleppo Nujeen Mustafa 2018-01-09 De vlucht van oorlog naar vrijheid Nujeen leidt een bijzonder leven. Omdat ze spastisch is, gaat ze niet naar school en komt ze nauwelijks buiten. Op de vijfde verdieping van het appartementencomplex in Aleppo waar ze samen met haar familie woont, kijkt ze de hele dag Amerikaanse soaps en documentaires. Zo leert ze zichzelf talloze weetjes en maakt ze zich de Engelse taal eigen. En ze droomt. Van vrijheid, van een leven zoals ándere zestienjarigen dat hebben. En dan breekt de burgeroorlog uit en valt IS de wijk binnen waarin Nujeens familie woont. Net als tienduizenden anderen worden ze gedwongen het geweld te ontvluchten. Geholpen door haar zus maakt Nujeen in haar rolstoel een uitputtende en gevaarlijke tocht en weet ze via Turkije uiteindelijk Duitsland te bereiken. Al die tijd houdt ze dapper vol, probeert ze te blijven lachen en durft ze te blijven dromen...

Als je mij vindt Emily Murdoch 2015-11-05 Een boek over zoveel meer dan simpelweg twee meisjes die gered worden uit de bossen; een verhaal over uithoudingsvermogen, wantrouwen, loyaliteit, liefde en vooral over familie. Een zeldzaam debuut dat de pijn

van de hoofdpersoon zo vakkundig, verdrietig en geweldig beschrijft, maar ook haar veerkracht, vastberadenheid en hoop. Carey woont met haar zusje Jenessa en hun drugsverslaafde moeder in een oude caravan in het bos. Ze leven in afzondering en diepe armoede en de meisjes worden soms wekenlang aan hun lot overgelaten. Wanneer hun moeder op een dag helemaal niet meer terugkomt, worden ze door Jeugdzorg meegenomen en bij hun vader ondergebracht. Terwijl Jenessa opbloeit dankzij hun nieuwe, luxueuze leven, merkt Carey dat ze zelf haar draai niet kan vinden. Na alle negatieve verhalen van haar moeder wantrouwt ze haar vader en het lukt haar niet om aansluiting te vinden op school. Hoe moet ze aan haar verleden ontsnappen en zich openstellen aan een vader die ze nauwelijks kent?

20 vragen voor Gloria Martyn Bedford 2016-10-26 Op een saaie doordeweekse dag stapt een nieuwe jongen Gloria's klas binnen. En niet zomaar één. Uman is knap en mysterieus, en ook grappig en superslim. Hij komt meteen naast Gloria zitten en heeft alleen maar oog voor haar. Binnen de kortste keren wordt ze verliefd. Dus als hij voorstelt om te breken met hun saaie leven en er samen vandoor te gaan, hoeft ze niet lang na te denken. Ze nemen een tentje mee, gooien hun telefoons weg en gaan samen het avontuur tegemoet... Maar wie is deze raadselachtige jongen eigenlijk? En is hij wel te vertrouwen? Wanneer Gloria eindelijk achter de waarheid over Umans verleden komt is ze mijlenver van huis en stellen haar ouders en de politie zich de vraag: waar is Gloria?

How to Disappear Ann Redisch Stamper 2017-06-13 "A sexy road trip thriller, told from alternate perspectives, following a girl on the run after witnessing or committing a murder and the boy who has been sent to kill her"--

School Library Journal 2008

Het heksenalfabet Caitlin Kittredge 2012-06-06 In de sombere steegjes van het stadje Lovecraft is magie echt, net zo echt als de straf die ligt op het gebruik ervan: kettters belandden op de brandstapel. Aoife Grayson is bijna zestien; de leeftijd waarop iedereen in haar familie doordraait als gevolg van het necrovirus. Volgens de proctoren, de leiders van Lovecraft, ligt het necrovirus ten grondslag aan ketterij. Dan krijgt Aoife een brief van haar oudere broer, die haar vertelt dat ze het heksenalfabet moet vinden als ze zichzelf wil redden.

Winger Andrew Smith 2017-11-07 Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van zijn internaat. Nu is hij kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats van met zijn beste vrienden. Winger is een grappig en aangrijpend youngadultboek voor jongens, geschreven door Andrew Smith.

Herkenbaar voor pubers. Vol droge humor, grappiger dan Adrian Mole. Ryan Dean West aka Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van zijn internaat. (Hij werd betrapt toen hij een telefoon aan het hacken was. Oeps.) Nu is hij kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats van met zijn beste vrienden. En dan is er nog school, rugby en zijn vriendin Annie, die hij ervan moet overtuigen dat Winger meer is dan een aibaar ondermaats hardlooptmaatje. Maar daarmee zijn de problemen nog lang niet voorbij... Andrew Smith is de gevierd en bekroond auteur van onder meer Grashopper Jungle en 100 Sideways Miles. Winger was zijn doorbraak in Amerika.

De favoriete zus Jessica Knoll 2019-06-11 Als twee zussen deelnemen aan een realityshow, had niemand kunnen denken dat een van hen het einde van het seizoen



niet zou overleven. Goal Diggers wil het leven van een aantal succesvolle jonge vrouwen tonen zoals het echt is. Maar als diezelfde vrouwen, opgestoot door de producers, elkaar het licht in de ogen niet gunnen, ontaardt de show in een drama. De favoriete zus legt de onzichtbare grenzen, waar ambitieuze vrouwen vaak op botsen, bloot. Tegelijk biedt het boek een eerlijke kijk op de onderlinge relaties tussen vrouwen en de constante druk om jong, relevant en promotable te blijven.

Het rampzalige verhaal van jou en mij Jess Rothenberg 2012-10-16 Sterven aan een gebroken hart is nog maar het begin. Welkom in de eeuwigheid! Als Brie wordt gedumpt door Jacob betekent dat het einde van haar wereld. Letterlijk. Alleen is Brie nog niet klaar om onder de zoden te liggen en ze blijft als geest op aarde. Nu ze D&W is (Dood en Weg), komt Brie erachter dat liefde veel ingewikkelder is dan ze ooit had gedacht. In Half Moon Bay begint haar familie uit elkaar te vallen. Haar beste vriendin verbergt een geheim over Jacob en de waarheid achter zijn verraad. En dan is er Patrick, Brie's mysterieuze nieuwe gids en collega-Verloren Ziel die misschien wel de sleutel tot haar eeuwige geluk in handen heeft.

Children's Book Review Index Dana Ferguson 2007-08 The Childrens Book Review Index contains review citations to give your students and researchers access to reviewers comments and opinions on thousands of books, periodicals, books on tape and electronic media intended and/ or recommended for children through age 10. The volume makes it easy to find a review by authors name, book title or illustrator and fully indexes more than 600 periodicals.