

The Strangler Vine Mj Carter

This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this The Strangler Vine Mj Carter by online. You might not require more mature to spend to go to the books opening as with ease as search for them. In some cases, you likewise pull off not discover the broadcast The Strangler Vine Mj Carter that you are looking for. It will definitely squander the time.

However below, similar to you visit this web page, it will be therefore unquestionably simple to get as without difficulty as download guide The Strangler Vine Mj Carter

It will not take many era as we explain before. You can do it while achievement something else at house and even in your workplace. consequently easy! So, are you question? Just exercise just what we meet the expense of below as capably as review The Strangler Vine Mj Carter what you past to read!

Het goud van de waarheid Iain Pears 1997 Vier mensen geven hun visie op de gebeurtenissen rond de moord op een geestelijke in het Oxford van 1663.

Duizend stukjes van jou Claudia Gray 2016-01-12 De ouders van Marguerite Caine zijn beroemde baanbrekende wetenschappers. Hun laatste uitvinding? De Vuurvogel, een apparaatje waarmee je tussen verschillende dimensies kunt reizen en het lichaam kunt overnemen van je andere ik in een parallel universum. Het klinkt als sciencefiction, maar voor Marguerite is het realiteit. Helemaal wanneer haar vader wordt vermoord en de moordenaar - de briljante onderzoeksassistent Paul - naar een andere dimensie vlucht. Ze twijfelt geen moment en gaat achter hem aan... In de dimensies waarin ze terechtkomt - futuristisch Londen, keizerlijk Rusland, een wereld die grotendeels onder water staat - komt ze verschillende versies tegen van Paul en gaat ze steeds sterker in zijn onschuld geloven. Stukje bij beetje ontdekt ze dat de waarheid over haar vaders dood beangstigender is dan ze ooit had kunnen denken... 'Dit boek is onmogelijk

samen te vatten; het gaat over wraak, liefde en verre reizen, en de locaties zijn prachtig en dromerig.' - De Leesfabriek
'Een mooie mix van avontuur, sci-fi en romantiek.' - School Library Journal

De lente van Kasper Meier Ben Fergusson 2014-04-15 IJzingwekkende thriller over de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog Tussen de ruïnes van het door de oorlog verwoeste Berlijn is Kasper Meiers grootste zorg overleven. Door te ruilen en te handelen op de zwarte markt probeert hij genoeg eten voor zichzelf en zijn oude vader bij elkaar te sprokkelen. Dan staat Eva opeens voor zijn deur. Ze vraagt om hulp bij de zoektocht naar een Britse soldaat die haar vriendin zwanger zou hebben gemaakt. Als Kasper zijn medewerking weigert, dreigt Eva al zijn geheimen te onthullen en sleurt ze hem mee in een sinistere klopjacht op de Britse soldaten. Ben Fergusson is schrijver, redacteur en vertaler. Zijn korte verhaal Berlijn stond op de shortlist van de Bridport Prize en hij werd door Sarah Waters geprezen om zijn 'prachtige en nauwkeurige proza'. Ben Fergusson woont in Londen, maar schreef zijn debuut De lente van Kasper Meier in Berlijn, waar hij vier jaar woonde en werkte.

Laatste vrienden Jane Gardam 2018-01-18 Het zou een leven lang duren totdat Edward Feathers en Terry Veneering, als advocaten felle tegenstanders in talloze processen, zich realiseren dat zij net zo goed vrienden hadden kunnen zijn. En toch: het blijft voor Edward een raadsel wat Betty zo aantrekkelijk vond aan Veneering. Hij is dan wel een imposante verschijning en getrouwd met de mooiste vrouw uit een van de rijkste families van Hongkong, maar desalniettemin iemand die in de betere kringen van Hongkong (en in Engeland helemaal!) als een parvenu wordt beschouwd. Over Veneerings afkomst waren er altijd al geruchten. Was zijn vader een circusartiest - of wellicht een Russische spion against the British Empire? Voor Feathers is dat gossip, hij wil alleen weten waarom Betty nooit een kwaad woord over hem wilde horen. Maar zo'n vraag is voor Feathers not done, net als voor Veneering, die er uiteindelijk nooit achter komt waarom Betty onomstotelijk trouw bleef aan haar onberispelijke man. In het slotstuk van haar Old Filth-drieluik vertelt Jane Gardam met serene ironie over ouderdom en fatsoen. 'Laatste vrienden' is een betoverende roman over een onverwachte vriendschap, de kunst van het vergeven en het vermogen om lief te hebben.

The Devil's Feast M. J. Carter 2016-10-27 For lovers of Sherlock, Shardlake and Ripper Street. A hugely enjoyable heart-pounding Victorian thriller- murder, a celebrity chef and a great detective double-act. Longlisted for a CWA Endeavour Historical Dagger 'Wonderful... The Devil's Feast proves to be a sumptuous treat' The Times 'Criminally good... I love this mystery series - it just gets better and better' Woman & Home London, 1842. There has been a mysterious and horrible death at the Reform, London's newest and grandest gentleman's club. A death the club is desperate to hush up. Captain William Avery is persuaded to investigate, and soon discovers a web of rivalries and hatreds, both personal and political, simmering behind the club's handsome façade-and in particular concerning its resident genius, Alexis Soyer, 'the

Napoleon of food', a chef whose culinary brilliance is matched only by his talent for self-publicity. But Avery is distracted, for where his mentor and partner-in-crime Jeremiah Blake? And what if this first death was only a dress rehearsal for something far more sinister?

Wraakengel C.J. Sansom 2014-02-28 Matthew Shardlake werkt aan een interessante zaak: een fanatiek gelovige jongen is opgesloten in een gesticht. Zijn dilemma is of hij hem uit de inrichting moet krijgen, zoals zijn ouders willen, terwijl de jongen vervolgens op de brandstapel zou kunnen belanden als ketter. Wanneer Shardlake ook de gruwelijke moord op een oude vriend onderzoekt, leidt zijn spoor niet alleen naar de godsdienstwaanzinnige jongen, maar ook naar het Boek Openbaringen. Er volgen meer moorden, en terwijl de Kerk ervan overtuigd is dat er sprake is van hekserij en plannen heeft voor duiveluitdrijving, zet Shardlake alles op alles om de dader van de gruwelijke moorden te vinden. `Dit is de beste Shardlake tot nu toe. - The Times `Dit vierde boek maakt de verwachtingen waar (...) een kundig plot en een intrigerend verhaal. - The Guardian C.J. Sansom brak wereldwijd door met zijn bestseller `Winter in Madrid . Ook `Mist over Londen drong door tot de bestsellerlijsten. Zijn `Shardlake-serie bestaat behalve `Wraakengel uit de boeken `Kloostermoord , `Het zwarte vuur , en `Advocaat van kwade zaken .

Aftellen Alan Weisman 2014-04-09 De wereld kan het best zonder de mens af. Geen probleem zelfs, de natuur gaat wel door, en menselijke sporen zullen op den duur uitgewist worden. Maar voor de mens klinkt dat helemaal niet zo geruststellend. In Aftellen laat Alan Weisman zien hoe we dit scenario kunnen voorkomen. Dat kan, al moeten we dan wel iets doen. Op dit ogenblik komen er elke drie dagen evenveel nieuwe aardbewoners bij als Amsterdam inwoners heeft. En daar is de aarde op den duur niet tegen opgewassen. Weisman gaat op reis langs plaatsen waar veel mensen dicht bij elkaar wonen om te zien hoe dat gaat, en of dat gaat. Hoeveel mensen kan de aarde aan? En wat kunnen we doen om daar uit te komen? Aftellen is een ontvullend, verhelderend en ook hoopvol boek.

Kintu Jennifer Nansubuga Makumbi 2020-04-08 'Kintu bruist van energie en wemelt van de gedenkwaardige personages.' – Sunday Times Best Book of the Year Met een mengeling van orale verteltradities, volksverhalen, mythen en bijbelse elementen brengt Jennifer Nansubuga Makumbi een bijzonder kleurrijke cast van personages tot leven. In dit meeslepende epos over de trotse Kintu-stam neemt ze ons mee naar het onbekende Oeganda van voor het koloniale tijdperk tot nu. Kintu vertelt over het leven van de machtige stamhouder Kintu Kidida, die in 1750 op reis gaat om trouw te zweren aan de nieuwe koning. Het noodlot slaat echter toe als hij zijn ongehoorzame adoptiezoon een te harde klap verkoopt, waarna de zoon overlijdt. Wanneer de biologische vader hierachter komt, ontketent hij een vloek die Kintu's clan nog generaties lang zal blijven achtervolgen. 'Met deze meesterlijk uitgevoerde roman doet Jennifer Nansubuga Makumbi

voor de Oegandese literatuur wat Chinua Achebe deed voor de Nigeriaanse literatuur.' – The Guardian

De weduwe Fiona Barton 2016-05-27 We weten allemaal wie hij is, de man die wordt verdacht van een verschrikkelijke misdaad. Het monster. Maar wie is de vrouw die zich aan hem vastklampt op de trappen van de rechtbank? Het leven van Jean Taylor was heerlijk gewoontjes. Mooi huis, prima baan, knappe echtgenoot. Totdat haar man Glen de man werd die van die misdaad werd verdacht. Maar nu is Glen dood en is ze vrij om háár verhaal te vertellen. Jean Taylor gaat ons alles wat ze weet vertellen...

De erfgenaam van Redclyffe Charlotte M. Yonge 1862

De Visser John Langan 2017-08-04 Als ze tijdens een verschrikkelijk onweer een nagenoeg ongelooflijk verhaal horen van een lokale restauranteigenaar, verandert dat de rest van hun leven voor altijd. De oude man vertelt hun over de ijzingwekkende geschiedenis van Dutchman's Creek en een door duistere legendes omgeven man, die alleen bekendstaat als Der Fischer. Rond 1900 zou deze op een dag plotseling zijn verschenen en sinds die dag is het gebied rond het reservoir waar Dutchman's Creek begint een plek waar zich merkwaardige zaken afspelen. De schaarse wandelaars en vissers komen soms terug met verhalen over lang verloren gewaande of overleden vrienden en familieleden die ze daar plotseling tegenkwamen. Sommige van deze wandelaars keren nooit meer terug uit de uitgestrekte bossen. Abe en Dan gaan nog dezelfde dag op weg naar de snelstromende rivier met steile oevers. Ze blijven zich voorhouden dat ze er alleen heengaan om te vissen, maar beide mannen hopen dat de onheilspellende verhalen een kern van waarheid bevatten, en dat ze nog een allerlaatste keer hun geliefden in hun armen kunnen houden. Naarmate ze verder in het bos doordringen, beginnen ze het gevoel te krijgen dat het verhaal van de oude man misschien veel meer op waarheid gebaseerd was dan ze dachten, en dat er een oud kwaad in deze bossen schuilt. De scheidslijn tussen werkelijkheid en de duistere geheimen die zich aan hen openbaren wordt steeds dunner, tot een ontknoping die hen tot een uiterste wanhoopsdaad zal drijven. 'The Fisherman is een sfeervolle, aangrijpende roman die u zal raken en huiverend naar de laatste bladzijde laat staren.' - New York Journal of Books

The Strangler Vine M. J. Carter 2015-04-15 "India, 1837. William Avery is a young soldier with few prospects except rotting away in campaigns in India; Jeremiah Blake is a secret political agent gone native, a genius at languages and disguises, disenchanted with the whole ethos of British rule, but who cannot resist the challenge of an unresolved mystery. What starts as a wild goose chase for this unlikely pair--trying to track down a missing writer who lifts the lid on Calcutta society--becomes very much more sinister as Blake and Avery get sucked into the mysterious Thuggee cult and its even more ominous suppression"--Back cover.

The Printer's Coffin M. J. Carter 2016-06-02 For lovers of Sherlock, Shardlake and Ripper Street. A hugely enjoyable

action-packed Victorian thriller with a great detective double act. 'Delicious Stuff.' Financial Times Published in ebook as *The Infidel Stain*. London, 1841. Mr Jeremiah Blake and Captain William Avery, recently returned from India, are invited by Viscount Allington to examine the particulars of a grisly pair of murders. Two printers from the seditious gutter presses have been brutally dispatched in distinct but similar circumstances. Fearing the deaths will stoke the fires of Chartism sweeping the capital, Allington hopes Blake and Avery's determination to uncover the truth will solve these crimes and help restore civic order. But there are others who seem equally determined that the pair shall fail . . .

Koh-i-Noor William Dalrymple 2017-09-07 Fascinerende geschiedenis van de Koh-i-Noor, het belangrijkste Britse kroonjuweel In 1849 nam de Britse Oost-Indische Compagnie het Sikhrijk in en werd de laatste sikhkeizer, Dalip Singh, op 10-jarige leeftijd gevangengenomen. Niet alleen de rijkste delen in India kwamen zo in handen van de Britten, maar ook India's meest waardevolle bezit: de Koh-i-Noor, de beroemdste diamant van de wereld. De geschiedenis van de Koh-i-Noor is jarenlang eenzijdig belicht door de Britten, maar het was wel de meest geaccepteerde versie. Dalrymple en Anand laten zien dat deze geschiedenis niet de juiste is en maken korte metten met alle mythes rondom de Koh-i-Noor. De juiste geschiedenis is er een van hebzucht, moord, marteling, kolonialisme en de toe-eigening van de diamant tijdens een indrukwekkend deel van de geschiedenis van Zuid- en Centraal-Azië, die controversieel eindigt in het Britse Koninkrijk. Historici William Dalrymple en Anita Anand zetten met dit boek een krachtige, erudiete en soms ook donkere geschiedenis neer van de diamant.

Zielsgeheim Sharon Bolton 2012-04-11 Zeer beklemmende, originele thriller waarin de fascinatie van een jonge politieagente voor Jack the Ripper haar duur komt te staan... Ondanks haar fascinatie voor de negentiende-eeuwse seriemoordenaar Jack the Ripper heeft de jonge Londense politieagente Lacey Flint nog nooit aan een moordonderzoek gewerkt. Totdat er op een avond een vrouw hevig bloedend door messteken over Lacey's auto leunt, in haar armen valt en sterft. Als getuige moet Lacey een gepaste afstand tot de moordzaak houden, maar wanneer ze via een journaliste een brief ontvangt waarin een verwijzing naar Jack the Ripper en naar Lacey staat, blijkt dat onmogelijk. Is er een copycat killer aan het werk? Lacey weet als geen ander dat er volgens het patroon van de negentiende-eeuwse moorden nog meer slachtoffers gaan vallen. En zij kan weleens de volgende zijn...

Colonial Law in India and the Victorian Imagination Leila Neti 2021-04-30 Examines the shared cultural genealogy of popular Victorian novels and judicial opinions of the Privy Council.

Ragdoll Daniel Cole 2017-02-21 Voor liefhebbers van Samuel Bjørk komt nu het ijzingwekkende debuut *Ragdoll* van Daniel Cole. Laat je meenemen in dit razend spannende verhaal. Maar pas op voor de wolf in schaapskleren... Een lichaam van zes verschillende aan elkaar genaaide lichaamsdelen wordt in het appartement tegenover dat van

rechercheur Wolf gevonden. Wie heeft deze gruwelijke lappenpop gecreëerd? Terwijl Wolf samen met zijn collega's Baxter en Edmunds achter de identiteiten van de zes slachtoffers probeert te komen, krijgt Wolfs ex-vrouw een lijst toegestuurd met zes namen en de zes data waarop deze mensen zullen worden vermoord. En Wolfs naam staat erop, als laatste. De Lappenpopmoordenaar heeft het vonnis bepaald. Wolf zal sterven op 14 juli. Zullen de rechercheurs Wolfs leven kunnen redden?

De beer Claire Cameron 2015-01-22 De vijfjarige Anna kampeert met haar ouders en tweejarige broertje Stick in de wildernis van Canada. Op een avond liggen de kinderen al in hun tent terwijl hun ouders nog buiten zijn als Anna schrikt van het geschreeuw van haar moeder. Een zwarte beer valt Annas ouders aan. Aangemoedigd door haar dodelijk gewonde moeder weet Anna zichzelf en haar kleine broertje in veiligheid te brengen. In de wilde natuur, zonder eten of drinken, zijn Anna en haar broertje helemaal alleen en volledig verward. Anna weet dat ze dapper moet zijn en dat ze moet wachten tot haar ouders terugkomen, zoals ze hebben beloofd. Klein maar krachtig en verteld met de indringende en pure stem van een vijfjarige, is De beer een pageturner over overleving en de kracht van familiebanden. Een verhaal dat je lang bijblijft. Claire Cameron is schrijfster. Ze werkte eerder als wilderness instructor in een groot nationaal park in Canada. De beer is haar tweede roman.

Nacht in Noorwegen Derek Miller 2013-03-14 Vijf sterren in de VN Thrillergids ***** Sheldon Horowitz tweeëntachtig jaar, ongeduldig en onredelijk voelt zich nog altijd schuldig over de dood van zijn zoon in Vietnam. Nu is hij net weduwnaar, en wordt hij achtervolgd door geesten uit zijn verleden. Tijdens een verblijf bij zijn familie in Noorwegen is Sheldon getuige van de moord op een vrouw en redt hij haar zoontje. Hij is vastberaden het jongetje te beschermen tegen de moordenaar en diens Balkanbende en samen slaan ze op de vlucht. Voor de Noorse politie is Sheldon gewoon een verwarde oude man. Maar in zijn hoofd is Sheldon helder. Door een combinatie van handigheid en durf weet Sheldon iedereen een stap voor te blijven in een hem onbekende omgeving. Maar wat hij niet doorheeft is dat de politie en ook de gangsters weten waar hij naar op weg is. Derek B. Miller is geboren in Boston en woonde in Israël, Engeland, Hongarije en Zwitserland. Nu woont hij met zijn gezin in Noorwegen. `Een briljante, serieuze literaire thriller, scandi-noir, maar met een twist. The Times `Derek B. Millers mooie eerste roman is op het eerste gezicht een Scandinavische thriller, maar laat zich ook vergelijken met de meer literaire creaties van Saul Bellow en Philip Roth. Donny is, als eigenwijze, grofgebekte, wrokkige Jood, eigenlijk een Bellow-held die in een Noorse pageturner verzeild is geraakt. Een opmerkelijk zelfverzekerd debuut dat zowel een rijke psychologische studie is als een politieke parabel over de Amerikaanse neiging zich met het buitenland te bemoeien, en een ontroerend verhaal over de laatste kans van een oude man om met zijn verleden in het reine te komen. The Sunday Times `Een schitterende roman: bedachtzaam, complex, ontroerend en heel erg grappig. Sydney Morning

Herald `Millers aangrijpende debuut is een ongewone, hybride roman, deels politie thriller, deels sociaal-politieke verhandeling en deels existentiële beschouwing. Kirkus

The Tears of the Rajas Ferdinand Mount 2015-03-12 The Tears of the Rajas is a sweeping history of the British in India, seen through the experiences of a single Scottish family. For a century the Lows of Clatto survived mutiny, siege, debt and disease, everywhere from the heat of Madras to the Afghan snows. They lived through the most appalling atrocities and retaliated with some of their own. Each of their lives, remarkable in itself, contributes to the story of the whole fragile and imperilled, often shockingly oppressive and devious but now and then heroic and poignant enterprise. On the surface, John and Augusta Low and their relations may seem imperturbable, but in their letters and diaries they often reveal their loneliness and desperation and their doubts about what they are doing in India. The Lows are the family of the author's grandmother, and a recurring theme of the book is his own discovery of them and of those parts of the history of the British in India which posterity has preferred to forget. The book brings to life not only the most dramatic incidents of their careers - the massacre at Vellore, the conquest of Java, the deposition of the boy-king of Oudh, the disasters in Afghanistan, the Reliefs of Lucknow and Chitral - but also their personal ordeals: the bankruptcies in Scotland and Calcutta, the plagues and fevers, the deaths of children and deaths in childbirth. And it brings to life too the unrepeatable strangeness of their lives: the camps and the palaces they lived in, the balls and the flirtations in the hill stations, and the hot slow rides through the dust. An epic saga of love, war, intrigue and treachery, The Tears of the Rajas is surely destined to become a classic of its kind.

Koude aarde Sarah Moss 2009-10-31 Spannende roman over zes jonge archeologen die afgesneden raken van de buitenwereld Nina vertrekt aan het begin van de zomer met een team van zes jonge archeologen naar een uithoek van Groenland, in de hoop sporen te vinden van oude Vikingnederzettingen. Terwijl de onderzoekers vorderen met de opgravingen op een oude begraafplaats, grijpt een geheimzinnig virus om zich heen in de rest van de wereld. De internetverbinding valt weg en de archeologen hebben geen idee wat er in de buitenwereld gaande is. Nina heeft ondertussen angstaanjagende dromen over wat er op de archeologische vindplaats is gebeurd, en ze raakt er steeds meer van overtuigd dat ze 's nachts stemmen en voetstappen hoort bij hun tentenkamp. Ze begint zich af te vragen of ze er wel goed aan doet de oude begraafplaats te verstoren. Wanneer het erop begint te lijken dat het vliegtuig dat hen zou halen niet komt opdagen en zij een koude en geïsoleerde winter tegemoet gaan, stapelen de irritaties zich op en valt de groep langzaam uiteen. In haar sfeervolle en onheilspellende debuutroman beschrijft Moss haarscherp de onderlinge relaties tussen mensen, de dreiging van het onbekende en de teloorgang van een beschaving. '

The Strangler Vine M. J. Carter 2014-01-30 For lovers of Sherlock, Shardslake and Ripper Street. A gripping and pulse-

racing mystery thriller with a great detective double act. 'Splendid, enthralling, an exotic mystery that captivated me.' Bernard Cornwell Calcutta 1837. Young officer William Avery is tasked by his employers-the East India Company-with tracking down disgraced poet and spy Xavier Mountstuart, lost in the jungles of central India. Accompanied by the dissolute and mysterious Jeremiah Blake, Avery is sure the mission is doomed. When their search leads them into Kali-worshipping Thug territory, the pair are soon fighting for their lives, but impelled to solve the horrifying mystery behind their mission. With death and danger on every side, is it too late for them to save themselves? Shortlisted for the John Creasey New Blood Dagger for Best Debut Crime novel of the year 2014, and the HWA Debut Crown for Best Historical Novel 2015, Longlisted for the Theakston's Old Peculiar Crime Novel of the Year 2015 and the Bailey's Woman's Prize for Fiction 2014

Arrowood Mick Finlay 2018-03-13 Londen, 1895. Een moordenaar maakt de straten onveilig. De armen hebben honger, misdadigers nemen de leiding. Privédetective William Arrowood heeft een grote hekel aan Sherlock Holmes. Holmes is beroemd en krijgt de interessantste zaken, terwijl Arrowood het moet doen met cliënten die zich aan het randje van de samenleving bevinden. Op een dag krijgt Arrowood bezoek van de mooie Caroline Cousture, die op zoek is naar haar verdwenen broer. Arrowood heeft weinig zin in de zaak, maar wanneer blijkt dat de vermiste man voor Arrowoods aartsvijand Mr. Cream werkte, gaat hij overstag. Hij wil Cream koste wat kost vernederen. Al snel blijkt echter dat het om veel meer gaat dan een simpele verdwijning. Kan Arrowood deze zaak oplossen zonder dat er nog meer slachtoffers vallen? En hoe blijft hij uit de buurt van die lastpak Holmes? 'Arrowood is een held met tekortkomingen, maar wel innemend. Het plot vliegt met verve van gevaar naar wending en terug.' The Times 'Een zeer fijn alternatief voor Sherlock Holmes.' Publishers Weekly 'Finlay heeft een prachtig beeld van Londens onderbuik geschapen en dat maakt Arrowood razend interessant.' ???? VN Thriller- & Detectivegids Fans van Sherlock Holmes en Hercule Poirot zullen smullen van deze detective met een rafelrandje.

Robogenesis Daniel Wilson 2015-09-08 De Robotoorlog is ten einde. De mens heeft gezegevierd over de robots. Of lijkt dat alleen maar zo? Slechts enkele minuten na de overwinning op Archos R-14 staat een gruwelijke nieuwe vijand op. De robots zijn terug en ze zijn sterker dan ooit. In de Verenigde Staten probeert de veertienjarige Mathilda Perez het leven van haar broer te redden en het nieuwe gevaar het hoofd te bieden. Intussen doet uitvinder Takeo Nomura in Tokyo een belangrijke ontdekking in de strijd tegen de nieuwe supermachine.

Elf dagen Lea Carpenter 2013-11-07 Na de aanslagen van 11 september besluit Jason om niet te gaan studeren, maar zijn land te dienen. Hij schrijft zich in bij de zwaarste militaire opleiding: die van de us Navy seals. Jason blijkt een getalenteerd soldaat en een sterke, sympathieke leider te zijn. Hij houdt zijn moeder Sara door middel van brieven op de

hoogte. In deze briefwisseling wordt ook een beeld geschetst van Jasons vader, die in het leven van zijn zoon grotendeels afwezig is geweest. En dan gebeurt waar zijn moeder al die tijd zo bang voor is geweest: Jason wordt na een aanslag vermist. Elf dagen is het indringende verhaal van een generatie soldaten en hun drijfveren, maar vooral het verhaal van de liefde van een moeder voor haar zoon en die van een zoon voor zijn vader

De sneeuwkimono Mark Henshaw 2016-08-04 'Soms gebeurt er iets in je leven waarna je nooit meer dezelfde wordt. En onvermijdelijk, als het gebeurt, is dat plotseling, zonder waarschuwing vooraf.' Auguste Jovert is een gepensioneerde politie-inspecteur in Parijs, die onverwacht bezoek krijgt van zijn buurman Tadashi Omura, een Japanse professor. In lange avondsessies vertelt Omura zijn verhaal: over Fumiko, die hij opvoedde als zijn dochter, en over de vriend uit zijn studententijd, Katsuo Ikeda. Een hoogst intelligente, gekwelde geest, en een meesteroplichter wiens omgeving vaak pas heel laat ontdekt dat hij ze in vele opzichten bedriegt en gebruikt. Bijvoorbeeld Sachiko, Fumiko's moeder. Kort voor het eerste bezoek van Tadashi ontvangt Jovert een brief uit Algerije van een vrouw die beweert zijn dochter te zijn. Het zijn Omura's mijmeringen die Jovert ertoe aanzetten terug te keren naar Algiers om duidelijkheid te krijgen over wie en wat hij daar heeft achtergelaten.

De onvermijdelijke dood van Lewis Winter Malcolm Mackay 2013-11-26 'Hard, origineel en heel goed geschreven... een briljant debuut.' The Sunday Telegraph 'De toonzetting in De onvermijdelijke dood van Lewis Winter is kil en rauw, het verhaal zindert van onderkoelde spanning. Het is origineel en cynisch, er is geen dipje te bekennen, het blijft spannend tot aan het eind. Om in één ruk uit te lezen!' - Crimezone Calum MacLean woont alleen. Dat vindt hij prettig. Zo is hij. Hij is een eenling, werkt zelfstandig. Als zijn telefoon gaat volgt een informeel gesprek. Voor de goede verstaander zit er een duidelijke boodschap in versleuteld. De aanwijzingen zijn er; je moet alleen weten waar je op moet letten. Een nieuwe klus is een nieuwe klus. Ook deze. Of niet? Wat als de opdrachtgever meer wil? Er vindt een afspraak in een club plaats. Calum krijgt de opdracht, een briefing, een aanbod. En een doelwit: Lewis Winter. En Lewis Winter moet dood... Het is uitermate moeilijk om iemand goed om het leven te brengen. Mensen die er bedreven in zijn weten dat. Mensen die zich er onvoldoende op voorbereiden, komen er vanzelf achter. En dat heeft meestal nare gevolgen. De onvermijdelijke dood van Lewis Winter geeft een donker en schokkend realistisch beeld van de onderwereld van Glasgow. Malcolm Mackay kondigt zich aan als een karakteristieke, nieuwe stem in het genre. Zijn stijl is koel en klinisch, hard-boiled haast. In dit eerste deel van de Glasgow-trilogie beschrijft hij een keiharde en kille wereld waarin geen tweede kansen worden aangeboden.

Land van dromen Vidar Sundstøl 2010-07-20 Lake Superior, Minnesota. Politieagent Lance Hansen krijgt een melding dat er illegaal wordt gekampeerd aan de oever van het meer. Als hij er gaat kijken, stuit hij op een naakte, bebloede en

verwarde man die het bos invlucht. Hansen volgt de man en vindt een tent met daarnaast het lijk van een andere naakte man met ingeslagen schedel.

De vrouw van de shogun Lesley Downer 2020-07-07 De vrouw van de shogun is de prequel van Downers bestseller De laatste concubine en vormt samen met haar andere twee boeken het Shogun-kwartet. Japan, 1853. Als dochter van de Satsuma-clan heeft de mooie, koppige Okatsu geleerd om paard te rijden, het zwaard te hanteren en nergens bang voor te zijn. Maar als ze zeventien is gebeurt er iets wat haar lot voorgoed zal bepalen: voor de kust van Japan verschijnen vier westerse oorlogsschepen die eisen dat het voor de buitenwereld afgesloten, protectionistische Japan zijn grenzen openstelt voor internationale handel. Zonder dat ze daar zelf iets over te zeggen heeft, wordt Okatsu door de krijgshoofd van haar clan uitverkoren voor een speciale missie. Ze reist als prinses Atsu naar de hoofdstad Edo, waar ze wordt geïntroduceerd aan het hof van de shogun. Ze zal aan hem uitgehuwelijkt worden en moet hem er vervolgens van zien te overtuigen het diep verdeelde land te verenigen tegen de westerse invasie. Maar binnen de muren van het vrouwenpaleis, waar een hofhouding van drieduizend vrouwen in een gouden kooi leeft, gonst het van de intriges. En op de dag van haar huwelijk wacht Atsu een zeer onaangename verrassing.

Grijs verleden Philip Kerr 2011-10-07 'Een man werkt niet voor zijn vijanden, tenzij hij weinig te kiezen heeft.' Aldus Bernie Gunther. Het is 1954 en Bernie is op Cuba, waar hij aan een gevaarlijke klus probeert te ontkomen. Hij chartert een bootje, maar helaas wordt hij opgepikt door de Amerikaanse kustwacht en belandt voor de zoveelste keer in een gevangenis. Na uitgebreid verhoor wordt hij naar Berlijn gebracht. Daar krijgt hij de keuze voorgelegd tussen spioneren voor de Franse geheime dienst of veroordeeld worden voor moord. Zijn nieuwe baan is eenvoudig. Hij moet krijgsgevangenen verwelkomen die naar Duitsland terugkeren, en daarbij uitkijken naar een specifiek persoon: een Franse oorlogsmisdadiger en lid van de Franse SS, die zich heeft uitgegeven voor een Duitse Wehrmacht-officier. De Fransen willen niets liever dan op meedogenloze wijze afrekenen met deze man. Maar intussen dreigt Bernies eigen verleden als krijgsgevangene hem op volkomen onverwachte wijze in te halen.

De Expat Patricia Snel 2013-01-24 De expat betekende de doorbraak van Patricia Snel als thrillerschrijfster. Het boek stond wekenlang in de Bestseller 60, werd een van de bestverkochte thrillers van 2013, Patricia vond zowel op Facebook als Twitter een grote schare fans en er is uit diverse landen belangstelling voor zowel vertaling als film. Deze midprice editie - opnieuw met het opvallende omslag - verschijnt tegelijk met haar schitterende nieuwe thriller De jacht.

Drie keer kloppen Cressida Cowell 2020-05-26 Deel 3 van Cressida Cowells magische avontuur De Tovenaars van Ooit. De spanning in De Tovenaars van Ooit-serie van Cressida Cowell, bekend van Hoe tem je een draak, loopt verder op in Drie keer kloppen, het derde deel over Xar en Wens. Net als De Tovenaars van Ooit (deel 1) en De heksenval (deel 2)

bevat dit derde deel heel veel grappige illustraties. Xar en Wens weten niet beter dan dat hun families – de Tovenars en de Krijgers – altijd op voet van oorlog met elkaar leven. Een vriendschap tussen de twee kinderen ligt dan ook niet voor de hand. Maar wanneer de Heksen terugkeren, moeten Xar en Wens wel samenwerken. De Koningsheks maakt jacht op een magisch voorwerp dat Xar en Wens per ongeluk in hun bezit hebben gekregen. Ze moeten gauw een betovering zien te vinden om de Heksen te laten verdwijnen. Maar hun zoektocht naar de betovering is extreem gevaarlijk. En iemand zal hen verraden... 'De feeën, machtige tovenaars en toverspreuken vliegen je direct om de oren. (...) Cressida Cowell schrijft met veel humor en vaart.' Kidsweek

De Wangs vs. de wereld Jade Chang 2017-04-18 Charles Wang is kwaad op Amerika. Als immigrant en strontewijze zakenman met een klein hartje heeft hij een zeer succesvol cosmetica-imperium opgebouwd. Maar door de crisis is hij opeens alles kwijt. Wat volgt is een hectische road trip met zijn zoon Andrew die graag stand-upcomedian wil worden, zijn jongste dochter Grace die geobsedeerd een styleblog bijhoudt en zijn tweede vrouw Barbra. Ze rijden van Bel Air naar upstate New York waar zijn oudste dochter Saina, de kunstwereld ontvluchte it-girl, woont. Charles moet kiezen tussen de oude en de nieuwe wereld, tussen alles achterlaten en zijn droom om in China opnieuw te beginnen. Als hij daar het land van zijn voorouders terug kan claimen komt alles goed, denkt hij. De Wangs vs. de wereld biedt een verfrissende, grappige en doortastende blik op liefde, identiteit en de Amerikaanse droom.

De val van Stone Iain Pears 2010-11-29 Een meeslepend, historisch epos over de opkomst van Londen als financieel centrum van de wereld en over John Stone, industrieel en wapenhandelaar. Londen 1909. John Stone valt uit een raam van zijn huis, zijn dood tegemoet. De politie denkt aan zelfmoord, maar zijn weduwe is daar niet van overtuigd en huurt de jonge journalist Matthew Braddock in om onderzoek te doen naar de mysterieuze omstandigheden rond zijn dood. Bovendien moet hij op zoek naar een kind van Stone, van wie het bestaan pas in zijn testament bekend werd gemaakt. De zoektocht van Braddock naar het leven van Stone voert hem van, waar Stone met zijn enorme rijkdom financiële markten kon manipuleren, naar Parijs voor de ontmoeting met de liefde van zijn leven, en de oorspronkelijke bron van zijn fortuin in het negentiende-eeuwse Venetië. De val van Stone is een ingenieuze puzzel van fictie en feiten die de lezer ademloos naar het einde meevoert. Het is bovendien de triomfantelijke terugkeer van een van de beste verhalenvertellers ter wereld.

The Infidel Stain M. J. Carter 2016-01-07 No Marketing Blurb

Doorwaakte nachten Sarah Moss 2011-09-02 De verhalen van twee vrouwen die twee eeuwen van elkaar verwijderd op hetzelfde eiland hun eigen strijd leveren komen prachtig bij elkaar in deze spannende roman die wederom leest als een thriller. Historica Anna Bennett moet nodig werken aan haar proefschrift over de opvoeding van kinderen door de eeuwen

heen. Ze heeft echter ook een peuter die nog geen nacht doorslaapt, een veeleisende zevenjarige zoon én ze is getrouwd met een bioloog die hen heeft meegenomen naar het afgelegen eiland Colsay om daar papegaaiduikers te tellen. Dan ontdekt Anna tijdens het tuinieren het skelet van een baby in de tuin van hun huis, en op de zolder vindt ze een stapel brieven die rond 1870 zijn geschreven door May, een jonge vroedvrouw die naar het eiland is gestuurd om de grote babysterfte tegen te gaan. Ze raakt meer en meer geobsedeerd door deze ontdekkingen en vraagt zich zelfs af of haar schoonfamilie meer weet over de overleden baby. Ondanks de tegenwerking die zij ervaart is Anna vastbesloten het mysterie van de overleden baby te ontrafelen. 'Knap geconstrueerde thriller.' Margriet 'Moss, die met Koude aarde ook al zo'n spannende, thrillerachtige roman schreef, weet de aandacht vast te houden.' Leewarder Courant

De vrouw van Zagreb Philip Kerr 2015-11-25 In de zomer van 1943 wordt Bernie Gunther bij Goebbels ontboden. Omdat hij een onplezierige klus in Smolensk tot een goed einde bracht, heeft hij er nog een verdiend. Goebbels wil dat 'zijn' Babelsberg Studio's Hollywood overtreffen. Hij bemoeit zich overal mee en legt het aan met actrices. Zijn nieuwste ster, Dalia Dresner, wier vader kort geleden spoorloos is verdwenen, weigert nog mee te werken. Ze dreigt terug te gaan naar haar man in Zwitserland en haar fantastische filmcarrière te vergooien. Bernie denkt dat ze gewoon van Goebbels af wil, maar houdt wijselijk zijn mond. Hij bezoekt de femme fatale, die zegt dat hij naar Zagreb moet. En dat is nog maar het begin van alle ellende waar ze hem bij betreft...

The Body on the Doorstep AJ MacKenzie 2016-04-21 For fans of Antonia Hodgson's, The Devil in the Marshalsea, and M.J. Carter's, The Strangler Vine, The Body on the Doorstep is the first Romney Marsh Mystery by A. J. MacKenzie Kent, 1796. Shocked to discover a dying man on his doorstep - and lucky to avoid a bullet himself - Reverend Hardcastle finds himself entrusted with the victim's cryptic last words. With smuggling rife on England's south-east coast, the obvious conclusion is that this was a falling out among thieves. But why is the leader of the local Customs service so reluctant to investigate? Aply assisted by the ingenious Mrs Chaytor, Hardcastle sets out to solve the mystery for himself. But smugglers are not the only ones to lurk off the Kent coast, and the more he discovers, the more he realises he might have bitten off more than he can chew.

Dodelijke stilte Asa Harrison 2013-09-25 Hij is opzichter op een bouwplaats. Zij is psychologe. Hij is een notoire vreemdganger en leeft in twee werelden. Zij leeft in een constante staat van ontkenning. Hij maakt een grote fout. Zij weet het en zwijgt. De naderende ondergang van dit ontwrichte huwelijk is onomkeerbaar en dwingt Jodi tot een beslissing die haar leven voorgoed zal veranderen.

Canada Richard Ford 2012-09-27 De jonge Dell Parsons ontvlucht zijn huis in Montana nadat zijn ouders zijn opgepakt voor een bankoverval. Verward en verontrust belandt hij op de immense vlakten van Saskatchewan in Canada, een

vluchtoord. Daar wordt hij opgevangen door een charismatische Amerikaanse man, Arthur Remlinger. Terwijl Dell met hem optrekt, ontdekt hij dat hij niet de enige is die een geheim leven leidt aan de andere kant van de grens. Ruig, poëtisch, bitterzoet en wervelend: Canada is een roman vol verrassende ontmoetingen, beklijvende personages en sterke verhalen. Hoe indrukwekkender de landschappen worden, hoe scherper de kern van het boek zich aftekent: hoe fragiel de mens wel niet is. Richard Ford (1944) is een van de meest vooraanstaande Amerikaanse schrijvers van zijn generatie. Zijn doorbraakroman, *The Sportswriter* (1986), werd door Time Magazine uitgeroepen tot een van de beste vijf boeken van dat jaar. Het vervolg hierop, *Independence Day* (1995), was de eerste roman ooit die zowel de PEN/Faulkner Award als de Pulitzer Prize for Fiction binnenhaalde. Richard Ford staat op eenzame hoogten, naast John Updike en Ernest Hemingway. *Canada* werd een bestseller in Amerika en is verkocht aan elf landen.