

Stokers Manuscript Royce Prouty

Yeah, reviewing a ebook Stokers Manuscript Royce Prouty could add your close links listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, expertise does not suggest that you have fantastic points.

Comprehending as competently as settlement even more than other will manage to pay for each success. bordering to, the proclamation as with ease as insight of this Stokers Manuscript Royce Prouty can be taken as skillfully as picked to act.

De geschiedenis van de monsterhonden Kirsten Bakis 1997 In 2009 komen genetisch gemanipuleerde honden die zich gedragen als mensen naar New York.

Redevoeringen en dichtstukken Jacobus Kantelaar 1826
De genoegens van mannen Kate Williams 2012-05-16 Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen door te komen, behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog een. De moordenaar heeft het voorzian op vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The Spectator gekozen tot boek van het jaar.

Nosferatu Joe Hill 2013-08-06 'Nosferatu Joe Hill is een meesterwerk. Time Magazine NOS4A2 is het kenteken van een heel slechte auto, bestuurd door een heel slechte man: de 140-jarige Charles Manx. Charlie houdt zoveel van kinderen, dat hij ze meeneemt naar een plek die hij Kerstland noemt, 'waar het verboden is ongelukkig te zijn!' Er is nog nooit een kind teruggekomen, behalve één meisje, Victoria McQueen. Dat was echter lang geleden. En het enige meisje dat ooit aan Charlies ongebreidelde gruwel is ontkomen, is nu volwassen en probeert hem wanhopig te vergeten. Maar Charlie Manx denkt nog steeds aan de bijzondere Victoria. En nu ronkt hij weer rond in zijn NOS4A2, op jacht En hij zal pas stoppen als hij wraak heeft genomen. Hij is op zoek naar iets heel bijzonders, iets wat Victoria nooit zal kunnen vervangen. Het gevolg is een strijd op leven en dood... Nosferatu is een griezelig goede thriller die je diep de donkere kant van de verbeelding in trekt. 'Huileringwekkend eng.' USA Today 'Dit is Hills magnum opus, een ongelooflijk boek, even fantastisch als gruwelijk. Eenmaal begonnen met lezen is het onmogelijk te stoppen.' Geek Magazine Joe Hill (1972) is de gelauwerde schrijver van onder andere Zwart hart en Hoorns, dat is verfilmd met Daniel Radcliffe in de hoofdrol. Hill is ook de schrijver van de comics Locke & Key. Samen met Stephen King schreef hij de novellen Hoogste versnelling en Het hoge gras.

De Rode kerk Scott Nicholson 2013-10-26 DE RODE KERK De dertienjarige Ronnie Day heeft genoeg problemen: Zijn vader en moeder zijn uit elkaar, zijn broertje Tim is een chronische lastpost, Melanie Ward vindt hem óf wel óf niet leuk en Jezus wil maar niet in zijn hart blijven. En dan moet hij ook nog elke dag langs de rode kerk lopen, waar het Klokkenmonster woont met zijn vleugels en klauwen en levers als ogen. Maar zijn grootste probleem is dat Archer McFall de nieuwe dominee van de kerk is en dat zijn moeder wil dat Ronnie met haar naar middernachtdiensten gaat. Sheriff Littlefield heeft om een heel andere reden een hekel aan de rode kerk. Zijn jongere broertje is twintig jaar geleden bij de kerk gestorven tijdens een krankzinnig ongeluk en Frank begint nu zijn geest te zien. En de geest blijft hem vragen hem te bevrijden. Er gaan mensen dood in Whispering Pines and de moorden vallen samen met de terugkeer van McFall. De Days, de Littlefields en de McFalls stammen af van de oorspronkelijke kolonisten van de landelijke Appalachische gemeenschap. Die oude families delen een geheim van verraad en schuld en McFall wil dat de kerkgemeente bewijst hoe sterk haar geloof is. Omdat hij gelooft dat hij de Tweede Zoon van God is en dat er in bloed voor zonden betaald moet worden. 'Opoffering is het betaalmiddel van God,' preekt McFall en tenzij Frank en Ronnie hem stoppen, moet iedereen betalen. ----- Trefwoorden: verschrikking, bovennatuurlijk, spoken, paranormaal, thriller, spanning, geheimzinnigheid, donkere fantasie, Stephen King, Dutch horror, Peter Straub, James Herbert, Joe Hill

Huid op huid Claire North 2015-08-18 Kepler kan wisselen van persoon door iemand aan te raken. Meestal beschouwt hij die geleende lichamen als een hobby, maar soms raakt hij aan ze gehecht, zoals aan Josephine. Maar dan wordt zijn geliefde Josephine vermoord, terwijl de moordenaar het op hém, Kepler, had gemunt. Hij begint aan een missie om achter de waarheid te komen en Josephines dood te wreken. Huid op huid is een razend spannende thriller mét diepgang, verrassend actueel in onze tijd van het altijd meer en mooier willen, van het beter voordoen dan je bent. Je wordt meegesleept door heel Europa in de jacht op de moordenaar. Huid op huid is letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend 'Hoog spel in een halsbrekend tempo. Laat de lezer niet meer los.' Kirkus

Het heksenalfabet Caitlin Kittredge 2012-06-06 In de sombere steegjes van het stadje Lovecraft is magie echt, net zo echt als de straf die ligt op het gebruik ervan: kettters belandden op de brandstapel. Aoife Grayson is bijna zestien; de leeftijd waarop iedereen in haar familie doordraait als gevolg van het necrovirus. Volgens de proctoren, de leiders van Lovecraft, ligt het necrovirus ten grondslag aan ketterij. Dan krijgt Aoife een brief van haar oudere broer, die haar vertelt dat ze het heksenalfabet moet vinden als ze zichzelf wil redden.

De ijskoningin Alice Hoffman 2011-04-01 'Wees voorzichtig met wat je wenst. Ik weet er alles van.' De vertelster in De ijskoningin is acht jaar oud als ze in een boze bui haar moeder dood wenst, zoals kleine kinderen dat kunnen doen. Maar haar wens komt uit:die avond komt haar moeder bij een auto-ongeluk om het leven. Getraumatiseerd door de kracht van haar gedachten sluit ze zich van de wereld af en wordt ze, in haar eigen woorden, een 'ijskoningin'. En dan wordt ze getroffen door de bliksem...

Blood of eden Julie Kagawa 2013-11-19 Blood of Eden Deel 1 Allie doet het onmogelijke: ze sterft om te kunnen overleven. De zeventienjarige Allie moet zien te overleven in een verwoeste wereld waarin vampiers de macht hebben. Nadat een van haar voedselstrooptochten haar bijna fataal is geworden, laat meestervampier Kanin haar kiezen: sterven of een vampier worden. Ze kiest voor het laatste, en dat brengt weer heel andere problemen met zich mee. Wat het betekent om een vampier te zijn, merkt ze pas echt als ze verliefd wordt op de dappere, loyale en zéér menselijke Zeke. Wat zal er gebeuren als hij erachter komt wat ze werkelijk is? Haar hart mag dan niet meer kloppen, maar dat wil niet zeggen dat het niet gebroken kan worden...

De vrouw die een jaar in bed ging liggen Sue Townsend 2014-04-24 Het tweede LINDA.boek! Op een dag dat haar neurotische tweeling het huis verlaat om te gaan studeren, giet de volmaakte huisvrouw Eva een pan tomatensoep over haar mooiste stoel en stapt uit bed. Voor een halfuurtje, maar ze komt er niet meer uit. Terwijl ze aan haar bed gekluisterd is, moet Eva dealen met een stoet excentriekelingen die door haar slaapkamer paradeert, onder wie haar overspelige echtgenoot, een briljante wetenschapper die niet weet hoe een wasmachine werkt en wiens laatste verjaardagscadeautje aan zijn vrouw een staatslot was. De vrouw die een jaar in bed lag is een geestig en ontroerend boek over wat er gebeurt als een echtgenote plotseling weigert te moederen, koken, wassen en een stappenplan voor de kerst te maken. Sue Townsend, verreweg de grappigste schrijfster van Engeland, heeft een schitterende roman geschreven die het moderne gezinsleven totaal ontkracht.

Gebroken monsters Lauren Beukes 2015-05-20 Rechercheur Gabriella Versado heeft al talrijke lijken gezien en veel moordenaars opgespoord. Maar nog niet eerder heeft ze iets ontdekt wat vreemder is dan het lichaam dat op een verlaten weg in Detroit is gevonden. Half jongen, half hert, op de een of andere manier aan elkaar gelijmd. Detroit is het stervende hart van de American dream, en op de vervallen straten en industrieterreinen van 'Murder City' zoekt een moordenaar naar nieuwe slachtoffers. Een moordenaar die toegang probeert te krijgen tot de donkerste kant van de mens, en een nieuwe wereld wil creëren van vlees, bloed en dromen.

Het programma Suzanne Young 2015-02-20 'Voor de lezer die houdt van een dystopie à la The Hunger Games van Suzanne Collins, is Het Programma van Suzanne Young misschien wel de beste tip.' – NRC Handelsblad 'Met dit krachtige psychologische drama springt Young tussen alle andere young adults uit.' – BCCB In de wereld van Sloane is het uiten van echte gevoelens verboden, depressie onder jongeren is een epidemie en de enige oplossing is het Programma... Sloane denkt wel twee keer na voordat ze in het openbaar begint te huilen. Sinds zelfdoding is uitgegroeid tot een internationale epidemie, zou een huilbui haar in het Programma kunnen doen belanden, de enige bewezen behandelingsmethode. Ze heeft al een broer verloren, dus Sloane weet zeker dat haar ouders er alles aan zullen doen om haar in leven te houden. Ze weet ook dat iedereen die het Programma heeft gevolgd terugkeert met een schone lei: hun depressies zijn verleden tijd, maar hetzelfde geldt voor hun herinneringen. Omdat ze zowel thuis als op school constant onder toezicht staat, zorgt Sloane dat ze zo min mogelijk opvalt en verbergt ze haar gevoelens zo goed mogelijk. De enige bij wie Sloane zichzelf kan zijn, is James. Hij heeft beloofd om ervoor te zorgen dat ze geen van beiden in het Programma terechtkomen en Sloane weet dat de liefde tussen hen sterk genoeg is om allerlei tegenslagen te weerstaan. Maar ondanks de beloftes die ze elkaar maken, wordt het steeds moeilijker om de waarheid te verbergen. Ze worden alle twee steeds zwakker, depressie ligt op de loer. En het Programma zit hun op de hielen... 'Een boek om te verslinden: razendsnel geschreven, origineel uitgangspunt en een sexy liefdesverhaal.' – Booklist 'Een aangrijpend verhaal voor fans van dystopische liefdesverhalen.' – Kirkus Reviews

Rode maan Benjamin Percy 2013-08-29 Patrick Gamble is een gewone, verlegen jongen tot hij als enige een terroristische aanslag overleeft. Vanaf dat moment is hij held en inspirator tegen wil en dank. Claire Forrester ontdekt pas hoe bijzonder zij is als haar ouders voor haar ogen worden neergeschoten en ze moet vluchten voor haar leven. Altijd meende ze een normaal leven te kunnen leiden, maar als weerwolven door het hele land in opstand komen wordt ze ongewild betrokken bij de zaak. Terwijl om hen heen de wereld onherkenbaar verandert en de kwade machten steeds sterker worden, zullen de levens van deze twee jonge mensen voor altijd met elkaar verbonden zijn.

Rode klok Leni Zumas 2018-11-07 Leni Zumas' 'Rode klok' speelt zich af in een niet al te verre toekomst. Abortus is opnieuw illegaal verklaard in de Verenigde Staten, evenals ivf en adoptie door alleenstaande ouders. Vier vrouwen uit een klein vissersdorp in de staat Oregon laveren tussen deze nieuwe beperkingen op het vrouwenlichaam en moederschap. De alleenstaande lerares Ro probeert wanhopig zwanger te worden voordat ze te oud is. Susan, de gefrustreerde moeder van twee kleuters, zit vast in een uitzichtloos huwelijk dat haar carrière als advocate in de kiem heeft gesmoord. De vijftienjarige Mattie is ongewenst zwanger. De natuurgenezeres Gin kan ze allemaal helpen – totdat zij het slachtoffer dreigt te worden van een hedendaagse heksenjacht. 'Rode klok' is een angstaanjagend plausibele, meeslepende roman over vrouwen van vlees en bloed: The Handmaid's Tale voor het huidige moment.

Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Als Charley en haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan het in eerste instantie leek. Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door demonen die maar één ding willen: contact met Charley. Lukt het Charley om de vermiste vrouw terug te vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones won met haar debuut Eerste steen rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan is dit jouw boek. Viva Kerkhof in Londen Lynn Shepherd 2012-06-28 Londen 1850. Mist en vuile straten, en een begraafplaats met de naam Tom-All-Alone's waar ratten wonen. De eerbiedwaardige advocaat Edward Tulkinghorn houdt kantoor in een chique huis in Lincoln's Inn Fields, waar hij zijn machtige cliënten beschermt en een dodelijk geheim verbergt. Dat geheim dreigt te worden onthuld door een schimmige en onzichtbare tegenstander, die koste wat het kost moet worden opgespoord en tot zwijgen gebracht. Ex-politieagent Charles Maddox, nu privédetective, moet die klus klaren. Algauw wordt de eerste gruwelijke moord gepleegd. Lynn Shepherd heeft zich voor Kerkhof in Londen laten inspireren door Charles Dickens' meesterwerk Bleak House. Ze is verdergegaan waar Dickens moest ophouden: in haar spannende historische roman beschrijft ze een wereld waarin jeugdprostituees en te vondeling gelegde baby's ten prooi vallen aan de hebzucht en seksuele afwijkingen van de gegoede burgerij. En iedereen die daartegenin wil gaan wordt op genadeloze wijze uit de weg geruimd.

Wat je nooit moet doen Koethi Zan 2013-10-17 De vriendinnen Sarah en Jennifer houden al jaren een lijst bij van dingen die je je nooit moet doen. Dingen die gevaarlijk zijn, die je altijd moet zien te voorkomen. Als ze daar op een avond toch van afwijken, heeft dat rampzalige gevolgen. De meisjes worden ontvoerd en drie jaar lang gevangen gehouden en misbruikt door een sadist. Tien jaar later probeert Sarah weer een normaal leven te leiden en zich zo veel mogelijk af te sluiten van de buitenwereld. Haar ontvoerder staat op het punt vrij te komen, en ze kan de brieven die hij haar uit de gevangenis stuurt niet langer negeren. Ze zouden een aanwijzing kunnen bevatten naar Jennifer, die nooit gevonden is. Sarah volgt het spoor uit de brieven, dat haar een donkere wereld binnenleidt, met nog grotere geheimen dan ze zich ooit had kunnen voorstellen.

Geconsumeerd David Cronenberg 2014-11-20 Naomi en Nathan zijn minnaars en beiden internetjournalist. Als elkaars concurrent zijn ze altijd op zoek naar sensatie. Zo gaat Naomi op onderzoek uit naar de gebeurtenissen rond het seksueel vrijgevochten echtpaar Célestine en Aristide Arosteguy. Célestine is dood in haar appartement aangetroffen, van Aristide ontbreekt elk spoor. Naomi duikt steeds dieper in de materie en ontdekt schokkende feiten over het seksuele leven van de twee marxistische filosofen. Ondertussen bevindt Nathan zich in Boedapest, alwaar hij het controversiële werk van de chirurg Zoltán Molnár fotografeert. Deze Molnár, die zonder vergunning werkt, werd ooit door Interpol gezocht voor organhandel en doet Nathan in een uiterst gevaarlijke situatie belanden. De verhaallijnen van Naomi en Nathan komen op meesterlijke wijze samen in een kortsige plot waarin vooral het thema seksualiteit een hoofdrol opeist. Geconsumeerd is het overtuigende, literaire debuut van de iconische regisseur.

Het woordenboek van Lemprière Lawrence Norfolk 1995 Het leven van een erudiete jongeman in het zeventiende eeuwse Engeland wordt steeds meer beheerst door het woordenboek dat hij aan het schrijven is.

Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen mensen en Anderen, staat Meg voor een moeilijke keuze. Wie kan ze nog vertrouwen? Het derde boek over Meg, Simon en de Anderen. 'Zilveren zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie De Anderen. De boeken van Anne Bishop zijn een aanrader voor alle lezers die zijn opgegroeid met 'Buffy the Vampire Slayer', 'Charmed', 'Twilight' en de 'Mortal Instruments'-serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in het Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk. Haar vrienden, zowel mens als Ander,

zijn geschokt als ze ontdekken hoe zwaar deze maanden voor Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar hij is vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty en zijn collega's bij de politie geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en Anderen, maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty ontdekt... De toekomst van de mensheid hangt aan een zijden draadje, en alle ogen, van mensen en Anderen, zijn gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg...

Na de vloed
Kassandra Montag 2019-10-17
Zes jaar geleden zag de hoogzwangere Myra hulpeloos toe hoe haar man haar oudste dochter Row kidnapte en per boot over een donkere vloed wegvoerde. Het lukte haar niet om ze in te halen.De wereld is niet meer zoals die ooit was: sinds de grote klimaatramp is er geen vasteland meer. De enige plekken boven water zijn de vroegere bergen en heuvels, en naar die 'eilanden' zijn de mensen gevluicht.Nu krijgt Myra het aanbod om met haar jongste dochter op een boot mee te reizen, een unieke kans om Row terug te vinden. Als ze aanwijzingen krijgt over haar dochters verblijfplaats, laat ze de bemanning van koers veranderen. Een dramatische beslissing die niet alleen haar eigen leven in gevaar brengt, maar ook dat van de anderen op de boot én dat van haar jongste dochter...'Een briljant boek over liefde en wanhoop, dat zich afspeelt in een verbijsterende, nieuwe wereld, die uitermate aangrijpend en hedendaags aanvoelt.
Kassandra is een groot nieuw talent!' – Karin Slaughter

Runenvuur
Joanne Harris 2013-05-29
Malin draagt een runenteken. Het symbool verwijst naar de oude wereld, toen Noorse goden vanuit hun hemelbastion in Asgard nog heersten over de werelden. Maar nu is Asgard een ruïne en de kracht van de goden is verwoest. Althans, dat denkt iedereen... Malin en haar vrienden staan voor grote uitdagingen: een oude vijand uit het rijk der doden verslaan en het naderende einde van de wereld voorkomen. Binnen twaalf dagen! Maar om de Apocalyps te overleven moet Malin een wel heel gevaarlijke samenwerking aangaan.

Stoker's Manuscript
Royce Prouty 2013-06-13
Debut author Royce Prouty offers a spellbinding tale of history, folklore, destiny, and redemption. Joseph Barkeley has a gift. Without the aid of chemical testing, he can accurately determine the authenticity and age of any document, seeing details within the fibers the way a composer picks out the individual notes of a symphony. But rarely does Joseph get a job this delicate and well-paying. A mystery buyer has hired him to authenticate the original draft of Bram Stoker's Dracula. When he travels to Transylvania to personally deliver the manuscript to the legendary Bran Castle, Barkeley, a Romanian orphan himself, soon realizes that his employer is the son of the infamous Vlad Dracula. Imprisoned in the castle and forced to serve "the Master," Barkeley must quickly decipher cryptic messages hidden within Stoker's masterpiece to find the Master's long-lost bride—or risk wearing out his welcome. But as he delves into the history of Dracula and his own lineage, Barkeley discovers that his selection for this job was based on more than his talent with rare books. Now, he has a perilous decision to make—save his life with a coward's flight, or wage a deadly battle with an ancient foe.

Het geheime leven van Esperanta
Gorst Michael Cox 2010-09-30
Sommige geheimen kunnen niet bewaard blijven In de herfst van 1876 arriveert de negentienjarige wees Esperanza Gorst op het majestueuze landgoed Evenwood in Northamptonshire. Ze is daar aangesteld als dienstmeisje van barones Tansor. Maar Esperanza is niet zomaar een bediende. Ze is naar Evenwood gestuurd door de mysterieuze Madame De L'Orme, die Esperanza heeft opgedragen om de geheimen te ontsluiten die haar nieuwe bazin krampachtig verborgen probeert te houden. Esperanza ontdekt dat deze geheimen nauw verbonden zijn met haar eigen toekomst en verleden, en ze raakt verstrikt in een web van intriges, misleiding en verraad, met een gruwelijke moord als uiteindelijk gevolg. Michael Cox (1948-2008) studeerde aan Cambridge University en werkte als biograaf, schrijver en redacteur. Zijn eerste roman, De zin van het duister, werd in 2006 gepubliceerd en genomineerd voor vele prijzen. Cox wordt geroemd om zijn meeslepende sfeerschetsen van Victoriaans Engeland en meesterlijke plots.

De kinderen van de keizer
Claire Messud 2011-05-18
In het Manhattan van net na de millenniumwisseling zijn drie dertigers op zoek naar het ware geluk. Het zijn Danielle, een beginnende, terughoudende televisie-producente, die jaagt op het documentaire-idee waarmee ze in één klap haar reputatie kan vestigen. Marina, de beeldschone dochter van een bekende liberale journalist, die om in alle rust te kunnen werken aan de voltooiing van haar eerste boek, intrekt bij haar ouders in het kolossale appartement aan Central Park. En ten slotte Julius, een homoseksuele freelance journalist die vernietigende boekrecensies schrijft en dolgraag een glamoreus New Yorks leven wil leiden zonder al te veel inspanningen.

Zwanenroof
Elisabeth Kostova 2010-10-20
Psychiater Andrew Marlowe heeft twee passies: zijn werk en het schilderen. Hij is vrijgezel en leidt een overzichtelijk leven. Wanneer de beroemde kunstschilder Robert Oliver zijn patiënt wordt nadat hij gepoogd heeft een doek in de National Gallery of Art met een mes te bewerken, wordt Marlowes geregelde leventje verstoord. Zijn drang te achterhalen welk geheim de zwijgzame schilder kwelt, brengt hem naar de twee vrouwen die Oliver het beste gekend hebben - en naar een drama dat zich in de bloeiperiode van het Franse Impressionisme heeft afgespeeld.

Elisabeth Kostova's meesterlijke nieuwe roman voert ons van Washington naar Parijs; van de werkkamer van een hedendaagse psychiater naar de ateliers van de Impressionisten; en van prille liefde naar laatste liefde. Zwanenroof is een verhaal over obsessie en toewijding, verlies en hoop en het is een verhaal over trouw - die aan een ander en die aan jezelf. '

Zeven is zwijgen
Lyndsay Faye 2015-04-15
De goden van Gotham speelt zich af in New York, 1845. Een uitslaande brand verwoest een groot deel van de stad en maakt velen dakloos. Tegelijk gaat de aardappeloogst in Ierland verloren. Twee losstaande historische feiten – tot de Ierse migranten de schuld krijgen van de honger in Manhattan. Timothy moet op zoek naar een brute seriemoordenaar die de anti-Ierse sentimenten aanwakkert. Dat kan hem zijn broer, zijn grote liefde en zijn leven kosten... In Zeven is zwijgen aarzelt rechercheur Timothy in het New York van 1846 geen moment wanneer de prachtige Lucy Adams hem vraagt haar te helpen een aantal vrije zwarten te redden uit de klauwen van twee meedogenloze slavenhandelaars. Maar dat kan alleen als hij zich aan de andere kant van de wet begeeft – en de enige die hem daar de weg kan wijzen is zijn verslaafde broer Valentine...

Prins van de nacht
Maggie Shayne 2011-08-15
Je moet die ring voor me uit dat museum halen! In eerste instantie wil Stormy Jones, een in occulte zaken gespecialiseerde privédetective, niets van de opdracht weten, maar als ze hoort dat het gaat om de trouwring van Elisabeta, de jonggestorven bruid van Vlad Dracul, verandert ze van gedachten. Vlad is de vampier die jaren geleden haar minnaar was - en die ze nooit heeft kunnen vergeten. Helaas kent ze zijn dode echtgenote ook maar al te goed: Elisabeta's ziel huist namelijk in háár lichaam. Dus neemt ze de klus aan, maar als ze bij het museum komt, is de ring al verdwenen. Kennelijk zijn er meer die op het kostbare kleinnood azen, waaraan duistere krachten worden toegeschreven. Een van hen blijkt Vlad, en Stormy krijgt de schrik van haar leven als ze ontdekt wat hij ermee wil doen: Elisabeta's ziel uit de eeuwenlange sluimer wekken. Als dat gebeurt, zal zij sterven! Ze zal het moeten opnemen tegen de machtigste vampier aller tijden - de vampier die ondanks alles nog steeds haar hart bezit...

Koude Magie
Kate Elliott 2011-07-20
We schrijven eind achttiende eeuw. Europa staat op de drempel van een industriële revolutie, de eerste luchtschepen varen net uit en het volk lijkt eindelijk in opstand te durven komen tegen de wrede, koude magiërs die het continent onder controle houden. Magiërs die de lucht om hen heen letterlijk bevrozen en de technologische vooruitgang van het gewone volk verafschuwen. Cat Barahal en haar nichtje Bee volgen op school lessen in nieuwe technologieën, maar hen wordt ook geleerd de koude magiërs te vrezen. Als op een dag zon koude magiër aanklopt bij het huis van haar oom en tante, waar Cat sinds de dood van haar ouders woont, verandert haar leven van de ene dag op de andere. Haar oom en tante worden gehouden aan een contract dat jaren geleden is afgesloten en Cat wordt zonder pardon aan de magiër uitgehuwelijkt. Wie kan zij nog vertrouwen nu zelfs haar familie haar in de steek laat... Het perfecte voorbeeld van een goed uitgedachte wereld en een belofte voor toekomstige titels. Rob H. Bedford, SFF World
Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en werkt momenteel in Hawaï, waar ze schrijft aan een nieuw boek in de wereld van Koude Magie.

De geheimzinnige tuin
Sarah Jio 2017-03-09
Van Sarah Jio's debuut Die avond aan het meer zijn ruim 8000 exemplaren verkocht en het verscheen als Libelle-bookazine Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bloeit in het geheim het laatste exemplaar van een bijzondere boom, verborgen op een Engels landgoed. De boom, een camelia met de naam Middlebury Pink, is veel geld waard. De Amerikaanse amateurbiologe Flora wordt door een internationale bende ingehuurd om in het landgoed te infiltreren en de boom te vinden. Haar zoektocht brengt haar totaal onverwacht een nieuwe liefde, maar haar prille geluk wordt overschaduwd door de ontdekking van een aantal gruwelijke misdaden. Meer dan een halve eeuw later neemt tuinarchitect Addison haar intrek in het landhuis, dat nu eigendom is van de familie van haar echtgenoot Rex. De gedeelde liefde voor mysteries wordt aangewakkerd door de vondst van een oud notitieboekje van de tuinman, en een geheimzinnige tuin. Maar de pagina's van het notitieboekje wijzen op duistere zaken, die ooit op ingenieuze wijze verhuld werden. Het gevaar waar Flora destijds tegenover stond blijkt nog zeer sterk aanwezig – zal Addison haar lot delen? De pers over de boeken van Sarah Jio ‘Een fascinerend verhaal over liefde, verlies, schuld en vergeving.’ Publishers Weekly ‘Dit spannende verhaal doet veel denken aan de stijl van de populaire auteur Nicholas Sparks.’ NBD Biblion ‘Een betoverend verhaal.’ Kirkus Reviews

De historicus
Elizabeth Kostova 2007
Na de vondst van enkele manuscripten gaat een meisje op zoek naar de achtergrond van haar ouders, waarin Dracula een belangrijke rol heeft gespeeld.

De nacht van de zevende maan
Victoria Holt 2021-04-23
Er gaat een onheilspellende legende in de ronde over het Zwarte Woud in Engeland, waar Helena bij familie op bezoek is. In de nacht van de zevende maan is het de nacht van Loke, God van het Kwaad. Voor de bewoners van het Zwarte Woud is het een feestelijke nacht. Ook Helena wordt betoverd door de geheimzinnige verhalen en de sprookjesachtige kastelen. Maar als ze in de bossen verdwaald raakt, beleeft ze het kwaad van de nacht in levende lijve. Wie is de geheimzinnige man op het paard die haar hart weet te veroveren? Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van oude fictieve familie verhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.

Verhaal zoekt liefde
Lisa Wingate 2016-07-01
Lisa Wingate verrast met 'Verhaal zoekt liefde', een roman die begint in het kantoor van een uitgeverij en eindigt in het ruige landschap van North Carolina.Als redacteur Jen Gibbs een mysterieus manuscript in handen krijgt, is ze al snel gegrepen door het historische verhaal. Maar de roman is niet compleet. Jen zet alles op alles om de schrijver te vinden, zelfs als dat betekent dat ze terug moet naar waar ze opgroeide, de Blue Ridge Mountains – een beladen plek waarvan ze hoopte dat ze die voorgoed achter zich had gelaten. “‘Verhaal zoekt liefde’ voert je mee door de tijd op een magische en prachtige reis.” – Julie Cantrell, auteur van ‘Het lied van de bomen’. Lisa Wingate schreef eerder ‘Bloeiimaand’, ‘De zomerkeuken’ en ‘Veilig bij jou’, die als bookazine is uitgegeven onder de titel ‘Zomer in Moses Lake’.

Gevangen zonlicht
Jane Borodale 2011-10-21
Het platteland van Engeland, 1752. Agnes Trussel is zeventien jaar, terwijl de winter nadert, haar vader geen werk heeft en het allerlaatste varken wordt geslacht. Voor de schandelijke geheimen die zij met zich meedraagt is nergens plaats - en zeker niet in het tochtige huisje waar ze met haar zes broers en zusjes woont. Ten einde raad vlucht Agnes naar Londen. Ze vindt onderdak bij vuurwerkmaker John Blacklock en wordt al snel zijn assistent. Agnes geniet met volle teugen van de vreemde wereld vol vuur, vonken, rook en glans. Maar haar blijdschap wordt overschaduwd door zorg. Wat zal er gebeuren als haar geheimen uitkomen? Wacht haar dan het gevang, de galg misschien? Dan dient zich Cornelius Soul aan, handelaar in kruut. Agnes verzint een plan dat haar in één klap zal redden van haar zorgen. Maar daarvoor zal ze sluw te werk moeten gaan...

Grijze magie
Jaye Wells 2015-11-04
‘The Wire’ en ‘Breaking Bad’ met magie... In ‘Grijze magie’, het eerste deel in de Kate Prospero-serie van Jaye Wells, draait alles om de bikkelharde strijd tussen de magiekartels en de wet. In een maatschappij waarin magie even verslavend is als drugs, probeert de 28-jarige Kate Prospero makers en verspreiders van illegale ‘grijze’ magie achter de tralies te krijgen. Zelf kent ze die wereld maar al te goed: ze groeide op als het nichtje van een van de kartelbazen. Een nieuwe variant van grijze magie die tot moorden aanzet, betekent voor Kate de carriêrestap waar ze lang op heeft gewacht, maar als haar ex-vriend een van de verdachten blijkt te zijn zal ze haar relatie met hem en met grijze magie opnieuw moeten definiëren.

Een verre liefde
Beatriz Williams 2015-12-29
Een verre liefde
Kate Wilson werkt op Wall Street en doet haar best om te overleven in de financiële ratrace. Dan wordt ze halsoverkop verliefd op de steenrijke hedgefondseigenaar Julian Laurence. En hij op haar! Op een dag ontvangt Kate een mysterieus boek: de biografie van een beroemde dichter en legerofficier in de Eerste Wereldoorlog. Ze komt tot het onmogelijke besef dat deze man en haar geliefde dezelfde persoon moeten zijn. Wanneer Julians geheim onthuld dreigt te worden, begrijpt Kate dat zij de enige is die hem kan redden van een zekere dood. Beatriz Williams staat met het ene been in het New Yorkse literaire leven en met het andere langs het sportveld om haar kinderen aan te moedigen. Ze heeft een MBA in Finance en werkte op Wall Street, waar ze haar man ontmoette. Ze is dol op opera, historische romans en geschiedenis.

De vintagewinkel
Stephanie Lehmann 2016-04-04
Amanda Rosenbloom, eigenares van kledingboetiek Astor Place Vintage, krijgt van een oude dame een grote kist vol kleding aangeboden. Een routineklus, zo lijkt. Tot ze een ingenaaid dagboek vindt dat het leven onthult van Olive Westcott, een jonge vrouw die in 1907 vanuit de provincie naar New York verhuisde en ervan droomde kledinginkoper bij een groot warenhuis te worden. Naarmate Amanda meer leest over Olive, ontdekt ze dat haar leven en dat van Olive veel meer met elkaar verweven zijn dan ze had kunnen denken. Met De vintagewinkel schetst Stephanie Lehmann een hartverwarmend boek geschreven dat je laat wegdromen naar het New York van 100 jaar terug, waarin ze een vooruitstrevende jonge vrouw portretteert, die tegen de normen en waarden van haar tijd durfde in te gaan.

Deep blue
Jennifer Donnelly 2014-07-03
Diep in de oceaan leven de zeemeerminnen. Op de ochtend van haar verloving ontwaakt Serafina, een zeemeermin van de Middellandse Zee, met vreemde dromen in haar hoofd. Die voorspellen de terugkeer van een eeuwenoud kwaad. Wanneer de pijl van een moordenaar Sera’s moeder vergiftigt, moet Sera op zoek naar het brein achter de moord om een oorlog te voorkomen. Geleid door haar schimmige dromen, zoekt Sera vijf andere zeemeerminheldinnen van de zes zeeën. Samen vormen zij een onverbreeklijke zusterband en ontdekken ze een samenzwering die het bestaan van hun wereld bedreigt. • Internationale bestsellerauteur

De lilies van Cairo
Rebecca Dean 2013-02-20
De achttienjarige Amerikaanse Delia Chandler verlaat Virginia voor een nieuw leven in Engeland met haar echtgenoot, Lord Ivor Conisborough. Hoewel het leven aan het Engelse hof heel anders is dan haar vrije leven in Amerika, weet Delia al snel de harten van de behoudende Britse adel te winnen. De schok is echter groot als ze erachter komt dat Ivor haar alleen heeft uitgekozen om hem te voorzien van een erfgenaam. Overmand door verdriet stort ze zich in een affaire met Ivors beste vriend. Na de geboorte van hun twee dochtertjes wordt Ivor aangesteld als adviseur van koning Fouad van Egypte, en het gezin verhuist naar Caïro. Delia voelt zich verbannen, maar is al snel een graag geziene gaste aan het Egyptische hof, evenals haar opgroeiende dochters. Wanneer de Tweede Wereldoorlog aanbreekt kan Delia haar geheim niet meer verborgen houden. Ze zal haar relatie met haar dochters op het spel moeten zetten om in het reine te komen met haar verleden...

De kostschool
Anton Beatrice DiSclafani 2013-07-02
Tijdens de depressie in de jaren dertig komt de zestienjarige Thea Atwell terecht op Yonahlossee, een kostschool voor jonge meisjes. Na een onwennig begin sluit ze vriendschap met veel medeleerlingen. Ze kan er ook naar hartenlust paardrijden. Maar Thea wordt gedreven door een hartstocht die ze zelf niet duiden kan, en door een geheim binnen haar familie. Langzamerhand ontstaat er een vertrouwelijke band tussen Thea en de aantrekkelijke directeur. Een band die zich tot een liefdesrelatie ontwikkelt... Anton Beatrice DiSclafani (1980) studeerde aan Washington University in St. Louis. Ze geeft les in creative writing. De kostschool is haar romandebuut. ‘DiSclafani heeft een tomeloos schrijftalent, en dit is een sensueel, spannend en wonderbaarlijk boek.’ Curtis Sittenfeld, bestseller auteur van Prep