

# Semper Fi Ebook Keira Andrews

As recognized, adventure as well as experience approximately lesson, amusement, as skillfully as covenant can be gotten by just checking out a books Semper Fi Ebook Keira Andrews as well as it is not directly done, you could agree to even more roughly this life, almost the world.

We come up with the money for you this proper as skillfully as easy showing off to acquire those all. We have the funds for Semper Fi Ebook Keira Andrews and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. in the course of them is this Semper Fi Ebook Keira Andrews that can be your partner.

De Oorlog van het einde van de wereld Mario Vargas Llosa 1984 Epos over de lotgevallen van een religieuze sekte, die in de binnenlanden van Brazilië aan het eind van de 19e eeuw in opstand komt tegen de jonge republiek.

Total war - Rome - ondergang van Carthago David Gibbins 2013-09-19 David Gibbins, Total War - Rome - Ondergang van Carthago Hoe ver zou jij gaan voor Rome? Total War - Rome - Ondergang van Carthago is het verhaal van de Romeinse legionair en centurio Fabius Petronius Secundus, en van zijn greep naar de macht. Van zijn eerste strijd tegen de Macedoniërs tot de totale oorlog in Noord-Afrika en de belegering van Carthago. Fabius overwinningen bezorgen hem bewondering en respect, maar trekken ook hebzucht en jaloezie aan. Zo leert hij al snel dat zelfs je trouwste bondgenoten je ergste vijanden kunnen worden. Voor Fabius komt het echter neer op één vraag: hoeveel is hij bereid op te offeren voor zijn visie van Rome? Ondergang van Carthago, geïnspireerd op de game Total War: Rome II uit de bestsellende Total War-reeks, is de eerste in een serie epische verhalen. Een verhaal over het lot van één man en zijn reis door het hart van het Romeinse Rijk. Een wereld waarin elke soldaat en elke burger militaire slimheden en politieke intriges gebruikt om aan de dood te ontsnappen...

Misschien nu Colleen Hoover 2020-09-15 'Misschien nu' van Colleen Hoover is het indrukwekkende verhaal van fanfavoriet Maggie uit de Misschien-serie. 'Misschien nu' van Colleen Hoover is het langverwachte tweede deel van de Misschien-serie. Ridge en Sydney zijn eindelijk samen, maar Maggie – Ridge' ex – staat er nu alleen voor. Ze geniet van haar vrijheid, maar moet ook dealen met haar taaislijmziekte. Maggie besluit een bucketlist te maken om alles uit het leven te halen. Punt 1 op de lijst: skydiven. Daar ontmoet ze Jake, een adrenalinejunkie, precies wat Maggie wil én nodig heeft. Colleen Hoover schreef 'Misschien nu' in samenwerking met muzikant Griffin Peterson, die ook voor dit deel in de serie een exclusieve soundtrack maakte.

Ik zie je in de kosmos Jack Cheng 2017-03-16 'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen, liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend boek.'- Ally Condie, New York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in de kosmos is een ontroerend en onvergetelijk verhaal over optimisme en menselijke relaties en iedereen zal Alex met zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en humor vanaf de eerste bladzijde in zijn hart sluiten. Voor de lezers van Het wonderlijke voorval van de hond in de nacht en De werken van T.S. Spivet Wat zou jij doen als je alleen met je moeder woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft, en je een iPod de ruimte in wilt sturen om aan buitenaardse wezens uit te leggen hoe we hier op aarde leven? De 11-jarige Alex Petroski woont in Rockview, Colorado, samen met zijn moeder en zijn hond, die hij heeft vernoemd naar zijn grote held, de astronoom Carl Sagan. Alex zorgt voor zijn moeder, die soms dagenlang in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn droom is om zijn goudgeverfde iPod de ruimte in te sturen, net zoals Sagan in de jaren zeventig met een gouden plaat heeft gedaan. Hij spreekt al zijn belevenissen in op zijn iPod, gericht aan intelligente buitenaardse wezens die deze misschien op een dag in de ruimte zullen vinden. Om zijn droom te verwezenlijken gaat Alex samen met zijn hond Carl Sagan naar een festival voor amateurastronomen, waar hij de iPod met zijn zelfgebouwde raket wil lanceren. Helaas mislukt deze poging en hij raakt samen met zijn hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij ontmoet onderweg allerlei bijzondere mensen, die hem naar nieuwe plekken meenemen. Hierdoor komt hij de waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht jaar daarvoor is overleden.

Sexy tycoons (3-in-1) Sarah Morgan 2016-08-09 Ze zijn rijk, machtig, afstandelijk - en genadeloos aantrekkelijk... (1) VERSTRIKT IN VERLANGEN - Miljonair Rafael Cordeiro, die zijn buik vol heeft van alle goldiggers, leidt een teruggetrokken bestaan. Wanneer de beeldschone Sophie hem om een lening komt vragen, wijst hij haar dan ook resoluut af. Gelukkig is hij bestand tegen haar charmes. Maar als hij haar kust, blijkt oprechte hartstocht minder makkelijk te weren... (2) ONMOGELIJK VERLANGEN - Lizzie krijgt de keus: trouwen of betalen. De steenrijke Ilios Manos eist dat ze haar schuld inlost. Liefst door een huwelijk, want hij heeft een echtgenote nodig. Geld heeft Lizzie niet, dus ze móét wel met hem trouwen. Gelukkig is het een verstandshuwelijk, want... zou ze hem kunnen weerstaan als hij haar probeert te verleiden? (3) ONSTUIMIG VERLANGEN - De meedogenloze Jason Pollack doet er alles aan de mooie Leah toe te voegen aan zijn lijst vijandige overnames. Leah is echter niet onder de indruk. Goed, hij zwemt in het geld en laat haar zeker niet onberoerd - maar hij lijkt te veel op haar ex-geliefde. En in die val trapt ze niet nog een keer!

De horlogemaker van Londen Natasha Pulley 2016-11-08 'De horlogemaker van Londen' van Natasha Pulley, een verhaal over liefde, verlangen, erkenning en acceptatie tegen het decor van Victoriaans Londen. Wanneer Thaniel Steepleton thuiskomt van zijn werk vindt hij een gouden zakhologe op zijn kussen. Dit horloge redt een paar maanden later op wonderlijke wijze zijn leven. Gefascineerd door het zakhologe gaat Thaniel op zoek naar de maker ervan. Dit blijkt Keita Mori te zijn, een eigenzinnige Japanse immigrant. Hij laat Thaniel kennismaken met een fantastische wereld van uurwerken, muziek en mysterie. Het lijkt allemaal onschuldig, maar een reeks van onverklaarbare gebeurtenissen doet Thaniel vermoeden dat er meer is dan hij op het eerste oog kan bevatten. Wanneer Grace Carrow in hun leven komt, raakt alles in een stroomversnelling. Thaniel wordt heen en weer geslingerd tussen zijn liefde voor de één en zijn loyaliteit aan de ander. 'De horlogemaker van Londen' heeft het allemaal: spanning, geschiedenis, fantastische elementen en een meeslepende stijl. Natasha Pulley studeerde Engelse taal- en letterkunde in Oxford. Ze werkte korte tijd als assistent bij de studies astronomie en wiskunde aan de universiteit van Cambridge. De dode schrijfster Nùria Añó 2019-03-26 Anna is een schrijfster van middelbare leeftijd die haar dochter alleen heeft grootgebracht. Op dit moment is Berta volwassen en de twijfels die ze heeft over het leren kennen van haar vader, die ze alleen op de foto heeft gezien, lijken op te rijzen als haar relatie met haar vriendje in een crisis raakt. Hans werkt in een fabriek en heeft een zus, Clara, een verkeerd begrepen meisje dat haar tijd besteedt aan het obsesseren over een man die op een gele motor rijdt. Maar in de eerste plaats is dit het verhaal van Anna Flieder. Als ze besluit een biografie te schrijven, komt de inspiratie bij haar op en neemt de vorm aan van de man die jaren geleden vertrok. "In het relaas wordt het proces van de creatie van de literatuur geobserveerd. [...] Het is een oeuvre gericht op hen die graag lezen en zich door het lezen laten absorberen, omdat de verbeelding er de overhand heeft en er veel dingen zijn die intuïtief zijn." -La Mañana "De roman "De Dode Schrijfster" is dan ook een uitnodiging voor iedereen die

waarde hecht aan de manier waarop literatuur op zichzelf reflecteert in een letterkundig werk. Maar het is ook een kans om andere personages te volgen met gevoelens en in situaties die onvermijdelijk leiden tot identificatie. [...] De verrukking van een literaire tekst die zich onderscheidt door zijn metaforische taal en die beelden suggereert die in staat zijn alledaagse taferelen te onthullen, maar die het leven, vaak vol met meerdere mogelijkheden, ons niet toelaat te zien." -Dr. Alexandra Santos Pinheiro, Resonancias literarias, nr. 153 "Dit boek vertelt het verhaal van Anna, een schrijfster, en de wereld en het leven van de mensen om haar heen. Anna leeft haar literaire leven als het ware, ze lijdt aan een soort schizofrenie wanneer de personages in haar boeken botsen met haar leven in hun verlangen om het licht te zien". -Debbie Garrick, Vertaler

Hij Sarina Bowen 2020-02-11 Ze spelen niet voor hetzelfde team. Of wel? Jamie Canning heeft er nooit achter kunnen komen hoe hij zijn beste vriend verloor. Vier jaar geleden verbrak zijn getatoeëerde, grappenmakende, regelbrekende kamergenoot alle contact zonder enige verklaring. En wat dan nog dat het een beetje raar werd op de laatste nacht van het hockeykamp in de zomer dat ze achttien waren? Het was gewoon een beetje dronken dwaasheid. Niemand stierf. Als er een ding is waar Ryan Wesley spijt van heeft, dan is het zijn hetero vriend overhalen tot een weddenschap die de grenzen van hun relatie heeft verlegd. Nu ze met hun college teams het tegen elkaar moeten opnemen op het nationale kampioenschap, zal hij eindelijk de kans krijgen om zich te verontschuldigen. Maar een blik op de man waar hij altijd een zwak voor had is genoeg om het verlangen naar hem sterker te maken dan ooit tevoren. Jamie heeft lang gewacht op antwoorden, maar in plaats daarvan komen er steeds meer vragen. Kan een nacht vol seks een vriendschap verpesten? En hoe gaan we dan de komende zes weken te werk? Als Wesley tijdens de zomer naast Jamie komt coachen op het kamp, heeft Jamie nog een paar dingen te ontdekken over zijn oude vriend... en nog veel meer over zichzelf. Waarschuwing: bevat seksuele situaties, hotties op hockeyschaatsen, skinnydipping, flirten in een SUV en het bewijs dat het gevaarlijk is om uit de kast te komen voor je familie op sociale media.

Normale mensen Sally Rooney 2019-01-14 'Normale mensen' van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen debuutroman 'Gesprekken met vrienden'. In 'Normale mensen' vertelt Sally Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd. 'Normale mensen' van Sally Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes laat herbeleven. 'De stem van de nieuwe generatie.' The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met 'Gesprekken met vrienden'. De BBC heeft de rechten voor een televisieserie van 'Normale mensen' gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.

Top Secret Sarina Bowen 2021-02-19 LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem een wetenschapsgek. Verdomd sexy. LobsterShorts: Dus. Hier gaan we dan. Mijn vriendin wil voor haar verjaardag... een trioetje. SinnerThree: Je hebt de juiste app gedownload voor een seksdate. LobsterShorts: Heb je dit soort dingen al eens eerder gedaan? Met een andere man? SinnerThree: Heel vaak. Ik ben een gelijke kansen speler. Jij? LobsterShorts: [krekels!] SinnerThree, 21 Student bedrijfsmanagement. In het geheim een mannelijke danser. Verdomd sexy. SinnerThree: Nou, ik ben ertoe bereid als jij dat bent. Mijn leven is een beetje een puinhoop op dit moment. School, werk, familiestress. Oh, en ik woon naast de meest vervelende kerel ter wereld. Ik heb de afleiding nodig. Weet je zeker dat je dit wilt? LobsterShorts: Ik wil het misschien een beetje meer dan ik wil toegeven. SinnerThree: Hey, niets mis met het verleggen van je grenzen... LobsterShorts: Vertel dat maar aan mijn controle-freak vader. Hoe dan ook. Wat als dit trio vreemd is? SinnerThree: Dan is het vreemd. Het is niet zo dat we elkaar ooit nog moeten zien. Toch? Beloof me gewoon dat je niet verliefd op me wordt. LobsterShorts: Nu zou dat niet levensveranderend zijn... Lezers over Elle Kennedy & Sarina Bowen: Sarina Bowen en Elle Kennedy hebben een heerlijk liefdesverhaal afgeleverd, dat een beetje buiten de standaard paden wandelt. Ik hou daarvan. Een grappig en mooi verhaal over omgaan met je geaardheid en vriendschap. Vlotte schrijfstijl waardoor je het boek heel snel uitgelezen hebt. Een aanrader voor wie houdt van feelgood.

Genadeloze liefde Lynne Graham 2013-06-18 Opeens staat hij weer voor haar: Cristo Donakis, de man die ooit haar geliefde was. De man die haar botweg de deur wees toen hij haar, ten onrechte, verdacht van diefstal. Zodra Erin hem ziet, beseft ze dat hij nog steeds wraakgevoelens voor haar koestert, al lijkt wraaklust niet het enige te zijn wat ze in hem oproept. Ook beseft ze dat haar eigen gevoelens evenmin veranderd zijn: ze voelt zich nog steeds onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Het is dan ook haast onverdraaglijk nu met hem te moeten samenwerken zeker wanneer hij haar telkens met zon zwele blik aankijkt. Hoe kan ze voorkomen dat hij te dichtbij komt... en haar grote geheim ontsluit?

Twijfel trainen Renate Rubinstein 2015-12-18 'God wat een idioot plan!' Na het einde van een grote, onmogelijke liefde neemt Renate Rubinstein in 1951 een radicaal besluit. Ze verbrandt haar schepen achter zich en vertrekt, eenentwintig jaar oud, naar Israël. Woont acht maanden in een kibbutz, dan twee jaar in Jeruzalem, en maakt intussen tal van reizen door het land. Alles in de hoop het spook van de voorbijgeleefde liefde af te schudden. Haar belangrijkste gezelschap is daarbij haar dagboek. Scherp beschrijft ze het uitzonderlijke land waar ze nu woont, de jonge staat die na de holocaust een nieuw begin wil maken voor de joden van de wereld. Zo mogelijk nog scherper kijkt ze naar zichzelf, een jonge vrouw die, om haar eigen redenen, ook al op zoek is naar een nieuw begin. Wat wil ze eigenlijk? Wat heeft Israël te maken met haar liefdesverdriet? Twijfel Trainen, een keuze uit de Israëliische dagboeken, met een nawoord van Hans Goedkoop, geeft een uniek, intiem beeld van die zoektocht. In de aantekeningen ondervraagt Renate Rubinstein zichzelf met koppige naïviteit over liefde, angst, herinnering en landschap, zonder te weten wat de lezer nu wel weet: dat ze de basis legde voor een schrijverschap dat haar in later jaren tot de invloedrijkste columnist zou maken die ons land ooit kende.

De Perzische jongen Mary Renault 2013-12-13 Het fascinerende vervolg op Vuur uit de hemel Bagoas, een jonge Pers, is vermaard om zijn schoonheid. Na de dood van de Perzische vorst Darius wordt hij opgenomen in het gevolg van Alexander. Vanuit zijn gevaarlijke positie als vertrouweling van de kersverse nieuwe vorst is hij getuige van de veroveringstochten, de wreedheden maar ook de ontberingen van Alexander en zijn manschappen. Door zijn ogen zien we Alexanders complexe persoonlijkheid, zijn onvoorspelbaarheid, zijn gevoeligheid, zijn behoefte om uit te blinken en zijn allesoverheersende eerzucht. De Engelse Mary Renault was een van de grootste auteurs van historische romans uit de twintigste eeuw, dankzij de kleurrijke manier waarop ze haar historische personages tot leven bracht. Eerder schreef ze Vuur uit de hemel, waarin ze de jonge jaren van Alexander de Grote beschreef. Renault overleed in 1983 in Kaapstad.

Ik maak me niet druk Shirley MacLaine 2012-11-13 'In de herfst van mijn leven is veel duidelijk geworden: ik maakte me druk om zo veel dingen Maar nu niet meer!' Shirley MacLaine Ik maak je niet druk geeft Shirley MacLaine zichzelf geheel bloot in een reeks overpeinzingen over kleine ergernissen en grote vraagstukken. Ze vertelt openhartig, humoristisch en wijs over de dingen waar ze zich niet druk meer om maakt -diëten tot je erbij neervalt, luisteren naar saaie mensen, haar uiterlijk - en waar ze zich altijd druk om zal blijven maken, hoe oud ze ook wordt toneelspelen, nieuwsgierig zijn. Het hele boek is gelardeerd met haar persoonlijke belevenissen met filmgrootheden als Alfred Hitchcock, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra en Jack Nicholson. Ze vertelt over haar minnaars (onder wie twee premiers), haar haat-liefdeverhouding met journalisten en collega-sterren en haar kijk op de wereld, die haar irriteert en provoceert, maar die haar ook blijft verbazen door zijn schoonheid en humor. Shirley MacLaine mag zich dan over niet al te veel meer druk maken, haar humoristische eerlijkheid blijft de lezer raken.

Bevrijdende liefde Francine Rivers 2012-02-23 Deze roman speelt zich af omstreeks 1850 in Californië. De om haar schoonheid geroemde Angel verwacht niets van mannen dan leugens, bedrog en geweld. Als jong meisje werd zij verkocht en misbruikt en later gedwongen als publieke vrouw haar lichaam te exploiteren. De enige kracht die Angel in staat stelt om te overleven is de diepe haat die zij koestert. En het

meest haat die zij de mannen die haar hebben gebruikt en haar inwendig leeg en dood hebben achtergelaten. Dan ontmoet zij Michael Hosea, een man die god wil dienen en bij alles zoekt naar zijn wil. Michael Hosea gehoorzaamt Gods roep om met Angel te trouwen en haar onvoorwaardelijk lief te hebben. Langzaam trotseert Michaels al Angels bittere verwachtingen en ondanks haar verzet begint haar bevroren hart uiteindelijk te smelten. Bij een naburig kolonistengezint vindt Angel een warmte die ze nooit eerder gevoelt heeft. Maar niet iedereen wil de vrouw vergeven die Angel was...als een ultieme beproeving van haar respect voor Hosea en haar prille geloof in God doemt er uit het verleden een demon op die zij onder ogen zal moeten zien en... overwinnen.

Semper Fi Keira Andrews 2015-04-30 The war is over. The battle for love has just begun. As Marines, Cal and Jim depended on each other to survive bloodshed and despair in the Pacific. Relieved to put the horrors of war behind him, Jim went home to his apple orchard and a quiet life with his wife and children. Knowing Jim could never return his forbidden feelings, Cal hoped time and an ocean between them would dull the yearning for his best friend. But when Jim's wife dies, Cal returns to help. He doesn't know a thing about apple farming-or children-but he's determined to be there for Jim, even as the painful torch he carries blazes back to life. Jim is grateful for his friend's support as he struggles with buried emotions and dark wartime memories. Then Jim begins to see Cal in a new light, and their relationship deepens in ways neither expected. Can they build a life together as a family and find happiness in a world that would condemn them? Note: Contains scenes of violence and post-traumatic stress.

Extase Lauren Kate 2015-12-24 Lekker lezen dankzij PrismaDyslexie-boeken Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Wie wint het gevecht om Luce? Het verbazingwekkende slot van de Fallen-serie. De tijd dringt voor Luce en Daniël. Om te voorkomen dat Lucifer het verleden uitwist, moeten ze de plek vinden waar engelen op aarde zijn gevallen. Donkere krachten achtervolgen hen en Daniël weet niet of hij het kan: blijven leven terwijl hij Luce steeds opnieuw moet verliezen. Samen gaan Luce en Daniël een legendarisch gevecht aan. Grote offers worden gebracht. Harten worden vernietigd. En plotseling weet Luce wat er moet gebeuren: ze is voorbestemd om met iemand anders dan Daniël samen te zijn. De vloek die op hen rust is altijd al alleen voor haar geweest - en de liefde die ze opzijgeschoven heeft. Luce moet de belangrijkste keuze uit haar leven maken. Het lot van vriend en vijand ligt in haar handen...

Twee brieven uit Westerbork Etty Hillesum 2013-03-14 In het najaar van 1943 verscheen een klein boekje onder de onschuldig uitziende titel Drie brieven van den kunstschilder Johannes Baptiste van der Pluym. In werkelijkheid was het een illegale uitgave van twee brieven uit kamp Westerbork, geschreven door Etty Hillesum. Er werden honderd exemplaren van gedrukt. De opbrengst kwam ten goede aan het verzet. Onbedoeld richtte Etty Hillesum er een monument mee op voor wat zich in dat kamp, op die halve vierkante kilometer op de Drentse hei, heeft afgespeeld. Op zeldzaam indringende, af en toe zelfs poëtische wijze beschrijft zij het leven binnen de prikkeldraadomheining: dramatisch, kleurrijk, bitter, intens. En altijd onder de doem van de trein, die iedere dinsdag vertrok naar het oosten, naar een land waaruit iedereen vreesde nooit meer te zullen terugkeren. Wie Hillesums brieven ooit las, vergeet ze nooit meer. Ze vormen een hoogtepunt binnen de literatuur die uit de Tweede Wereldoorlog is voortgekomen, en beschrijven tegelijk het dieptepunt binnen de Nederlandse geschiedenis: hoe honderdduizend joden via Westerbork naar hun ondergang werden geleid. Wie in volle omvang dit menselijk drama wil doorleven moet Op transport lezen en wie het leest, is niet meer dezelfde.

Wij Sarina Bowen 2020-02-14 Kunnen je favoriete hockeyers hun eerste seizoen ongeslagen samen laten beëindigen? Vijf maanden samen, NHL aanvaller Ryan Wesley beleeft een recordbrekende beginnersseizoen. Hij maakt zijn droom waar om professioneel hockey te spelen en elke avond thuis te komen bij de man van wie hij houdt: Jamie Canning, zijn beste vriend die nu zijn vriendje is. Er is slechts een probleem: de belangrijkste relatie van zijn leven is er een die hij verborgen moet houden. Anders wordt hij geconfronteerd met een mediastorm die zijn succes op het ijs zal overschaduwen. Jamie houdt van Wes. Dat doet hij werkelijk. Maar het moeten verstoppen is klote. Het is niet het leven dat Jamie voor zichzelf voor ogen had en de druk om hun geheim te bewaren eist zijn tol. Ook zijn nieuwe baan loopt niet zo soepel als dat hij gehoopt had, maar hij weet dat hij het aankan zolang hij Wes heeft. Appartement 10B is in ieder geval hun toevluchtsoord, waar ze altijd zichzelf kunnen zijn. Of kunnen ze dat wel? Wanneer Wes' meest nieuwsgierige teamgenoot vlak boven hen komt wonen, beginnen hun zorgvuldig uitgelijnde leugen te ontrafelen. Als de buitenwereld vastbesloten is om hun het vuur aan de schenen te leggen, kan de relatie van Wes en Jamie dat overleven? Waarschuwing: bevat seksuele situaties, een vibrerende stoel, lange-afstands, sexy tijden en het bewijs dat hockeyspelers in elke tint groen er hot uitzien.

Passie Lauren Kate 2014-01-08 Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Luce is bereid te sterven voor Daniël. En dat heeft ze ook gedaan, keer op keer. Door de tijd heen hebben Luce en Daniël elkaar telkens weer gevonden, om daarna pijnlijk weer uit elkaar gehaald te worden: Luce dood, Daniël gebroken en alleen achterlatend. Maar misschien hoeft het niet altijd zo te gaan. Luce is er zeker van dat iets, of iemand, uit een vroeger leven haar kan helpen in haar huidige leven. Ze begint aan de belangrijkste reis van dit leven en gaat eeuwen terug om zelf getuige te zijn van haar romance met Daniël en zo hopelijk de sleutel te vinden die hun liefde zal laten voortduren. Cam en het legioen van engelen proberen wanhopig Luce te vangen, maar niemand is zo razend als Daniël. Hij achtervolgt Luce door de eeuwen heen, doodsbang voor wat er kan gebeuren als zij de geschiedenis herschrijft. Hun eeuwige liefde zou dan in vlammen op kunnen gaan, voor altijd.

Mijn versie van jou Christina Lauren 2018-03-20 Tanner Scott is drie jaar geleden met zijn familie verhuisd van Californië naar Provo in Utah. De meeste mensen in Provo zijn strenggelovig, dus samen met zijn familie heeft de biseksuele Tanner besloten niet openlijk voor zijn geaardheid uit te komen. Zodra hij zijn diploma heeft, wil hij gaan studeren aan een universiteit buiten het religieuze Utah. Tijdens zijn laatste semester worden Tanner en zijn beste vriendin Autumn toegelaten tot een speciale werkgroep waarin alle leerlingen een boek moeten schrijven. Bij de eerste bijeenkomst wordt bekend dat de klas dit jaar een speciale mentor krijgt: Sebastian Brother. Hij heeft afgelopen jaar de werkgroep gevolgd en zijn debuut wordt binnenkort uitgegeven. Sebastian is de zoon van bisschop en erg geliefd in Provo. Tanner heeft vier maanden om een boek te schrijven. Dat lijkt hem een makkie. Maar nog voor zijn eerste zin op papier staat, is hij stapelverliefd op Sebastian...

Het weer van gisteren Anne Enright 2009-10-31 Het weer van gisteren gaat over verlies en verlangen en is geschreven met de bitterzoete tederheid die het werk van Anne Enright kenmerkt. In Het weer van gisteren staat het menselijk bestaan centraal: de relaties die we aangaan met anderen en de relaties die mislukken. De verhalen spelen zich af in Dublin en Venetië, op een Amerikaanse campus en in een caravan op een Franse camping. De vrouwelijke personages in de verhalen worden ontroerd, lastiggevallen of gefascineerd door mannen die ze maar niet kunnen doorgronden. Deze scherpe, schitterende verhalen maken eens te meer duidelijk dat Anne Enright moet worden gezien als een van de beste auteurs van deze tijd.

Boyfriend material Alexis Hall 2021-04-13 Gezocht: Eén (nep) vriendje, zo goed als perfect. Benieuwd? Je leest het in de queer rom-com 'Boyfriend Material' van Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in 'Boyfriend Material' van Alexis Hall, is de zoon van een wereldberoemde rockster en is op zoek naar een normaal, lief vriendje dat hem kan helpen om zijn slechte imago in de pers op te poetsen. Oliver is een advocaat die in zijn hele leven nog niets schandaligs heeft gedaan. Echt boyfriend material, dus. Ze zijn totale tegenpolen, maar ze maken een afspraak: zolang de pers achter Luc aanzit, zullen ze doen alsof ze een relatie hebben. Daarna hoeven ze elkaar nooit meer te zien. Maar het probleem is dat de neprelatie wel heel echt begint te voelen. 'Boyfriend Material' van Alexis Hall is een nieuwe rom-com vol humor, liefde en opposites attract. Perfect voor de lezers van 'Rood, wit & koningsblauw' van Casey McQuiston en 'Elle & Darcy' van Alexandria Bellefleur.

Wondersmid Jessica Townsend 2019-03-07 Na Nevermoor 1 – Morrigan Crow en het Wondergenootschap van Jessica Townsend is er nu het superspannende vervolg: Wondersmid – De roeping van Morrigan Crow. Morrigan Crow is ontsnapt aan haar dodelijke vloek en is inmiddels toegelaten tot het Wondergenootschap. Eindelijk hoort ze ergens bij! Het Wondergenootschap belooft haar veiligheid en vriendschap

voor het leven. Maar Morrigan krijgt niet waar ze al jaren van gedroomd heeft... Morrigan is Wondersmid. En omdat Wondersmeden een slechte naam hebben, is iedereen bang voor haar. Bijna al haar nieuwe vrienden keren zich tegen haar. Tot overmaat van ramp wordt de magische stad Nevermoor opgeschrikt door een reeks mysterieuze verdwijningen. Dan doet Ezra Windbuil, de enige Wondersmid die Morrigan kent en de boosaardigste man die ooit geleefd heeft, haar een aanbod dat ze bijna niet kan weigeren... Is haar hoop op een nieuw leven al vervlogen voordat het zelfs maar begonnen is? Over Nevermoor: 'Nevermoor is een fantastisch oord, en verdient een eigen plekje naast Zweinstein.' Jaapleest.nl 'Een heerlijk avontuur voor sterke lezers, om helemaal in te verdwijnen.' Trouw 'Vooral de vaart en de humor maken dat Townsends debuut Nevermoor nieuwsgierig maakt naar meer.' \*\*\*\* NRC Handelsblad

De witte leeuwin Henning Mankell 2011-10-24 Het derde avontuur van de onovertroffen inspecteur Wallander Met de moord op makelaar Louise Åkerblom komt Kurt Wallander voor een van de ingewikkeldste opgaven uit zijn loopbaan te staan. Op de plaats van de misdaad wordt een vinger gevonden die toebehoort aan iemand met een donkere huidskleur. Alles wijst op een executie. En intussen beraamt een groep fanatieke Zuid-Afrikaanse Boeren een aanslag op Nelson Mandela.

Keuze van het hart Stephanie Laurens 2021-02-16 Voor fans van Bridgerton Henrietta Cynster draagt haar bijnaam, de Matchbreaker, met trots. Elke Londense dame die wil weten of haar aanstaande echtgenoot wil trouwen uit liefde of voor haar fortuin doet een beroep op haar en haar buiten gewone talent de slechte bedoelingen van de heren aan het licht te brengen. Maar zo serieus als ze zich inzet voor het huwelijksgeluk van anderen, zo weinig aandacht heeft ze voor dat van zichzelf. Liefde? Nee, dat is niet voor haar weggelegd... James Glossup moet trouwen om aan de voorwaarden van het testament van zijn tante te voldoen, die alleen een getrouwd heer voor de bewoners van haar landgoed laat zorgen. Wanneer Henrietta zijn plannen dwarsboomt, is hij woedend en eist hij dat ze voor een geschikte bruid zorgt. Vol overgave stort ze zich op het vinden van de juiste kandidaat – een kandidaat die veel dichterbij is dan ze denkt. Want hoelang kan ze de hevige aantrekkingskracht tussen hen blijven ontkennen?

Semper Fi Keira Andrews 2017-06-26 The war is over. The battle for love has just begun. As Marines, Cal and Jim depended on each other to survive bloodshed and despair in the Pacific. Relieved to put the horrors of war behind him, Jim went home to his apple orchard and a quiet life with his wife and children. Knowing Jim could never return his forbidden feelings, Cal hoped time and an ocean between them would dull the yearning for his best friend. But when Jim's wife dies, Cal returns to help. He doesn't know a thing about apple farming—or children—but he's determined to be there for Jim, even as the painful torch he carries blazes back to life. Jim is grateful for his friend's support as he struggles with buried emotions and dark wartime memories. Then Jim begins to see Cal in a new light, and their relationship deepens in ways neither expected. Can they build a life together as a family and find happiness in a world that would condemn them?

Brentwood boys Meghan Quinn 2021-09-30 Bonusmateriaal bij de verslavende Brentwood-serie van Meghan Quinn. Milly en Carson zijn op vakantie geweest naar Griekenland. Knox en Emory hebben het gevoel dat er wat speelt bij de twee. Ze roepen de hulp in van Jason en Dottie, in de hoop erachter te komen wat Milly en Carson proberen te verbergen. In deze exclusieve epiloog bij de Brentwood-serie van Meghan Quinn lees je hoe het verdergaat met de onvergetelijke koppels uit Op slag verliefd, Van slag en Sla je slag. Deze boeken eerst lezen of luisteren voor je begint aan de epiloog wordt sterk aangeraden!

Doodskus Lauren Henderson 2013-08-14 Eindelijk worden de duistere geheimen die Scarlett al jarenlang achtervolgen onthuld! Scarlett hoopt dat alle problemen die begonnen met de dood van Dan McAndrew nu ver achter haar liggen. Maar wanneer ze met haar klas naar Edinburgh gaat, komt ze haar oude vijanden van St. Tabby's tegen, de school waar ze op zat voor haar leven op zijn kop werd gezet. Algauw wordt duidelijk dat iemand Scarlett uit de weg wil ruimen. Zit Plum achter de aanslagen? Of Alison en Lucy, haar oude vriendinnen van St. Tabby's, die ze ooit heeft laten vallen? Wanneer haar beste vriendin Taylor zich ook verdacht gedraagt, weet Scarlett helemaal niet meer wie ze wel en niet kan vertrouwen...

Fallen in love Lauren Kate 2012-04-04 Dit is het verhaal van Luce en haar zoektocht naar de waarheid. Dit is het verhaal waar iedereen voor zal vallen. In vier verhalen en een epiloog ontdekt de lezer alles over de eerdere levens van de belangrijkste personages uit de Fallen-serie. Het draait niet alleen om Luce en Daniël. Zo worden Miles en Shelby in de middeleeuwen verliefd, ontdekt Roland een andere kant van Arriane, vraagt Arriane liefde Aleksandr haar hoogverraad te plegen tegenover Daniël en beleven Luce en Daniël eenmalig een romantische Valentijnsdag. In de epiloog komen alle karakters samen.

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijstelsel. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

Schaduw van de Tijd Jen Minkman 2018 Hannah is helemaal klaar voor een heerlijk rustige zomer na haar eerste stagejaar op een middelbare school. Samen met haar broer Ben gaat ze naar het vakantiehuisje van hun moeder in Arizona. Daar loopt ze Josh, de oude jeugdvriend van Ben, na jaren weer tegen het lijf. De kleine jongen uit het Navajo-reservaat is plotseling niet zo klein meer, en Hannah voelt meer voor de volwassen Josh dan alleen maar vriendschap. Maar al snel is het gedaan met de rust. Nacht na nacht wordt Hannah geplaagd door vreemde nachtmerries over het verleden van de Navajo's en griezelige schimmen die haar achtervolgen. De schaduwen komen steeds dichterbij... en waarom komt Josh ook steeds in haar dromen voor? Soms is het verleden nog niet echt voorbij. keywords: gratis ebook - free first book in series - gratis boek Boek 2 is hier te koop: <https://play.google.com/store/books/details?id=Rd5jBAAQBAJ>

Pucked Helena Hunting 2021-10-21 Violet Hall wordt er doodmoe van dat alles in haar familie altijd in het teken moet staan van de ijshockeycarrière van haar stiefbroer. Maar als ze weer eens wordt meegesleept naar een van zijn wedstrijden ontmoet ze teamcaptain Alex Waters. Hij is niet alleen bloedmooi, maar ook nog eens slim en heel grappig. Het enige nadeel: zijn reputatie. Alex Waters heeft een reputatie als playboy. Tijdens een borrel na de wedstrijd klikt het meteen tussen hem en de prettig gestoorde Violet. Alex is ervan overtuigd: hij wil meer. Maar hoe kan hij Violet ervan overtuigen dat hij alleen op het ijs een player is? Reviews: 'Meeslepend, sexy, overrompelend, duister, ongelooflijk erotisch en een ongeëvenaard liefdesverhaal. Komt zeker op mijn lijst van favorieten.' – Alice Clayton

De hemel in het ijs Adrienne Young 2018-06-05 De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven, actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven. Totdat ze op het slagveld het onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in de mensen die ze altijd heeft geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te kennen langzaam af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan, moet Eelyn Fiske trouwen, de vriend van haar broer die haar meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde maken aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een meeslepend historisch avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit, vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk "donkere dagen"-boek.' Dagblad De Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie Garber, auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale personages tot leven

gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van *The Flame in the Mist*

De vijfde vrouw Henning Mankell 2011-10-24 Het zesde avontuur van de onovertroffen inspecteur Wallander Terug van een reis naar Rome met zijn vader valt Kurt Wallander in de dagelijkse routine van autodiefstallen en inbraken. Totdat ene Holger Eriksson dood wordt aangetroffen, gespiest op negen bamboepalen. Nog twee andere gruwelijke moorden volgen. De moorden zijn zorgvuldig voorbereid en zijn geënceneerd als openbare executies. De dader lijkt een boodschap te willen uitdragen.

Weerwolvenfeest Paul van Loon 2013-06-13 Er is een weerwolvenfeest op school, wrow! Timmie draagt een wolvenmasker van papier. Dolfje en Noura niet. Het is volle maan. Zij hebben geen masker nodig. Het feest is vol dansende vampieren en weerwolven. DJ Leo draait plaatjes. En volgens meester Frankula gaan Dolfje en Noura de wedstrijd winnen. Maar dan gaat het mis. Alle maskers moeten af... Bekroond door de Nederlandse Kinderjury

Zeven vette jaren Etgar Keret 2014-03-06 In Zeven vette jaren doet Etgar Keret op tragikomische wijze verslag van zeven jaren van zijn persoonlijk leven, die samenvallen met de eerste levensjaren van zijn zoon Lev. De Israëlische samenleving is in ieder verhaal voelbaar: of het nu gaat om zijn ouders, die de Holocaust hebben overleefd; zijn zus, die met haar elf kinderen in de meest orthodoxe buurt van Jeruzalem woont; of om zijn door hem verafgode broer, die pleit voor de legalisering van softdrugs en een volleerd olifantenfluisteraar blijkt te zijn. Met deze verhalen op het kruispunt van journalistiek, autobiografie en fictie, slaagt Keret erin om via de microkosmos van zijn eigen leven een indringend, ontroerend en toch humorvol beeld te geven van het huidige Israël. Etgar Keret is een van de belangrijkste hedendaagse Israëlische schrijvers. Zijn boeken verschijnen in vierendertig landen en hij publiceert onder andere in *Le Monde* en *The New York Times*. De verhalenbundels *Verrassing* en *Superlijm* werden geroemd vanwege hun uitbundige verbeeldingskracht. `Briljant. Ik ken niemand die schrijft zoals hij. *The Guardian* `Etgar Keret is een genie. *The New York Times*

Spiritualiteit en abstractie in de kunst Wassily Kandinsky 1987 Esthetisch-wijsgerige beschouwingen.

Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »

Mijn favoriete flirt Christina Lauren 2020-11-20 Millie Morris werkt als professor aan de universiteit van Santa Barbara, op de afdeling criminologie. Ze is expert op het gebied van vrouwelijke seriemoordenaars, goed in het maken van ontwijkende grappen en slecht in het praten over haar gevoelens. En, net als haar vier mannelijke vrienden en collega-professoren is ze permanent single. Totdat ze met haar beste vriend Reid stiekem de meest opwindende nacht van haar leven beleeft... Maar al snel daarna besluiten ze toch dat hun vriendschap beter platonisch kan blijven en ze de liefde beter online kunnen zoeken. Online dating is niet voor watjes. Terwijl de mannen overspoeld raken met goede matches en potentiële dates, krijgt Millie alleen maar dickpics of reacties van akelige mannen. Daarom creëert ze Catherine: een fictief profiel waarmee ze persoonlijker kan zijn dan ze zelf is. Al snel komen Catherine en Reid in contact en raken ze bevriend. Millie moet kiezen: haar angst voor intimiteit onder ogen komen, of het risico lopen dat ze haar beste vriend voor altijd kwijtraakt...