

# Metagenealogia El Arbol Genealogico Como Arte Terapia Y Busqueda Del Yo Esencial Alejandro Jodorowsky

Thank you extremely much for downloading Metagenealogia El Arbol Genealogico Como Arte Terapia Y Busqueda Del Yo Esencial Alejandro Jodorowsky. Maybe you have knowledge that, people have see numerous times for their favorite books in the same way as this Metagenealogia El Arbol Genealogico Como Arte Terapia Y Busqueda Del Yo Esencial Alejandro Jodorowsky, but end stirring in harmful downloads.

Rather than enjoying a fine ebook following a cup of coffee in the afternoon, then again they juggled bearing in mind some harmful virus inside their computer. Metagenealogia El Arbol Genealogico Como Arte Terapia Y Busqueda Del Yo Esencial Alejandro Jodorowsky is welcoming in our digital library an online entry to it is set as public so you can download it instantly. Our digital library saves in compound countries, allowing you to acquire the most less latency period to download any of our books in imitation of this one. Merely said, the Metagenealogia El Arbol Genealogico Como Arte Terapia Y Busqueda Del Yo Esencial Alejandro Jodorowsky is universally compatible like any devices to read.

De vertrapten / druk 1 Evelio Rosero 2009-04 Een bejaarde oud-onderwijzer vertelt over het leven in zijn dorpje, midden tussen het geweld van het al meer dan dertig jaar door een burgeroorlog geteisterde Colombia.

Rode regen Cees Nooteboom 2012-06-13 De wolken van vanochtend zijn overgedreven. De ezel van mijn buurman balkt zoals ezels al duizenden jaren balken. De regen die mij op de gedachte bracht dat alles met van alles is verbonden is niet gekomen. In plaats daarvan heb ik aan Gilberte Cahen gedacht, aan een pijp met kif, aan de storm bij Kaap Hoorn, aan Homerus en mijn oude gymnasium, aan meisjes die voor je opstaan in de tram en vrienden die er niet meer zijn, aan de plaats die we met onze herinneringen, zoals Proust zegt, innemen in de tijd, een plaats die zoveel groter is dan die we innemen in de ruimte. Je moet er alleen voor geleefd hebben, en daarmee nog niet ophouden. Soms is een schrijver als een tuinier, tevreden zorgend voor zijn familie in de tuin, de cypres, de euforbia, de rode en de roze hibiscus, de paarse bougainvillea, al die verschillende planten die zich daar gedurende de jaren geworteld hebben. De herinnering kun je je vervolgens voorstellen als zo'n typische tuin in het zuiden: bezocht door schuwe dieren, met stenen en onkruid doortrokken en door uitdroging bedreigt. Maar dan: een druppel water, het juiste woord en zij bloeit weer als nooit tevoren. Ik heb er geen, beweert Cees Nooteboom graag, als het om zijn herinnering gaat. Het volgende moment ziet men hem weer wieden, harken, begieten, verzorgen, ongedierte bestrijden en horen we hem zeggen dat wie geen verleden heeft 'een verleden zou moeten verzinnen om er een te hebben'. Rode regen toont Nooteboom aan het werk in de tuin van zijn herinnering.

De dag van de zonnewende Sarah Lark 2021-06-21 Dit is het derde en laatste, los te lezen, boek in de serie 'De sterren van Matariki'. Reis terug naar het Nieuw-Zeeland van begin 20e eeuw, waar twee jonge mensen hun plek in de wereld veroveren. Nieuw-Zeeland, 1899. De jonge Roberta moet toezien hoe Kevin, de man op wie ze verliefd is, als arts gaat werken in Zuid-Afrika, waar de Boerenoorlog woedt. Maar ze is vastbesloten voor hem te vechten – en haar moed kent geen grenzen... Kevins nichtje Atamarie staat voor haar eigen uitdaging. Al sinds haar jeugd is ze gefascineerd door de vliegers die de Maori oplaten om hun boodschappen naar de goden te zenden. Als enig meisje meldt ze zich bij de universiteit om ingenieur te worden, maar daar treft ze luchtvaartpionier Richard Pearse, en opeens staat ze voor een heel andere keuze... 'De sterren van Matariki' is de tweede serie van Sarah Lark die zich in het Nieuw-Zeeland van de negentiende eeuw afspeelt, en bestaat uit drie boeken: 'Het land met de gouden kust', 'De schaduw van de kauri-boom' en 'De dag van de zonnewende'.

Zwanger van de miljonair ; Spel van begeerte (2-in-1) Maureen Child 2017-01-10 Baby van de baas -Ze is zwanger... van haar baas! (1) ZWANGER VAN DE MILJONAIR - Wat denkt Brady Finn wel niet? Dat hij het Ierse kasteel waar zij al drie jaar manager is zomaar kan ombouwen tot een luxehotel voor gameliefhebbers? Aine Donovan verzet zich met hand en tand tegen zijn plannen - en ook tegen het verlangen dat hij in haar wekt. Dat laatste blijkt tevergeefs, want al snel ligt ze in zijn armen. Maar dan blijkt ze zwanger te zijn... (2) SPEL VAN BEGEERTE - Toen Jenny Marshall gamemagnaat Mike Ryan tegen het lijf liep, dacht ze de ware te hebben gevonden. Maar hij beschuldigde haar ineens van spionage en ging ervandoor. Net nu ze denkt dat ze over hem heen is, blijkt hij haar nieuwe baas te zijn! Hoewel hij haar duidelijk niet vertrouwt, belandt ze toch weer bij hem in bed. En dat blijft niet zonder gevolgen. Hoe kan ze hem ervan overtuigen dat haar zwangerschap geen vooropgezet plan is? Deze verhalen zijn ook los verkrijgbaar.

Dodelijk spel David Baldacci 2021-05-11 Een corrupte politicus, een femme fatale en een private eye die voor niets en niemand terugdeinst. Onderweg naar Californië maakt Aloysius Archer een tussenstop in Reno. Nog geen 24 uur later is hij de trotse eigenaar van een peperdure, zeer zeldzame Franse sportauto, heeft hij een reisgenoot gevonden in de mysterieuze danseres Liberty Callahan en moet hij zich enkele zwaar bewapende criminelen van het lijf houden. Geluk bij een ongeluk: Liberty blijkt niet alleen zeer verleidelijk te zijn, maar ook uitstekend met een pistool overweg te kunnen. Het zijn twee eigenschappen die hun niet veel later uitstekend van pas komen, wanneer privé-detective Archer in een politiek wespennest belandt waarin een schatrijke familie, een nachtclub en een mysterieuze militaire installatie de hoofdrollen spelen.

Metagenealogía Alejandro Jodorowsky 2011

Zuidewind Suzanne Vermeer 2019-08-06 Een bonustriller van Suzanne Vermeer om in één dag te bingelezen. De 21-jarige Iris ontmoet een mysterieuze jongeman tijdens een vakantie in Bergen aan Zee. Dit zet haar leven op zijn kop... In de zomer van 1988 gaan Nicole en haar beste vriendin Marjolein na hun eindexamen op vakantie naar Benidorm. Samen met enkele klasgenoten willen ze een paar weken onbekommerd feestvieren – luieren op het strand, dansen tot diep in de nacht – voordat ze definitief een streep onder hun middelbareschooltijd zetten. Maar dan gaat het mis. Jaloezie. Ruzie. En een van hen zal Nederland nooit meer terugzien. Dertig jaar later ontmoet de 21-jarige Iris Peters een mysterieuze jongeman in het kunstenaarsdorp Bergen aan Zee, waar ze met haar moeder op vakantie is. Vanuit het niets biedt deze Patrick haar een baan aan bij zijn zeer succesvolle ICT-bedrijf. Het is het begin van reeks vreemde gebeurtenissen. Gebeurtenissen die in verband lijken te staan met wat er destijds in Benidorm is gebeurd...

Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als verpleegkundige wordt de Poolse Irena Sendler in 1942 toegelaten tot het getto van Warschau. Al snel smokkelt ze weeskinderen uit de afgesloten wijk en ze vraagt aan haar familie en vrienden om ze te verbergen. Met de hulp van haar grote liefde, een verzetsstrijder, en een geheim netwerk van vrouwen en moeders weet Irena Sendler uiteindelijk meer dan tweeduizend kinderen uit het getto te bevrijden. De kinderen worden verstopt in grafkisten en via geheime routes door het riool weet Irena met gevaar voor eigen leven de nazi's te omzeilen. Van elk kind dat ze wist te redden schreef Irena Sendler de naam en ware identiteit op, zodat hun families ze zouden vinden als de oorlog ooit voorbij zou zijn.

Zwart Erewoord Victoria Quinn 2018-06-14 Ik heb alles voor Rome opgegeven. De enige vrouw waar ik niet zonder kon leven. Maar kon ik me aan mijn belofte houden en mijn rug naar alles toekeren? Zou ik echt mijn leven als Dominant achter me kunnen laten? Of zou ik haar alsnog mee de duisternis intrekken?

Het raadsel van het licht Cees Nooteboom 2009 Essays en gedichten over schilderijen, met reproducties van het betreffende werk

De biologie van de overtuiging Bruce H. Lipton 2017-02-07 Op welke manieren bepalen gedachten je leven? Bruce Lipton deelt in De biologie van de overtuiging de ontdekking dat gedachten en emoties ons welbevinden kunnen beïnvloeden. In 'De biologie van de overtuiging' maakt Bruce Lipton ons deelgenoot van zijn verpletterende ontdekking dat we geen slachtoffer zijn van onze genen, maar dat we ons welbevinden kunnen beïnvloeden door onze gedachten, emoties en overtuigingen. Dr. Bruce Lipton komt tot deze conclusie na uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen. Professor Lipton toont aan dat overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteit op genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. Dr. Liptons uiterst hoopvolle bevindingen worden beschouwd als een van de grote doorbraken in de nieuwe wetenschap. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen. Daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven. In deze nieuwe editie is 10 jaar nieuw onderzoek opgenomen, wat dit belangrijke boek nog meer gewicht geeft. Tien jaar na dato zet 'De biologie van de overtuiging' van Bruce

Lipton je nog steeds op scherp!

Een stapje verder Brenda Novak 2018-09-11 Silver Springs Is deze bad boy niet juist het b este wat haar kan overkomen? Deel 2 Na een zware scheiding heeft Sadie Harris moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Als serveerster verdient ze niet genoeg om rond te komen, laat staan om de voogdij over haar zoontje te krijgen - een strijd die ze absoluut wil winnen. Wanneer ze een advertentie ziet staan voor huishoudster, besluit ze te reageren. Spannend vindt ze het wel. Ze gaat dan immers werken voor Dawson Reed, de bad boy die onlangs terechtstond voor moord! Dawson heeft de mensen in Silver Springs genoeg reden gegeven om hem te wantrouwen, maar in dit geval is hij onschuldig. Hij wil zijn verleden achter zich laten en de familieboerderij opknappen, zodat zijn gehandicapte zus weer thuis kan komen wonen. De hulp van de liefvallige Sadie blijkt al snel onmisbaar. Na een tijdje merkt hij dat hij m eer van haar wil, maar durft zij het aan iets met h em te beginnen?

Jou hebben is niet genoeg E. L. Todd 2020-08-27 Terwijl Cayson worstelt met zijn besluit over de medische faculteit, bemerkt hij dat Slade zich eigenaardig gedraagt. Slade lijkt nooit te zijn waar hij zegt dat hij is, en het wordt snel duidelijk dat hij iets verborgen houdt. Cayson is er zeker van dat hij een vriendin heeft, en hoe meer Slade het ontkent, hoe meer dat Cayson kwetst. Waarom vertelt Slade hem niet de waarheid? Hij besluit de zaak uit te spitten en ontdekt iets dat hij nooit voor mogelijk had gehouden ... vooral niet van Slade. Trinity houdt haar relatie met Slade geheim, maar wanneer Skye haar voor een date koppelt aan een vriend, kan ze het aanbod niet afwijzen. Slade is gek van jaloezie en weigert haar ronduit op date te laten gaan. Maar Trinity beseft dat ze de schijn moet ophouden. Slade duikt echter plotseling op tijdens de tijd. En zijn komst zal hun relatie voor altijd veranderen. Roland voelt zich enorm schuldig tegenover Jasmine. Hoewel hij zich verschrikkelijk voelt omdat hij zijn jeugdvriend heeft verraden, voelt hij zich nog slechter door de manier waarop hij Jasmine heeft behandeld. Vastbesloten om het goed te maken, gaat hij achter haar aan, tot ze ermee instemt om met hem uit te gaan — op een echte date.

Onverwacht geluk Danielle Steel 2021-05-04 Wegdromen met een verhaal dat je raakt met Onverwacht geluk, de nieuwe roman van Danielle Steel! Als de jonge Isabelle McAvoy bij een kunstgalerie in Parijs de rijke en oudere Putnam Armstrong ontmoet, voelt haar leven als een droom. Maar als ze plotseling zwanger raakt, weet ze dat trouwen uitgesloten is en vlucht ze terug naar New York. Maar vanaf dat moment lijkt ze altijd pech te hebben in de liefde... Wanneer Isabelle jaren later, na drie mislukte relaties maar drie prachtige dochters, toch ineens uit onverwachte hoek de liefde vindt, lijkt eindelijk alles voor de wind te gaan. Maar hoe sterk is de band tussen Isabelle en haar dochters als er een geheim uit het verleden aan het licht komt?

V or de oerknal Martin Bojowald 2009

De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' \*\*\*\* NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland

Intiem gedrag Desmond Morris 1993 Beschouwing over de menselijke behoefte aan intimiteit en talloze uitingen hiervan in de menselijke samenleving, zoals de handdruk, de omhelzing, de schouderklop en de vele contactvormen in de sfeer van erotiek en sex.

Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carri ere. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven. Intussen wordt in een containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegenakeld dat het eerst niet ge identificeerd kan worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste zaken uit zijn carri ere. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke reden er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat niemand hem eerst wil geloven. 127 uur Aron Ralston 2011-03-01 Het verhaal ging de hele wereld over: een Amerikaanse avonturier was tijdens een eenzame bergtocht in de Grand Canyon klem komen te zitten onder een grote rots. Niemand wist waar hij was. Om zijn leven te redden moest hij ten slotte zijn rechterhand amputeren. Aron Ralston werd wereldberoemd met dit verhaal, maar niemand kon vermoeden wat het had betekend om met slechts een fles water en een scherp mes te overleven uit een uitzichtloze positie. In 127 uur vertelt Ralston in detail over deze bizarre en schokkende ervaring en hoe die zijn leven heeft veranderd. Wat doen vreselijke pijn en doodsangst met je? Wat voor instelling moet je hebben om je zelf te verminken? Hoe krijgt iemand zichzelf zover? Wat overkomt je als het allemaal toch nog goed afloopt? Hoe gaat een geharde sportman en berggids om met zulke verwarrende en onbekende emoties? Opmerkelijk eerlijk en confronterend vertelt Aron over zijn ongeluk en de nasleep ervan. Wanneer je werkelijk de dood onder ogen moet zien, blijken zich werelden voor je te openen. Het onmogelijke wordt mogelijk, de geest blijkt sterker dan de materie. Zijn beproeving heeft Aron Ralston zicht gegeven op een nieuwe en meer spirituele kant van zijn persoonlijkheid. 127 uur is het superspannende en indrukwekkende verhaal van die ontwikkeling.

De zusjes Daventry Kimberly Logan 2021-03-23 Op zoek naar de waarheid vinden drie adellijke zusjes de liefde... (1) EEN LADY VEROVERD Londen, 1817... In de hoop ooit de ware toedracht van haar moeders dood te achterhalen helpt Lady Jillian Daventry in het geheim de politie bij het oplossen van een aantal moordzaken. Als de gefortuneerde koopman Connor Monroe haar benadert over een moord in zijn familie, meent ze een overeenkomst te zien met haar eigen zaak. Al gauw merkt Jillian dat ze zich in de nabijheid van de knappe Connor slecht op het politiewerk kan concentreren. En dat wordt nog veel moeilijker als hij haar onverwacht kust... (2) DE LADY EN DE GRAAF Londen, 1813... Jarenlang verkeerde Lady Maura Daventry in de veronderstelling dat de man die haar moeder vermoordde zichzelf van het leven had beroofd. Pas als ze haar moeders dagboek vindt, beseft ze dat de werkelijke dader nog vrij rondloopt en dat hij zich waarschijnlijk voordoet als iemand van adel. In de hoop de dader te ontmaskeren, loopt ze zo'n beetje elk bal en elke salon in Londen af. Tijdens haar gevaarlijke speurtocht ontmoet ze Gabriel Sutcliffe, graaf van Hawksley. Al is hij nog zo knap en charmant, ze vertrouwt hem voor geen cent. Ook vindt ze het heel ongemakkelijk dat hij vaak heel dicht bij haar is - en dat zij dan telkens hevig moet blozen... (3) EEN LADY IN GEVAAR Londen, 1823... Tien jaar geleden was Lady Aimee Daventry getuige van de moord op haar moeder, een gebeurtenis die haar leven tekende. Even dacht ze troost in de liefde gevonden te hebben, maar de knappe burggraaf Royce Grenville wees haar avances bot af. Sindsdien leidt ze een teruggetrokken bestaan. Dan blijkt dat de moordenaar van haar moeder nog vrij rondloopt en dat Aimees leven in gevaar is. Geheel onverwacht biedt Royce aan om haar te beschermen. Een aanbod dat ze niet kan weigeren. Maar hoe zorgt ze ervoor dat hij niet te dichtbij komt? Want ze mag natuurlijk nooit toegeven aan haar weer opgelaaide verlangen...

Gevangenis met een open deur Jan Terlouw 1986 De 17-jarige C eline sluit zich uit onvrede over haar situatie thuis aan bij een sekte, waarvan oud-commissaris Keizer zich afvraagt of er ook criminele dingen gebeuren. Vanaf ca. 13 jaar.

Metagenealog a Alejandro Jodorowsky 2015-04-10 «Todo el mundo deber a conocer su  rbol geneal gico. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal.» Alejandro Jodorowsky Metagenealog a contin a la estela que dejaron en su d a libros tan importantes y necesarios como Psicomagia o La v a del Tarot. Este libro  nico ense a c mo estudiar y analizar nuestro  rbol geneal gico, para as  poder entender nuestro pasado familiar y sanar nuestro presente. Un paso m s all  de las t cnicas terap uticas de la «psicomagia» y la «psicogenealog a», est  la Metagenealog a, que «no es estrictamente una terapia, sino un trabajo de toma de conciencia que supone la comprensi n de los elementos del pasado que nos han formado, as  como el inicio de un impulso futuro al cual nosotros damos forma». La lectura del libro y sus ejercicios hacen al lector tomar conciencia del estado de «salud» del  rbol geneal gico en el que ha nacido, y tambi n le ense a a ser consciente de la tradici n familiar que  l carga. Una vez comprendida la influencia que ejercen en nosotros las vidas de bisabuelos, abuelos, padres, t os o hermanos; o los lazos especiales que algunos miembros de nuestro  rbol establecieron entre s ; o c mo la imposici n de las ideas y tab es familiares ha obstaculizado la expansi n de nuestro Yo esencial, seremos capaces de desarrollar un nivel de Conciencia m s elevado y entregarnos con esp ritu libre y sin miedo a nuestro futuro.

De doden voorbij Jo Claes 2021-03-12 In Leuven worden op enkele dagen tijd twee mannen in hun woning door een inbreker neergeslagen: een boekenverzamelaar met een zwaar boek, een kunsthandelaar met een bronzen kunstwerk. Beide mannen bezwijken aan hun verwonding; telkens verdwijnt er iets waardevols. Hoofdinspecteur Thomas Berg ontdekt dat er in de twee gevallen een verwijzing naar een plaatselijke, folkloristische figuur werd achtergelaten die niets met de overvallen lijkt te maken te hebben. Hij is ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt zijn, maar zijn team denkt daar anders over. En dan valt een derde slachtoffer, iemand die Berg kent, waardoor hij persoonlijk bij de zaak wordt betrokken en het emotioneel erg moeilijk

krijgt. Tot overmaat van ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een soortgelijke, mysterieuze verwijzing bij het lijk aan.

Gemaskerde betovering Victoria Holt 2021-03-08 De jonge Sowellyn Mateland heeft maar één droom voor ogen... Ooit zou ze, koste wat het kost, in het Mateland familiekasteel wonen in Engeland. Maar Sowellyn, woonachtig op een klein eiland in de Stille Zuidzee, heeft als buitenechtelijk kind geen enkel recht op het kasteel dus hoe zou ze deze droom ooit kunnen verwezenlijken? Door een tragische ramp op het eiland ziet ze plotseling de omstreden oplossing om haar intrede te maken in het fabelachtige kasteel. Ze raakt verstrikt in haar eigen web van bizarre leugens en bedrog. Weet ze haar diepe geheim verborgen te houden of wordt ze ontmaskerd? Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef verschillende genres onder meerdere pseudoniemen, variërend van oude fictieve familie verhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.

Oorlog en vrede in Koerdistan Abdullah Öcalan 2010

leder het zijne / druk 1 Leonardo Sciascia 2003 Een schuchtere leraar uit Sicilië begint een onderzoek naar de moord op twee dorpsgenoten.

Luister, kleine man Wilhelm Reich 1971

De schoenenclub - Omnibus Beth Harbison 2011-06-21 De twee succesvolle Schoenenclub-titels zijn nu gebundeld in een superdikke voordeelomnibus! In De schoenenclub en het vervolg De geheimen van de schoenenclub draait het erom wat vrouwen allemaal overhebben voor dat perfecte paar schoenen. En dat blijkt een hoop te zijn! Beth Harbison schrijft momenteel haar derde roman. Ze woont met haar man en kinderen in Maryland en heeft een enorme collectie prachtige maar zeer onpraktische schoenen.

Despertares Gloria Sierra Uribe 2016-12-07 La autora se arriesga a conducirnos hacia un viaje en el que la psicología y la psicogenealogía se entretienen para interpretar el cuerpo y las manifestaciones inscritas en él, superando miradas y enfoques, que abordan estos temas de forma parcial. Capítulo a capítulo, nos lleva a descubrir la multidimensionalidad de "ese templo sagrado" que hemos olvidado habitar. El cuerpo es el participante de todo lo que sentimos, pensamos, hacemos y vivimos, bien dice Caroline Myss que la "biografía se convierte en biología". Es, además, el territorio en el que se encarnan la dimensión individual y colectiva, la psicológica y transgeneracional (prebiográfica). Al leer este libro, es fácil entender que las heridas y traumas dejan huellas físicas, los pensamientos negativos y los altibajos de nuestro pasado y de nuestro árbol genealógico, lo afectan también. Comprender que estas experiencias se han convertido en una parte de su estructura puede resultar increíblemente curativo.

De nieuwe Pinokkio Christine Nöstlinger 1989 Het zit Pinokkio, de houten pop, niet mee. Hij wil het zo graag goed doen, maar alles gaat steeds verkeerd. Bewerking van het klassieke Italiaanse verhaal, met gekleurde illustraties. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.

De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een aantal maanden een stagiair te begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van een strakke planning en van haar eigen schema. Een stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de school binnenstapt, groeit haar tegenzin nog meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en bovendien lijkt hij ontzettend op haar ex, die een vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa de stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker nog: het lijkt erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven aan haar gevoelens zou echter haar baan en reputatie op het spel zetten... Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun liefde verboden is? Een nieuw verhaal in de serie rondom het Thorbecke College van de hand van Lizzie van den Ham.

Het Nostradamus Complot Mario Reading 2010-05-25 Nostradamus schreef duizend profetieën. Maar we kennen er slechts 942. Hoe zit het met de ontbrekende verzen? Waarom moesten ze verborgen blijven? Waarom zette Nostradamus in zijn testament dat hij zijn dochter een verzegelde houder naliet? Dit mysterie obsedeert twee mannen. Adam Sabir is een schrijver die zijn verlopen carrière nieuw leven wil inblazen. Achor Bale is lid van een eeuwenoud geheim genootschap gewijd aan het beschermen van de 'antichrist'. Nostradamus voorspelde er drie in zijn verzen. Napoleon en Hitler waren de eerste twee... Terwijl Sabir steeds dieper verweekt raakt in de verborgen wereld van de Franse zigeuners, volgt Bale als een jager zijn spoor. Niemand kan hem tegenhouden... Mario Reading schrijft zowel fictie als non-fictie. Hij heeft gehandeld in zeldzame oude boeken, in Afrika paardrijles gegeven, in Wenen dressuur gestudeerd, in Engeland een polostal geleid en in Mexico een koffieplantage beheerd. Hij is ook een expert op het gebied van Nostradamus' profetieën, waarover hij diverse non-fictieboeken publiceerde.

Tom Clancy Opperbevel Mark Greaney 2017-05-09 In Rusland is de macht van president Valeri Volodin tanende en in een poging het verloren gegane terrein terug te veroveren, verlegt hij zijn ambities naar het buitenland. Omdat de Verenigde Staten in het verleden dergelijke expansieplannen altijd hebben gedwarsboomd, besluit Volodin tot een andere aanpak. Een drijvende gasinstallatie in Litouwen wordt opgeblazen. In Venezuela wordt een aanklager vermoord. Bij een aanval op een trein met Russische troepen vallen tientallen doden. Wereldwijde chaos is het gevolg. De terreuraanslagen lijken niets met elkaar te maken te hebben, tot president Jack Ryan een beangstigend patroon ontdekt. Maar hij heeft geen bewijs...

Vandaag heb ik mijn minnaar gezien María Luisa Bombal 1992 Twee novellen over het geheime liefdesverlangen van twee vrouwen.

Spontane evolutie Bruce Lipton 2020-04-18 In Spontane evolutie laat Bruce Lipton zien hoe onze positieve intenties de wereld kunnen verbeteren. We hebben de positieve toekomst namelijk zelf in de hand! In deze tijd van sociale media en dankzij Spontane evolutie van Bruce Lipton weten we het: het brein van een enkeling kan wereldwijd effect hebben! Zijn wetenschappelijke onderzoek op het gebied van de cel laat zien dat wij ons in een bijzondere fase van de evolutie bevinden: het menselijk bewustzijn kan de loop der dingen drastisch veranderen. Niet alleen op het niveau van een persoon, maar ook op het niveau van de hele samenleving. We hebben de positieve toekomst zelf in de hand. De vraag is: zijn wij het ons ook bewust?

De zin van ziekzijn Thorwald Dethlefsen 2015-02-25 Een boek dat confronterend is en heftige reacties oproept Dat lichamelijke klachten en psychische problemen zeer nauw met elkaar samenhangen, is inmiddels algemeen geaccepteerd. Maar de auteurs van deze klassieker gaan nog een stap verder en maken duidelijk dat alle ziekten verschijningsvormen zijn van één grote ziekte, namelijk het ongelukkig zijn van de mens. Hoofdpijn, infecties, stress, spierpijn, maagklachten, impotentie maar ook ziekten als kanker en hart- en vaataandoeningen zijn signalen die we moeten verklaren en waarvan we de betekenis onder ogen moeten zien. In die zin is dit een uiterst ongemakkelijk boek, want het ontnemt je de mogelijkheid om ziekte als alibi te gebruiken voor onopgeloste psychische problemen. In het eerste deel van De zin van ziekzijn gaan de auteurs in op de achtergronden en filosofie van het ziek zijn én beter worden. Vervolgens beschrijven ze de meest voorkomende ziektebeelden en -symptomen, de mogelijke oorzaken, met welke gevoelens en activiteiten ze samenhangen en wat we eraan kunnen doen. Hun boodschap: we zullen de confrontatie met onszelf moeten aangaan, willen we aan onze genezing kunnen werken. Op deze manier leren we zelf symptomen te interpreteren en als zinvol te aanvaarden: onze ziekte is een weg om onszelf te vinden en innerlijk te groeien. Dr. Rüdiger Dahlke (1951) verdiepte zich na zijn opleiding tot regulier arts in natuurgeneeskunde en psychotherapie. Hij leidt een holistisch gezondheidscentrum en geeft veel seminars en lezingen. Hij schreef o.a. Ziekzijn: signalen van de ziel, waarin ziekten worden behandeld die in dit boek ontbreken. Thorwald Dethlefsen (1946-2010) was psychotherapeut en auteur van meerdere boeken op het raakvlak van spiritualiteit en psychologie. Hij was grondlegger van de reïncarnatietherapie en o.a. auteur van Esoterische psychologie.

Geboren in schande Nora Roberts 2015-12-01 Tom Concannon is een rasechte ler: een dromer, een man van het grote gebaar, maar bovenal vader. Hij is gek op zijn dochters, en wat hem betreft zijn ze perfect - hoe verschillend ze alle drie ook zijn... Deel 3 Shannon woont in de VS en weet pas sinds kort dat Tom haar vader was. Sindsdien voelt ze zich stuurloos - ze weet niet meer goed wie ze zelf is. Wanneer ze een uitnodiging krijgt van Brianna, haar halfzus, besluit ze daar dan ook op in te gaan. Het gevoel van herkenning dat lerland haar geeft, overvalt haar. Net als het feit dat Brianna's buurman, Murphy, niet alleen heel erg aantrekkelijk is, maar op zijn beurt beweert dat hij háár herkent - als de vrouw op wie hij altijd heeft gewacht.

Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom waar te maken? "Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap." Als Salvio Valentini, de burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die met pensioen zijn en 'een project' zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties die mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky

Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich (deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!  
Prinses van de Griek Chantelle Shaw 2011-11-08 Prinses Kitty Karedes is zwanger van Nikos Angelaki, een man die ze nauwelijks kent! Dit schandaal kan het koningshuis ten val brengen, dus zal ze het kind alleen en in het geheim moeten opvoeden. De trotse Griek eist echter dat ze met hem trouwt, en het kan hem niets schelen dat er geen liefde in het spel is. De huwelijksnacht zal immers vurig genoeg zijn...  
Over de dood en het leven daarna Elisabeth Kübler-Ross 2000 Drie lezingen van de Zwitsers-Amerikaanse psychiater en stervensbegeleidster over haar veranderende opvattingen omtrent de dood en het hiernamaals.