

Glimmer Phoebe Kitanidis

Getting the books Glimmer Phoebe Kitanidis now is not type of inspiring means. You could not abandoned going taking into consideration book heap or library or borrowing from your contacts to get into them. This is an certainly simple means to specifically get lead by on-line. This online notice Glimmer Phoebe Kitanidis can be one of the options to accompany you with having additional time.

It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will completely space you new matter to read. Just invest little times to door this on-line publication Glimmer Phoebe Kitanidis as skillfully as evaluation them wherever you are now.

De perfecte moordenaar Katherine Ewell 2014-06-12 De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een snoeiharde thriller geschreven: 'De perfecte moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een seriemoordenaar. De moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter en heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de leer geweest bij haar moeder en is nu de perfecte moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen, haar morele kompas wordt geleid door de gedachte dat er geen goed en geen kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. De negentienjarige Katherine Ewell heeft met 'De perfecte moordenaar' een snoeihard verhaal neergezet. Ewells talent als schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende thema's over goed en kwaad, en de relevantie van rechtvaardigheid.

Mijn reis met Jake Morgan Matson 2013-07-31 Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Amy is 17 en staat op het punt van de Amerikaanse westkust naar de oostkust te verhuizen. Haar moeder wil dat ze met de auto komt, maar sinds het dodelijke ongeluk van haar vader durft Amy niet meer achter het stuur. Daarom heeft haar moeder een reisgenoot geregeld: Jake, de zoon van een kennis. Amy ziet er heel erg tegen op om vier dagen met een vreemde jongen in de auto te moeten zitten, maar wanneer de knappe Jake op de stoep staat wordt de reis ineens een stuk spannender!

Darlah Johan Harstad 2019-06-29 nasa organiseert een wereldwijde loterij: drie jongeren mogen een week, 172 uur, naar de maan. De gelukkige winnaars zijn Midori uit Tokio, Antoine uit Frankrijk en Mia uit Noorwegen. Terwijl deze drie zich opmaken voor de ruimtereis, raakt in een bejaardentehuis in Miami een oude man in paniek. Door zijn jarenlange post op een geheime luchtmachtbasis weet hij dat een nieuwe maanreis het einde van alles kan betekenen. Uit alle macht probeert hij de wereld te waarschuwen, maar het aftellen is al begonnen. Johan Harstad schreef deze beklemmende pageturner als hommage aan films als Alien, Invasion of the Body Snatchers en Solaris. Het resultaat is een loeispannende roman met een onvergetelijk einde.

Ik besta niet Cristin Terrill 2013-09-05 Cristin Terrill, Ik besta niet Het leven lacht de zestienjarige Marina toe: ze is populair, heeft veel vrienden en haar beste vriend is haar buurjongen James, een wonderkind. Em heeft niets. Zij zit vast in een gevangenis met een keihard regime. Marina en Em hebben een belangrijk ding gemeen: ze zijn een en dezelfde persoon. Em leeft vier jaar in de toekomst, en als ze niets doet dan zal Marina een gruwelijk leven tegemoet gaan. Er is maar één manier om dat te voorkomen: ze moet terug in de tijd om haar beste vriend James, op wie ze stiekem verliefd is, te vermoorden. Cristin Terrill is een young adult-schrijfster. Ze studeerde theaterwetenschap, met als specialisatie Shakespeare. Naast het schrijven geeft Terrill ook workshops in creative writing in haar woonplaats Washington, D.C. Ik besta niet is haar debuut. De filmrechten zijn verkocht aan Gold Circle Entertainment. www.cristinterrill.com 'Het meest verslavende boek dat ik dit jaar heb gelezen.' Becca Fitzpatrick 'Zet je telefoon uit. Trek de stekker uit je computer. En zeg tegen iedereen dat je niet thuis bent. Dit boek wil je namelijk in één ruk uitlezen! Spanning, romantiek en een bijna onmogelijke opdracht: wat wil je nog meer?' Mel Wallis de Vries

Nacht van de draak Julie Kagawa 2020-04-07 Boze krachten hebben het lot van de wereld in handen...Eens in de duizend jaar, wanneer een nieuw tijdperk aanbreekt, krijgt degene die op dat moment eigenaar is van een geheimzinnige perkamentrol een geweldige kans. Hij of zij kan de grote Kami-draak aanroepen en een wens doen. Dat moment is bijna daar, en boze krachten zijn eropuit om de rol in handen te krijgen. Yumeko heeft het laatste stuk van de drakenrol opgegeven om haar vrienden te redden. Nu moeten zij en haar reisgenoten zo snel mogelijk naar de woeste kust van Iwagoto om de Meester der Demonen tegen te houden, voordat hij de kans krijgt de grote Kami-draak aan te roepen. Want hij zal een wens doen die de hele wereld in het verderf zal storten...Het wordt een race tegen de klok in het adembenemend spannende slot van de Schaduw van de vos-serie.

Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen mensen en Anderen, staat Meg voor een moeilijke keuze. Wie kan ze nog vertrouwen? Het derde boek over Meg, Simon en de Anderen. 'Zilveren zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie De Anderen. De boeken van Anne Bishop zijn een aanrader voor alle lezers die zijn opgegroeid met 'Buffy the Vampire Slayer', 'Charmed', 'Twilight' en de 'Mortal Instruments'-serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in het Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk. Haar vrienden, zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze ontdekken hoe zwaar deze maanden voor Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar hij is vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty en zijn collega's bij de politie geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en Anderen, maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty ontdekt... De toekomst van de mensheid hangt aan een zijden draadje, en alle ogen, van mensen en Anderen, zijn gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg...

Als een flonkering in de nacht Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 Maart 1833, Mississippi. Ashton Wingate kon zijn blik niet afwenden van de beeldschone, bewusteloze vrouw. Zij leek sprekend op Lierin, zijn jonge bruid. Maar dat kon niet mogelijk zijn. Lierin was drie jaar geleden verdrongen in de woeste golven van de rivier de Mississippi. Ashtons geduld wordt zwaar op de proef gesteld. Maar als de geheimzinnige vrouw eindelijk haar ogen opent kan zij zich niets meer herinneren, niet hoe ze heet en niet waar ze vandaan komt. Angstig en verward zoekt zij bescherming bij de aantrekkelijke Ashton die beweert haar echtgenoot te zijn - bescherming tegen een andere man, de norse Malcolm Sinclair. Ook hij claimt haar, en wel als zijn verdwenen bruid Lenore, en eist hardvochtig al zijn echtelijke rechten op. Een folterende twijfel maakt zich van Lierin/Lenore meester als zij moet kiezen tussen deze twee mannen, mannen die om haar vechten als leeuwen om hun prooi.

Eindeloze nacht Veronica Rossi 2013-03-25 Een verhaal waarvan de filmrechten al voor publicatie van het boek zijn verkocht, waarvan in rap tempo in meer dan 25 landen een vertaling verschijnt, dat boven aan de eindejaarslijstjes prijkt en waarvan de recensies eindigen met het reikhalzend uitkijken naar het volgende deel. Dat was Een wereld zonder hemel, waarvan nu het vervolg De eindeloze nacht verschijnt. Perry en Aria proberen allebei hun plaats te vinden in de Getijen, maar Perry worstelt met zijn verplichtingen en Aria's aanwezigheid wekt nog steeds veel wantrouwen. Aria en Raas besluiten de Getijen te verlaten en naar de Hoorns te gaan, op zoek naar kennis over het Stille Blauw en in de hoop Liv, Perry's zus en Raas' grote liefde, te vinden. Aria moet razendsnel als de beste leren vechten om te overleven en worstelt daarnaast met haar gevoelens van trouw, aan beide kampen. Als ze ondanks alles haar weg weer vindt naar de Getijen, blijkt het leven haar nog een klap toe te dienen: in haar afwezigheid heeft Perry een innige band gekregen met Kirra en lijkt er geen plaats meer te zijn voor Aria...

Halo Alexandra Adornetto 2011-10-07 Venus Cove is niet meer dan een slaperig stadje. Daar komt verandering in wanneer vanuit de hemel drie engelen naar het stadje worden gestuurd: Gabriel, de krijger, Ivy, de heler, en Bethany, de tiener. Zo onopvallend mogelijk maakt het drietal zich op voor een strijd tegen het Kwaad. Om zo min mogelijk op te vallen, proberen de engelen zich als een gewoon gezin voor te doen. Bethany gaat naar de plaatselijke middelbare school, wordt verliefd en begint tegen alle regels van de hemel in een relatie. Maar al snel blijken de drie engelen niet de enige bovennatuurlijke elementen in Venus Cove te zijn. De komst van een uiterst charmante, verleidelijke en bovenal dodelijk gevaarlijke jongen bedreigt het voortbestaan van de wereld en de engelen moeten al hun krachten bundelen om hem te bestrijden. Bethany kunnen ze daarbij niet missen, en de jonge engel zal moeten kiezen tussen de liefde en haar missie.

Nachtbeeld Michele Jaffe 2011-10-12 De mooie en populaire Jane Freeman wordt wakker in het ziekenhuis. Ze kan zich niets meer herinneren, kan zich niet bewegen en ook niet spreken. De artsen vertellen haar dat ze is geschept door een auto die na het ongeluk is doorgereden. Langzaam herstelt Jane weer en ook haar herinneringen keren beetje bij beetje terug. Ze realiseert zich dat iemand haar probeerde te vermoorden en het moet iemand zijn die ze goed kent. Maar niemand gelooft haar. Jane probeert uit alle macht om zelf de puzzelstukjes in elkaar te passen voor de moordenaar weer toeslaat

De levens van Stella Bain Anita Shreve 2014-03-25 'Een tragisch, maar ook hoopvol verhaal over liefde, geheugen, verlies en wederopbouw. Shreve's diepzinnige, provocerende historische roman heeft een moderne weerklank.' Publishers Weekly 'Anita Shreve weet als geen ander liefdevol, maar grondig het innerlijk leven van haar personages bloot te leggen.' - Newsday 'Met haar beeldende beschrijvingen en scherpe observaties weet Shreve de lezer geboeid te houden.' - Washington Post 'Ieder boek ga je weer voor de bijl, zo bedreven weet Shreve je in haar web te weven.' LINDA

Cybele's geheim Juliet Marillier 2008 Een zeventienjarig meisje mag met haar vader mee naar Istanbul om een religieus voorwerp te bemachtigen; ze ontvangt van wezens uit de Andere Wereld een opdracht waarbij dat voorwerp een rol speelt.

Delilah Sarah Ockler 2012-07-05 'We verlangen allemaal naar hoe het had kunnen zijn.' In het leven van Delilah hebben dingen nogal de neiging uit elkaar te vallen. Ze was goed op school, maar kan het nu nauwelijks nog bijbenen. Haar vrienden snappen haar niet meer. Haar vriendje is niet echt een vriendje. En haar moeder weigert te praten over de ruzie die acht jaar geleden de familie uiteenscheurde. Wanneer Delilah de zomer verplicht doorbrengt in het huis van haar recent overleden oma, om de boel daar te renoveren, is het pijnlijke verleden van haar familie niet te vermijden. Delilah begint te twijfelen aan alles wat ze dacht dat waar was, want de vragen en geheimen stapelen zich op. Sarah Ockler schreef een krachtig familieverhaal over liefde en ontwikkeling. In een verhaal dat vol emotie en humor zit, realiseert Delilah zich dat zelfs de meest gebroken relaties weer gelijmd kunnen worden.

Black eyed Susans Julia Heaberlin 2016-04-19 '**** – Fris, ontroerend, spannend, onvoorspelbaar, geestig en een van de effectiefste Amerikaanse thrillers van de laatste tijd.' – NRC Handelsblad Op haar zestiende werd Tessa Cartwright door een seriemoordenaar voor dood achtergelaten op een akker in Texas, samen met de lichamen van drie andere slachtoffers. Ze was de enige overlevende, met slechts vage herinneringen aan wat haar was overkomen. Vanaf die dag stond zij bekend als een van de 'Black-Eyed Susans', een bijnaam die verwees naar de bloemen die groeiden op de vindplaats van de meisjes. Het was Tessa's verklaring die de dader in de dodencel deed belanden. Althans, dat dacht ze... Bijna twintig jaar later ontdekt Tessa bij haar huis een veld vers geplante, bloeiende Black-Eyed Susans. Ze gelooft dat het een teken is van de moordenaar, die nog vrij rondloopt. Bang geworden dat door haar nu een onschuldige vastzit, besluit ze de verdediging te helpen. Maar ze wordt geplaagd door flarden van herinneringen en vreest

voor de veiligheid van haar dochter. Wat niemand weet is dat het angstige, fragiele meisje dat Tessa was, een muur van geheimen om zich heen heeft gebouwd. Het heksenalfabet Caitlin Kittredge 2012-06-06 In de sombere steegjes van het stadje Lovecraft is magie echt, net zo echt als de straf die ligt op het gebruik ervan: ketters belandend op de brandstapel. Aoife Grayson is bijna zestien; de leeftijd waarop iedereen in haar familie doordraait als gevolg van het necrovirus. Volgens de proctoren, de leiders van Lovecraft, ligt het necrovirus ten grondslag aan ketterij. Dan krijgt Aoife een brief van haar oudere broer, die haar vertelt dat ze het heksenalfabet moet vinden als ze zichzelf wil redden.

De Ashford-affaire Lauren Willig 2019-07-12 'De Ashford-affaire is een traktatie. Het verhaal sleept je mee in de levens van drie generaties in één familie met een ingrijpend geheim. Lauren Willig spint een web van lust, macht en verlies.' - Kate Alcott, New York Times-bestsellerauteur Als advocaat in Manhattan heeft Clementine Evans bijna alles bereikt wat ze wilde. Totdat haar lange uren op kantoor hun tol eisen en zij single wordt op 34-jarige leeftijd. Als haar familie bijeenkomt voor de 99e verjaardag van haar oma Addie, laat een familielid iets vallen over een lang verborgen familiegeheim. Clementine begint een zoektocht die haar leven al snel drastisch zal veranderen. Oma Addie groeide op in het Engelse landhuis Ashford Park tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hier werd ze met haar mooie en extroverte nichtje Bea grootgebracht door haar aristocratische oom en tante. Addie en Bea zijn elkaars tegenpolen, maar closer dan zussen. Dan vertrekt Bea met haar man naar Kenia en als Addie haar daar bezoekt is alles anders. Er blijkt iets ergs te zijn gebeurd dat de vrouwen niet met elkaar kunnen delen. Hun sterke band wordt heviger op de proef gesteld.

Een zwarte pyjama Patricia McCormick 2014-08-26 Genomineerd voor de National Book Award Het waargebeurde verhaal van een elfjarige jongen die de Killing Fields van Cambodja overleeft Ze dragen een zwarte 'pyjama', de soldaten van de Rode Khmer die in 1975 in Cambodja aan de macht komen. Arn Chorn-Pond is dan elf, een kind nog. Hij wordt weggehaald bij zijn familie en naar een werkkamp gestuurd. In de verzengende hitte op de rijstvelden ziet hij anderen voor zijn ogen sterven. Arn leert snel onzichtbaar te zijn voor de sadistische Rode Khmers die dagelijks beslissen over leven en dood. Op een dag vragen de soldaten of een van de kinderen een muziekinstrument kan bespelen. Arn biedt zich aan. Die beslissing houdt hem in leven, maar zorgt er ook voor dat hij als kindsoldaat midden in de Killing Fields belandt. Arn Chorn-Pond wijdt zijn leven nu aan het helpen van jonge oorlogsslachtoffers, met de door hem opgerichte organisaties Children of War en Cambodian Living Arts. Voor zijn werk heeft Arn o.a. de Amnesty International Human Rights Award en de Spirit of Anne Frank Outstanding Citizen Award ontvangen. Patricia McCormick is een meermalen bekroond auteur en journaliste die veel is geprezen om haar menselijke benadering van moeilijke onderwerpen. 'Een van de meest inspirerende en krachtige boeken die ik ooit heb gelezen. Een zwarte pyjama leert ons de moed te vinden om ons uit te spreken en zo de wereld te veranderen.' Aartsbisschop Desmond Tutu 'Dit is een prachtig verslag van Arns ongelooflijke verhaal over hoe muziek zijn leven redde en hem ertoe aanzette de ziel en cultuur van zijn volk te redden.' Peter Gabriel

Verboden magie Juliet Marillier 2012-07-11 In het koninkrijk Alban gaat het volk gebukt onder het schrikbewind van koning Keldec. Het gebruik van magie is er verboden. Contact met een van de vele magische wezens die het land bevolken, wordt steeds vaker met de dood bestraft. De vijftienjarige Neryn is samen met haar vader op de vlucht voor de krijgers van Keldec. Dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Haar vader ondergaat als het ware een gedaanteverwisseling, en vóór het goed en wel tot Neryn doordringt, wordt ze door hem verspeeld in een illegaal dobbelspel. Neryn rest geen andere keuze dan zich te schikken naar de wensen van de geheimzinnige onbekende die nu haar heer en meester is. Maar er is hoop. Neryn ontdekt dat zij beschikt over een unieke gave, een onverwacht talent dat haar het doelwit maakt van verschillende partijen, onder wie de trawanten van Keldec. En dat talent komt maar wat van pas als Neryn het vluchten zat is en besluit terug te vechten...

Het rampzalige verhaal van jou en mij Jess Rothenberg 2012-10-16 Sterven aan een gebroken hart is nog maar het begin. Welkom in de eeuwigheid! Als Brie wordt gedumpt door Jacob betekent dat het einde van haar wereld. Letterlijk. Alleen is Brie nog niet klaar om onder de zoden te liggen en ze blijft als geest op aarde. Nu ze D&W is (Dood en Weg), komt Brie erachter dat liefde veel ingewikkelder is dan ze ooit had gedacht. In Half Moon Bay begint haar familie uit elkaar te vallen. Haar beste vriendin verbergt een geheim over Jacob en de waarheid achter zijn verraad. En dan is er Patrick, Brie's mysterieuze nieuwe gids en collega-Verloren Ziel die misschien wel de sleutel tot haar eeuwige geluk in handen heeft.

Godinnenwraak Aimée Carter 2014-03-04 Goddess Test Wat als onsterfelijkheid niet voor eeuwig is? Deel 2 Kate heeft als enig meisje de Godinnetest doorstaan, waarna ze door de goden onsterfelijk is gemaakt. Nu is ze er helemaal klaar voor om zich bij Henry, de machtige koning van de onderwereld te voegen. Helaas is het leven samen met Henry in zijn paleis niet helemaal wat ze ervan had verwacht. Hij heeft haar zelfs nog niet één keer gekust sinds ze terug is uit de bovenwereld! Houdt hij eigenlijk wel van haar? Dan wordt Henry het slachtoffer van Calliopes wraakzucht en wordt hij door haar toedoen ontvoerd door het enige wezen dat machtig genoeg is om hem te doden: Kronos, de koning van de Titanen. Terwijl de andere goden zich opmaken voor een strijd die het einde van alles kan betekenen, gaat Kate op zoek naar de Tartarus om Henry te redden. Al snel beseft ze dat ze het niet in haar eentje kan en dat ze hulp nodig heeft. Hulp van de enige vrouw die ze nooit had willen ontmoeten: Persephone, Henry's grote liefde... 'Meiden die van romantiek houden, zullen smullen van dit verhaal, dat eindigt met een enorme cliffhanger.' - NBD Biblion

Het verlies Michael Robotham 2009-10-31 'Ik weet dat ze nog leeft. [...] Ik weet het, maar ik kan het niet bewijzen.' Politie-inspecteur Vincent Ruiz ontsnapt op een haar na aan de dood. Op een avond vissen zijn collega's hem nauwelijks levend uit het koude water van de Theems. Ruiz kan zich niet herinneren hoe hij daar terecht is gekomen. Zijn enige aanwijzing is een foto die hij bij zich droeg, een foto van een meisje dat drie jaar geleden is verdwenen. Hoewel de vermeende dader achter slot en grendel zit, werd Micky's lichaam nooit gevonden. Ruiz denkt dat ze nog in leven is en dat hij Mickey op de avond van zijn ongeluk probeerde vrij te krijgen. Niemand gelooft hem, behalve psycholoog Joe O'Loughlin. Samen proberen ze te reconstrueren wat er is gebeurd, zodat Mickey gevonden en veilig thuisgebracht kan worden.

In het begin was er Bob Meg Rosoff 2011-11-24 Stel je voor dat God een typische puber is. Hij is lui, slordig, met zichzelf bezig, seksbelust, én staat op het punt Lucy te ontmoeten; het mooiste meisje op aarde. Helaas is het zo dat altijd wanneer Bob verliefd wordt, er rampen volgen. Laten we bidden dat Bob niet verliefd wordt op Lucy. Zwartspreuk Claudia Gray 2017-09-26 Nadia stamt af van heksen. De magische krachten die ze heeft, worden overgebracht van moeder op dochter, maar wanneer haar moeder van de ene op de andere dag vertrekt en haar gezin achterlaat, is Nadia nog maar half ingewijd in de magie. En dat terwijl ze die krachten al snel hard nodig heeft! Om een nieuwe start te maken, gaan Nadia en haar vader verhuizen, maar zodra ze hun nieuwe woonplaats in rijden, voelt ze dat er iets mis is. Het is overduidelijk voor haar dat er duistere krachten aan het werk zijn in Captive's Sound, maar hoe kan zij er in haar eentje iets aan doen? Dan krijgt ze gelukkig hulp van een knappe, geheimzinnige jongen, die beweert dat er een vloek op zijn familie rust...

De IJzerstrijder Julie Kagawa 2016-03-08 De IJzerprins heeft ons allemaal verraden... Hij heeft me vermoord. Maar toen werd ik wakker... Mijn naam is Ethan Chase, en ik was er bijna geweest nadat mijn neef Keirran zijn zwaard in mijn buik stak. Wonderbaarlijk genoeg heb ik het overleefd, maar blijkbaar heb ik heel wat gemist terwijl ik bewusteloos was. De onzichtbare sluier, die de mensenwereld van de wereld van de fae scheidt, is heel even weggetrokken. Hoewel de mensen maar een glimp van Nimmernimmer hebben opgevangen, brak de pleuris uit! En met alle emoties die dat opriep, kon de Vergeten Koningin haar krachten terugkrijgen. Shit happens... Nu leidt Keirran het leger van Vergeten fae in een opstand tegen de oude rijken van Zomer en Winter. Ik haat die magische rotwereld, maar hier kan ik mijn neef dus echt niet mee weg laten komen! Wat voor regels ik er ook voor moet overtreden, ik zál hem tegenhouden! Zelfs als dat betekent dat ik moet gaan samenwerken met mijn oude vijanden, de fae... 'Je leest eigenlijk geen boek, maar je maakt het zelf mee!' - Young-Adults.nl 'Kagawa houdt altijd de vaart in haar verbeeldingsrijke wereld. Fans zullen meer dan tevreden zijn over dit laatste deel.' - Booklist Jinxed Amy McCulloch 2019-01-15 Een schattig hondje of een prachtige vlinder? Welk robot-huisdier zou jij kiezen? Vergeet je smartphone en ren naar de Moncha-store voor de nieuwste bazu! Laceys grote droom is om later bij het bedrijf te gaan werken dat de bazu heeft uitgevonden, een robot-huisdier waarmee je honderd keer zoveel kunt doen als met een smartphone. Daarvoor moet ze dan wel eerst naar Profectus, een eliteschool waar alles draait om high tech. Wanneer ze wordt afgewezen omdat ze zich geen mooie dure bazu kan veroorloven, valt haar droom in duigen. Alles verandert wanneer ze de kapotte resten vindt van een wel heel coole level 3-bazu. Ze weet het ding te fixen, en dan staat er ineens een adembenemend mooie kat voor haar, die ze Jinx noemt. Tot haar grote blijdschap wordt ze met Jinxed alsnog aangenomen op Profectus. Maar dan beginnen haar vreemde dingen op te vallen. Wat is er aan de hand met haar bazu? En vooral: waarom is Carter, de jongen die haar altijd loopt te pesten, er zo in geïnteresseerd?

3 Meiden & de Liefde Jaclyn Moriarty 2010

Hersenspingsels Alice LaPlante 2011-10-10 De 64-jarige Jennifer White is een gepensioneerd orthopedisch chirurg die aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Haar zoon en dochter doen hun best om met haar stemmingswisselingen, verwarring en zwerftochten om te gaan, maar hebben zo hun eigen problemen. Als Jennifers beste vriendin Amanda vermoord wordt aangetroffen, waarbij vier vingers met chirurgische precisie zijn verwijderd, is Jennifer de hoofdverdachte. Jennifer kan zich echter niet herinneren of ze de moord heeft gepleegd. Terwijl zij steeds meer haar grip op de werkelijkheid verliest, doen haar kinderen hun uiterste best om te voorkomen dat Jennifer wordt opgesloten. Hersenspingsels is het portret van een complexe vriendschap tussen twee vrouwen waaraan een groot geheim ten grondslag ligt. Deze ontroerende en verbluffende roman is soms pijnlijk om te lezen, maar toch kun je hem niet meer weggelaten.

Ziel van het zwaard Julie Kagawa 2019-06-18 De demon kamigoroshi is ontsnapt... Eens in de duizend jaar, wanneer een nieuw tijdperk aanbreekt, krijgt degene die op dat moment eigenaar is van een geheimzinnige perkamentrol een geweldige kans. Hij of zij kan de grote Kami-draak aanroepen en een wens doen. De nieuwe tijd is bijna daar, en boze krachten zijn eropuit om de rol in handen te krijgen. Tot nu toe is het de zestienjarige Yumeko gelukt de drakenrol uit handen van de vijand te houden. Ze is al een eind op weg om haar stukje van de rol naar de tempel te brengen, waar het veilig is. Maar dan dient zich een nieuwe vijand aan: een levensgevaarlijke demon, die eeuwenlang gevangen zat in een vervloekt zwaard, is ontsnapt en heeft bezit genomen van Kage, de jongen die had beloofd haar te beschermen...

Belevenissen van een buitenbeentje Andrea Portes 2016-07-12 Hoewel Anika bij het populaire groepje op school hoort, voelt ze zich diep vanbinnen een buitenbeentje. Iets wat ze maar beter verborgen kan houden, want één misstap, en de mooie maar berekenende Becky (bijgenaamd Darth Vader) zal haar leven tot een hel maken. Ze moet dus behoorlijk op haar tellen passen, helemaal wanneer Logan, een mysterieuze jongen die resoluut wordt afgekeurd door Becky, belangstelling voor haar heeft. Hoewel ze Logan steeds leuker gaat vinden, durft ze alleen maar stiekem met hem af te spreken. Pas als de gebeurtenissen onvermijdelijk uitlopen op een tragedie, beseft Anika dat ze voor zichzelf én Logan had moeten opkomen. 'Met haar geestige, charmante vertelstijl weet hoofdpersoon Anika de lezer onmiddellijk voor zich te winnen.' - The New York Times 'Een memorabele heldin met een ontwapenend grappige vertelstijl.' - Publishers Weekly

Het Koninkrijk Jess Rothenberg 2019-08-28 Welkom in het Koninkrijk... waar 'Happily ever after' niet alleen een belofte is, maar een wet. Het Koninkrijk is een fantasy-pretpark waar gasten worden ondergedompeld in een wereld vol virtuele draken, gigantische kastelen en hoogtechnologische wezens. Ana is een van de zeven Fantasisten, wondermooie 'prinsessen' die ontworpen zijn om dromen waar te maken. Dan ontmoet ze Owen, die in het park werkt, en Ana krijgt voor het eerst gevoelens die verder gaan dan haar programmatie... Ze is verliefd. Maar het sprookje wordt een nachtmerrie als Ana beschuldigd wordt van de moord op Owen, wat voor de rechtzaak van de eeuw zorgt. Door getuigenissen in de rechtbank, interviews en Ana's herinneringen ontstaat een verhaal van liefde, leugens en wreedheid - en wat het écht betekent om mens te zijn.

Als morgen niet bestaat Jennifer L. Armentrout 2019-04-02 Er was iets mis. Er was iets heel erg mis.' Alles kan in één klap voorbij zijn. Leeftijd: 15+ De zeventienjarige Lena is de hoofdpersoon in 'Als morgen niet bestaat' van Jennifer L. Armentrout. Het ene moment heeft zij nog een vriendengroep, een wederzijdse verliefdheid en grootse plannen voor haar studententijd. Dat verandert als ze na een feestje met vier vrienden betrokken raakt bij een auto-ongeval. Lena is de enige die het overleeft. Ze wordt verteerd door schuldgevoel, kruipt in haar schulp en duwt iedereen van zich af. Deze young adult-roman van bestsellerauteur Jennifer L. Armentrout, ook bekend van de Lux-serie, stelt de

vraag: kun je ooit weten wanneer je op het punt staat een enorme fout te maken? 'Als morgen niet bestaat' is aangrijpend van begin tot eind.

De kantlezer Brunonia Barry 2009-10-31 Towner Whitney keert na twintig jaar terug naar haar geboortestad Salem. Haar geliefde oudtante Eva wordt vermist en blijkt onder mysterieuze omstandigheden te zijn verdronken. Als Towner op onderzoek uit gaat wordt ze geconfronteerd met vergeten herinneringen uit haar jeugd en met een mystieke gave die ze van haar moeder gekregen heeft. Wanneer er nog een vrouw verdwijnt, laait een oude vete op tussen de besloten vrouwengemeenschap op het eiland voor de kust en de conservatieven in Salem. Towner moet haar gave aanwenden om levens te redden, maar zal daarvoor eerst de waarheid over haar eigen jeugd onder ogen moeten zien.

Bekentenis van een moordverdachte James Patterson 2014-08-07 Na de nacht van de moord op Malcolm en Maud Angel weet hun dochter Tandy drie dingen zeker: 1. Zij was de laatste persoon die haar ouders nog in leven heeft gezien 2. De verdenking van de moord rust op Tandy en haar drie broers en zussen 3. Ze kan niemand vertrouwen misschien zichzelf niet eens Tandy gaat op onderzoek uit om de onschuld van de familie te bewijzen. Opeens krijgt ze steeds terugkerende flashbacks. De herinneringen verklaren een aantal vreemde familiegeheimen, maar het graven in het verleden van haar ouders brengt ook veel gevaren met zich mee. Want wie weet welke leugens de Angels hun kinderen nog meer hebben verteld? James Patterson is de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter wereld, met wereldwijd meer dan 75 miljoen verkochte boeken. Hij is de schrijver van de populaire thrillerreeksen Alex Cross en The Womens Murder Club en de YA-serie Heks & Tovenaar.

King of the Causeway T.M. Frazier 2021-12-07 Een enorme orkaan nadert de kust van Florida, een ander soort storm broeit in Logan's Beach. Een mysterieuze nieuwkomer doet een gooi naar de titel van King of the Causeway. Hij deinst nergens voor terug in zijn gevecht om de kroon. Als nieuwe vijanden samenspannen met oude rivalen, staat er veel meer op het spel dan enkel de titel waarvoor King zijn hele leven heeft gestreden. Er is een orkaan in aantocht. En dit kon weleens de storm zijn die alles zou vernietigen.

Nine T.M. Frazier 2021-12-07 T.M. Frazier neemt haar lezers opnieuw mee naar de Causeway Nine is een standalone verhaal en speelt zich af in de wereld van King en Tyrant. Negen levens. Eén kans om haar de zijne te maken. Preppy's broer staat op het punt geschiedenis te schrijven en zijn familie trots te maken. Dit is het verhaal van Nine. Dit is het verhaal van Kevin Clearwater.

Als je mij vindt Emily Murdoch 2015-11-05 Een boek over zoveel meer dan simpelweg twee meisjes die gered worden uit de bossen; een verhaal over uithoudingsvermogen, wantrouwen, loyaliteit, liefde en vooral over familie. Een zeldzaam debuut dat de pijn van de hoofdpersoon zo vakkundig, verdrietig en geweldig beschrijft, maar ook haar veerkracht, vastberadenheid en hoop. Carey woont met haar zusje Jenessa en hun drugsverslaafde moeder in een oude caravan in het bos. Ze leven in afzondering en diepe armoede en de meisjes worden soms wekenlang aan hun lot overgelaten. Wanneer hun moeder op een dag helemaal niet meer terugkomt, worden ze door Jeugdzorg meegenomen en bij hun vader ondergebracht. Terwijl Jenessa opbloeit dankzij hun nieuwe, luxueuze leven, merkt Carey dat ze zelf haar draai niet kan vinden. Na alle negatieve verhalen van haar moeder wantrouwt ze haar vader en het lukt haar niet om aansluiting te vinden op school. Hoe moet ze aan haar verleden ontsnappen en zich openstellen aan een vader die ze nauwelijks kent?

Door de zombiespiegel Gena Showalter 2015-04-21 *** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles al had meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na de laatste zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen met haar. Spiegels komen tot leven, ze hoort stemmen die anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms de afschuwelijke neiging om iemand aan te vallen. Wat is er toch met haar aan de hand? Cole, haar vriendje, doet ook al zo raar. Eerst ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog niet alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar verborgen houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als ze in de spiegel kijkt...

Ik jaag op killers Barry Lyga 2013-02-25 Stel je voor: een prachtige, zonnige dag en adembenemend natuurschoon Jammer alleen van dat lijkt. Jasper Dent, die liever Jazz wordt genoemd, is een leuke, aardige jongen. Charmant zelfs, zouden sommigen zeggen. Maar hij is ook de enige zoon van de beruchtste seriemoordenaar ter wereld, een vader die de `quality time met zijn zoon soms wel erg letterlijk nam. Jazz heeft plaats delict gezien op een manier waar politieagenten een moord voor zouden doen: door de ogen van de dader. Jazz vader zit al jaren achter de tralies, maar toch duiken er ineens overal lijken op. Alweer. Om te bewijzen dat moord echt niet in zijn genen zit besluit Jazz de politie te helpen met zijn unieke kennis van zaken. Maar is hij wel zo anders dan zijn vader? Heerlijk gruwelijk. Jazz angsten en twijfels maken dit tot een diamant van een boek. Publishers Weekly

Glimmer Phoebe Kitanidis 2012-04-17 When Marshall King and Elyse Alton suddenly wake up tangled in each other's arms with zero memory of how they got there or even who they are, it's the start of a long journey through their separate pasts and shared future. Terrified by their amnesia, Marshall and Elyse make a pact to work together to find the answers that could restore their missing memories. As they piece together clues about their lives, they discover that they're in the idyllic mountain resort town of Summer Falls. Everyone seems happy there, but as Marshall and Elyse quickly learn, darkness lurks beneath the town's perfect facade. Not only is the town haunted by sinister ghosts, but none of its living inhabitants retain bad memories of anything—not the death of Marshall's mom, not the hidden violence in Elyse's family, not even the day-to-day anguish of being a high schooler. Lonely in this world of happy zombies, Marshall and Elyse fall into an intense relationship founded on their mutual quest for truth. But the secrets they're trying to uncover could be the death of this budding love affair—and of everyone, and everything, they love in Summer Falls.

Gevangene van de nacht Anne Blankman 2014-08-07 München is in 1933 een broeinest van onrust en gevaarlijke geheimen. Gretchen Müller groeit op tussen de leden van de nationaalsocialistische partij, onder de hoede van haar oom Dolf. Gretchen is zijn favoriet en hij beschermt haar sinds de dood van haar vader. Maar Dolf is niemand anders dan Adolf Hitler. En Gretchen gehoorzaamt hem te allen tijde. Dan wordt ze verliefd op de jonge joodse journalist Daniel. Hij beweert dat haar vader is vermoord door een nazikameraad. Gretchen zoekt naar antwoorden bij haar familie, die ze altijd zonder meer vertrouwde. Durft ze in de zoektocht naar de waarheid haar hart te volgen ook als het leven van haar en Daniel op het spel staat? Anne Blankman is opgegroeid in een klein stadje in de buurt van New York, en woont inmiddels met haar man in Virginia. Toen ze twaalf was las ze het dagboek van Anne Frank en haar fascinatie voor Annes leven en de Tweede Wereldoorlog leidde uiteindelijk tot het idee voor Gevangene van de nacht.