

Breathing Cheryl Renee Herbsman

Getting the books Breathing Cheryl Renee Herbsman now is not type of challenging means. You could not lonesome going later than book accrual or library or borrowing from your connections to open them. This is an totally simple means to specifically acquire lead by on-line. This online notice Breathing Cheryl Renee Herbsman can be one of the options to accompany you as soon as having supplementary time.

It will not waste your time. undertake me, the e-book will agreed melody you extra situation to read. Just invest tiny become old to edit this on-line revelation Breathing Cheryl Renee Herbsman as with ease as evaluation them wherever you are now.

Darkest Powers 2 - Ontwaken Kelley Armstrong 2012-04-06 Chloe Saunders is een wandelend wetenschappelijk experiment, ze kan niet alleen geesten zien, maar ze is genetisch veranderd door de sinistere Edison-groep. Ze is een tiener maar ook een

dodenbezweerder die haar gaven niet beheerst, wat betekent dat ze onwillekeurig doden opwekt. Nu vlucht Chloe voor haar leven met drie van haar bovennatuurlijke vrienden een charmante tovenaars, een cynische weerwolf en een ontevreden heks en moeten ze iemand vinden om hen te helpen voordat de Edison-groep hen vangt. Het tere kind Jodi Picoult 2011-10-15 Charlottes dochtertje Willow is geboren met een ernstige ziekte die gekenmerkt wordt door broze botten. Wanneer ze valt, kan ze gemakkelijk haar benen breken. Na jaren voor Willow te hebben gezorgd, komen haar ouders in geldnood. Dan krijgt Charlotte een reddingslijn toegeworpen. Ze kan haar arts verloskundige een proces aandoen omdat deze haar niet van tevoren heeft verteld dat haar baby zwaar gehandicapt zou zijn. Met een schadevergoeding zal Willow levenslang verzekerd zijn van de zorg die ze nodig heeft. Maar de arts-verloskundige die Charlotte voor de rechter daagt, is niet alleen Charlottes arts, maar ook haar beste vriendin;

De kantlezer Brunonia Barry 2009-10-31 Towner Whitney keert na twintig jaar terug naar haar geboortestad Salem. Haar geliefde oudtante Eva wordt vermist en blijkt onder mysterieuze omstandigheden te zijn verdronken. Als Towner op onderzoek uit gaat wordt ze geconfronteerd met vergeten herinneringen uit haar jeugd en met een mystieke gave die ze van haar moeder gekregen heeft. Wanneer er nog een vrouw verdwijnt, laait een oude vete op tussen de besloten vrouwengemeenschap op het eiland voor de kust en de conservatieven in Salem. Towner moet haar gave

aanwenden om levens te redden, maar zal daarvoor eerst de waarheid over haar eigen jeugd onder ogen moeten zien.

Waar het licht is Jennifer Niven 2015-04-13 Theodore Finch is gefascineerd door de dood en wil een einde aan zijn leven maken, maar elke keer gebeurt er iets waardoor hij het toch niet doet. Violet Markey telt de dagen af tot haar diploma-uitreiking, zodat ze het bekrompen stadje waar ze opgroeit voorgoed achter zich kan laten en niet langer geconfronteerd hoeft te worden met de pijnlijke herinneringen aan haar gestorven zus. Wanneer Finch en Violet elkaar op de rand van de hoge klokkentoren op school ontmoeten, is het niet helemaal duidelijk wie wie redt. Maar vanaf dat moment groeit er iets van vriendschap tussen hen. Langzaam maar zeker geven ze hun geheimen aan elkaar prijs: Violet ontdekt dat Finch niet de enge freak is waar iedereen hem voor houdt en Finch leert Violet weer van het leven te houden. Violet bewaart Finch' geheim angstvallig, maar kent zij wel al zijn geheimen?

Een stralende toekomst Rebecca Makkai 2019-10-01 'Dit boek heeft mij echt geraakt. Verbijsterend en hoopvol.' DWDD Boekenpanel Chicago, 1985. Yale werkt bij een museum en staat op het punt om een bijzondere collectie binnen te halen. Maar terwijl zijn carrière een hoge vlucht neemt, woekert de aidsepidemie. Na de begrafenis van zijn goede vriend Nico wordt Yales vriendenkring snel kleiner, totdat hij alleen Fiona, Nico's jongere zus, over heeft. Dertig jaar later gaat Fiona in Parijs op zoek naar haar dochter die haar niet meer wil spreken. Daar logeert ze bij een vriend, die fotograaf was

in Chicago in de jaren 80 en wordt zo opnieuw geconfronteerd met de verwoestende effecten die de aids crisis heeft gehad op haar leven. De verhalen van Yale en Fiona komen op verrassende en ontroerende wijze samen in een onvergetelijk slot. 'Een van de eerste romans die verslag doet van de aidsepidemie vanaf de uitbraak tot het heden. Een meeslepend verhaal over het leven in rampzalige tijden.' The New York Times 'Een ijzersterk verhaal over vrienden die onder de zwaarst mogelijke omstandigheden hun menselijkheid trachten te behouden.' People Magazine 'Een hartverscheurend verhaal over liefde en verlies maar ook over diepe verbondenheid.' Oprah Magazine 'Buitengewoon aangrijpend, levendig en hoopvol.' The Guardian

Op zoek naar Violet Park Jenny Valentine 2017-09-05 Jenny Valentine brak internationaal door met haar debuut Op zoek naar Violet Park. Daarna verscheen van haar hand de ijzersterke roman Gebroken soep. Deze twee toptitels zijn nu in een nieuw jasje gestoken. Voordelig geprijsd! In Op zoek naar Violet Park gaat de 16-jarige Lucas op zoek naar de identiteit van een gestorven vrouw die in een urn in een taxi is achtergelaten. Maar gaandeweg hij leert vooral iets over zichzelf. In Gebroken soep krijgt de 15-jarige Rowan een foto van haar inmiddels verongelukte broer. Dat is het begin van een spannende speurtocht naar de jongen die haar de foto bezorgde. Wie is hij, en waarom heeft hij een foto van haar broer? Over Op zoek naar Violet Park: 'Een knap geconstrueerd debuut dat je tegelijkertijd ontroert en aan het lachen maakt,

en ook volwassenen zal aanspreken.' Bas Maliepaard

In haar schoenen Abby McDonald 2009-08-15 In haar schoenen Abby McDonald

Scherp en humoristisch Tasha, een losgeslagen en goedgebekte studente uit Amerika, vlucht naar Engeland nadat het hele land op televisie heeft kunnen volgen hoe ze in het bubbelbad belandde met een bekende tv-persoonlijkheid. Ze ruilt van universiteit en kamer met de serieuze, hard studerende Emily uit Oxford. Maar al snel ontdekt Tasha dat het leven op de Universiteit van Oxford niet te vergelijken is met haar studentenleven in Amerika Ondertussen probeert de schuchtere, preutse Emily in het zonnige Californië haar ex-vriendje te vergeten die haar keihard heeft gedumpte. Gehuld in hippe zomerjurkjes loopt ze allerlei feestjes af en stort zich op de knappe beach boys. Maar wat ze ook doet, ze blijft zich dat vreemde meisje met dat gekke accent uit Engeland voelen Wanneer Tasha en Emily zich geen raad meer weten in hun vreemde omgeving, zoeken ze elkaar op via MSN. Kunnen Tasha en Emily elkaar helpen zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving zonder zichzelf te daarbij volledig te verliezen? In haar schoenen is een goed geschreven, coming of age-roman die vlot leest en ondertussen belangrijke thema's bespreekt.

Nachtbeeld Michele Jaffe 2011-10-12 De mooie en populaire Jane Freeman wordt wakker in het ziekenhuis. Ze kan zich niets meer herinneren, kan zich niet bewegen en ook niet spreken. De artsen vertellen haar dat ze is geschept door een auto die na het ongeluk is doorgereden. Langzaam herstelt Jane weer en ook haar herinneringen

keren beetje bij beetje terug. Ze realiseert zich dat iemand haar probeerde te vermoorden en het moet iemand zijn die ze goed kent. Maar niemand gelooft haar. Jane probeert uit alle macht om zelf de puzzelstukjes in elkaar te passen voor de moordenaar weer toeslaat

Ik besta niet Cristin Terrill 2013-09-05 Cristin Terrill, Ik besta niet Het leven lacht de zestienjarige Marina toe: ze is populair, heeft veel vrienden en haar beste vriend is haar buurjongen James, een wonderkind. Em heeft niets. Zij zit vast in een gevangenis met een keihard regime. Marina en Em hebben een belangrijk ding gemeen: ze zijn een en dezelfde persoon. Em leeft vier jaar in de toekomst, en als ze niets doet dan zal Marina een gruwelijk leven tegemoet gaan. Er is maar één manier om dat te voorkomen: ze moet terug in de tijd om haar beste vriend James, op wie ze stiekem verliefd is, te vermoorden. Cristin Terrill is een young adult-schrijfster. Ze studeerde theaterwetenschap, met als specialisatie Shakespeare. Naast het schrijven geeft Terrill ook workshops in creative writing in haar woonplaats Washington, D.C. Ik besta niet is haar debuut. De filmrechten zijn verkocht aan Gold Circle Entertainment.

www.cristinterrill.com `Het meest verslavende boek dat ik dit jaar heb gelezen.' Becca Fitzpatrick `Zet je telefoon uit. Trek de stekker uit je computer. En zeg tegen iedereen dat je niet thuis bent. Dit boek wil je namelijk in één ruk uitlezen! Spanning, romantiek en een bijna onmogelijke opdracht: wat wil je nog meer?' Mel Wallis de Vries Breathing 2009 With a new boyfriend, asthma attacks that come when least expected,

and a pesky younger brother, fifteen-year-old Savannah's summer vacation takes many unexpected twists and turns.

Na de storm Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 7 – Na de storm De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Welkom terug in Virgin River! Omdat hij zijn leven compleet om wilde gooien, sloot Rick Sudder zich aan bij het Korps Mariniers. Dat hij werd uitgezonden naar Irak hoorde er wat hem betreft bij. Nu is hij terug in Virgin River, en hij is niet meer de man die hij was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de hoop op een normaal en gelukkig leven opgegeven. Jack, Ricks pleegvader, en Liz zijn vastbesloten Rick duidelijk te maken dat het leven ondanks alles echt nog mooie dingen voor hem in petto heeft, maar het valt niet mee. Keer na keer wijst hij ze af. Dan krijgen ze hulp uit onverwachte hoek. Het zwarte schaap van het stadje, Dan Brady, schiet te hulp. Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen?

The North Carolina Historical Review 2010

De laatste zomer van de krijgers des doods / druk 1 Francisco X. Stork 2011 Twee 17-jarige jongens, de een doodziek, de ander vervuld van wraak, zijn door omstandigheden gedurende enkele zomerweken op elkaar aangewezen.

Teaching Young Adult Literature Today Judith A. Hayn 2016-11-02 This book introduces the reader to what is current and relevant in the plethora of good books

available for adolescents. Literary experts illustrate how teachers everywhere can help their students become lifelong readers by simply introducing them to great reads—smart, insightful, and engaging books that are specifically written for adolescents.

Voor ik doodga Jenny Downham 2010-12-01 De internationale bestseller over een meisje dat 16 is en weet dat ze nooit 17 zal worden. Wat zou je doen als je nog maar een paar maanden te leven had? Voor Tessa van zestien is die vraag werkelijkheid. Ze heeft leukemie en nog maar kort te leven. Die tijd wil ze goed besteden. En dus maakt ze een lijst van tien dingen die ze absoluut nog wil doen. Seks. Autorijden. Beroemd worden. En verliefd. Hartverscheurend en grappig: Voor ik doodga is een buitengewone roman, een lofzang op het leven in de vorm van een verhaal over sterven. Van een aangrijpendheid die zeldzaam is in de jeugdliteratuur. Die Downham kan schrijven. de volkskrant Knap hoe debutante Downham zonder vals sentiment dit verhaal vertelt. (...) Het sprankelt, heeft humor. esta Geen onnodig sentiment, wel hartverscheurend echt. Hou de doos Kleenex maar bij de hand. libelle Een fantastisch boek dat je vanaf de eerste bladzijde al in zn greep houdt en je niet meer loslaat tot je het uit hebt. Chapeau!! chicklit.nl Het maakt niet uit hoe oud je bent, dit boek zal je bijblijven. new york times book review

Aan het hof van Eden Joelle Charbonneau 2017-08-19 Een tweeling met een geheim Een koning zonder erfgenaam. Een strijd op leven en dood. De tweeling Carys en

Andreas was nooit voorbestemd om het koninkrijk Eden te regeren. Hun vader was in de kracht van zijn leven en hun oudste broer was zijn gedroomde opvolger; jong, sterk en onoverwinnelijk. De toekomst van het koninkrijk leek veilig. Maar de toekomst kan misleidend zijn. Als de koning en kroonprins van Eden worden gedood op de terugweg van hun veldtocht, en de moordenaars niet langer oeroude vijanden zijn, maar uit hun eigen midden lijken te komen, heeft Eden dringend behoefte aan een nieuwe monarch. Doordat Carys en Andreas een tweeling zijn en niet duidelijk is wie van hen als eerste is geboren en dus het recht op de troon kan opeisen, is de opvolgingslijn niet langer duidelijk. Als de Raad van Ouderen zijn kans grijpt om de macht over Eden in handen te krijgen, zit er voor Carys en Andreas maar een ding op: ze moeten de strijd om de troon aangaan - tegen elkaar. De winnaar van de serie duels zal waardig over het koninkrijk Eden mogen regeren. De ban tussen de broer en zus is altijd warm en hecht geweest. Niet in de laatste plaats vanwege het verschrikkelijke geheim waaronder Andreas gebukt gaat en dat voor de rest van het hof verhuld moet blijven. Jarenlang waren ze elkaars trouwste bondgenoot, maar nu staan ze ineens lijnrecht tegenover elkaar en weten ze niet wie ze in hun ooit zo veilige omgeving nog kunnen vertrouwen. Met hun land en hun hart verdeeld, zullen Carys en Andreas ontdekken hoe ver de ander zal gaan om de kroon voor zicht te winnen. Hoe lang zal het duren voordat achterdocht de overhand krijgt en de dorst naar macht tot het ultieme verraad leidt?

Dood en verdwenen Charlaine Harris 2013-04-23 Op Sookie Stackhouse na zijn er

maar weinig mensen in Bon Temps die van het bestaan van weerwolven en gedaantewisselaars af weten. Daar komt echter verandering in als zij besluiten zich te tonen aan de normale mensenwereld. Sookie raakt betrokken wanneer een goede vriend op brute wijze aan een kruis wordt genageld, maar haar zoektocht naar de dader wordt gehinderd wanneer een ras niet-menselijke wezens ouder, sterker en nog geheimzinniger dan vampiers of weerwolven een greep naar de macht doet. `Niet alleen on screen nemen de vampiers het over. Bloedstollend spannend! CosmoGirl! Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf bestverkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar Sookie Stackhouse-romans verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.

De tweede dochter Jodi Picoult 2012-07-02 De dertienjarige Anna is kerngezond, maar heeft al haar hele leven bloed en beenmerg afgestaan aan haar oudere zus Kate die aan leukemie lijdt. Zoals alle pubers op zoek naar haar eigen identiteit, krijgt Anna er genoeg van om altijd in een adem met haar zus te worden genoemd. Wanneer ze wordt geacht ook een nier te doneren besluit Anna een advocaat om hulp te vragen en haar ouders aan te klagen.

Meisje in sneeuw Danya Kukafka 2017-10-04 Wanneer populaire scholiere Lucinda Hayes vermoord wordt aangetroffen, laat dat niemand in haar slaperige stadje in Colorado onberoerd, en zeker niet de jongen die te veel van haar hield, het meisje dat net zo'n perfect leven wilde als zij en de agent die haar moord moet onderzoeken. Door

de tragedie gaan die drie onvergetelijke personages - Cameron, Jade en Russ - noodgedwongen de confrontatie met hun diepste geheimen aan in de hoop troost te vinden, de waarheid of beide.

Blauwe maan Alyson Noël 2010-10-20 In Blauwe Maan krijgt Ever de kans haar familie weer tot leven te wekken - maar alleen als ze bereid is om de liefde van haar leven op te geven. Net nu Ever meer ontdekt over haar nieuwe gaven als een onsterfelijke en haar geliefde Damen haar inwijdt in die duistere, verleidelijke wereld, gebeurt er iets vreemds met hem. Terwijl Evers krachten groeien, worden Damens krachten juist zwakker. Hij wordt gevelde door een mysterieuze ziekte die niet alleen zijn geheugen en identiteit, maar zelfs zijn leven in gevaar brengt. In een wanhopige poging hem te redden, reist Ever naar de geheimzinnige wereld die Zomerland heet. Daar ontdekt ze niet alleen de geheimen uit Damens verleden - de afschuwelijke, pijnlijke geschiedenis die hij liever voor zichzelf houdt -, maar ook een eeuwenoud document dat uitlegt hoe ze in de tijd kan reizen. Ever wordt gedwongen te kiezen tussen teruggaan in de tijd om haar familie te behoeden voor het dodelijke ongeluk dat hun leven eiste óf in het heden te blijven en Damen te redden, die met de dag zwakker wordt '

Ik mis mezelf Lisa Genova 2012-07-19 Alice is bijna vijftig en leidt een druk leven als wetenschapper wanneer ze de diagnose vroege alzheimer krijgt. Haar leven verandert drastisch: ze verliest haar carrière en de regie over haar eigen wereld. Haar plan om haar man en kinderen niet tot last te worden en op tijd afscheid te nemen, verdwijnt uit

haar geheugen. En Alice blijft achter, zonder haar herinneringen aan het verleden, zonder hoop voor de toekomst. Ze leeft in een heden dat soms even mooi maar meestal verwarrend en zelfs angstaanjagend is. Ik mis mezelf beschrijft op indrukwekkende wijze hoe Alice; wereld uit elkaar valt, en hoe ze in het puin terugvindt wat echt belangrijk is. Lisa Genova woont en werkt in Boston. Ze studeerde Neurowetenschappen aan Harvard. Haar debuutroman Ik mis mezelf werd een internationale bestseller. Het boek werd verkocht aan meer dan vijftien landen en won diverse prijzen, waaronder de 2008 Bronte Prize.

What I Thought Was True Huntley Fitzpatrick 2014-04-15 The eagerly anticipated follow-up to *My Life Next Door* is a magnetic, push-me-pull-me summer romance for fans of Sarah Dessen and Jenny Han. Gwen Castle's *Biggest Mistake Ever*, Cassidy Somers, is slumming it as a yard boy on her idyllic Nantucket-esque island this summer. He's a rich kid from across the bridge in Stony Bay, and she hails from a family of fishermen and housecleaners who keep the island's summer people happy. Gwen worries a life of cleaning houses will be her fate too, but just when it looks like she'll never escape her past--or the island--Gwen's dad gives her some shocking advice. Sparks fly and secret histories unspool as Gwen spends a gorgeous, restless summer struggling to resolve what she thought was true--about the place she lives, the people she loves, and even herself--with what really is. Huntley Fitzpatrick delivers another enticing summer read full of expectation and regret, humor and hard questions,

and a romance that will make every reader swoon.

Uitverkoren Carol Lynch Williams 2010-12-08 De dertienjarige Kyra is opgegroeid in een zeer geïsoleerde gemeenschap. Haar vader heeft drie vrouwen, zichzelf heeft twintig broers en zussen, en er zijn zelfs nóg twee kinderen op komst. Over haar leefomgeving heeft Kyra zich nooit iets afgevraagd. Totdat ze langzaam steeds meer in contact komt met de buitenwereld. In het geheim bezoekt ze de Boekenbus om verboden boeken te lezen. En ze ontmoet Joshua, op wie ze verliefd wordt, terwijl Kyra haar geliefde eigenlijk niet zelf mag kiezen. Als Kyra vervolgens moet trouwen met haar zestigjarige oom die al zes vrouwen heeft staat Kyra voor een wanhopige keuze. Hierbij wordt ze geconfronteerd met geweld en haar eigen angst om haar familie voor altijd te verliezen. Een krachtig en hartverscheurend boek over liefde en hoop. Het schrijnende verhaal van een meisje dat worstelt om zichzelf en uiteindelijk de waarheid te vinden.

Meg Cabot

Breathing Cheryl Renee Herbsman 2009-04-16 Savannah would be happy spending the summer working at the library and reading. But then she meets Jackson, who Savannah's convinced is the one. At first it looks like she's right. He abides by her mama's strict rules and stays by her side when she is hospitalized for severe asthma, which Savannah believes is improving only because Jackson is there. But when Jackson is called away to help his family, Savannah has to learn to breathe on her own,

both literally and figuratively.

Cinder & Ella Kelly Oram 2020-06-23 Als haar moeder verongelukt moet Ella bij haar vader en zijn nieuwe gezin wonen. Ella mist haar moeder en haar blogvriend Cinder. Wat ze niet weet is dat hij de hotste acteur van Hollywood is. Cinder & Ella van Kelly Oram is een heerlijk verhaal om bij weg te dromen voor meiden vanaf 13 jaar en fans van De Royals-serie van Erin Watt. Lees. Zwijmel. Geniet! Na maanden revalideren mag Ella eindelijk naar huis. Niet naar haar moeder, zij kwam om bij het auto-ongeluk, maar naar haar vader die ze nauwelijks kent. Hij woont in Hollywood met zijn nieuwe gezin, maar Ella's stiefzussen zitten niet op haar te wachten. Ella mist haar moeder en blogvriend Cinder. Sinds het ongeluk heeft ze niks van zich laten horen, maar stiekem droomt ze van hem. Wat ze niet weet is dat Cinder haar ook mist, én de hotste acteur van Hollywood is... Cinder & Ella is een bestseller in Amerika en Duitsland, en het eerste deel van een tweeluik.

Onder de ketchupwolken Annabel Pitcher 2014-09-15 IK HEB IETS VERKEERDS GEDAAN. WAT IK HEB GEDAAN IS AFSCHUWELIJK. EN WEET JE WAT H HET ERGST IS? IK BEN ERMEE WEGGEKOMEN. 'ONDER DE KETCHUPWOLKEN HEEFT DEZELFDE COMBI VAN HEFTIGE TRAGIEK EN WEERGALOZE HUMOR ALS MIJN ZUS WOONT OP DE SCHOORSTEENMANTE SCHOORSTEENMANTEL (...). MET DIT TWEEDE BOEK HEEFT ZICHZELF OVERTROFFEN.' 7DAYS Zoe Collins loopt rond met een afschuwelijk geheim en durft niemand in vertrouwen te

nemen. Op een dag hoort ze van het bestaan van Stuart Harris, een veroordeelde die in de dodencel wacht op de uitvoering van zijn doodvonnis. Als er iemand is die iets van geheimen, leugens en verraad afweet, is hij het wel, denkt Zoe. Ze besluit hem te schrijven en haar verhaal te vertellen. Dit zijn haar brieven. Annabel Pitcher won met dit boek de Waterstones Children's Book Prize. Eerder schreef ze het succesvolle debuut *Mijn zus woont op de schoorsteenmantel*. Met veel gevoel voor humor combineert ze in *Onder de ketchupwolken* een spannend verhaal met een aangrijpend liefdesdrama, en maakt ze de lezer deelgenoot van het verraad dat zich in Zoes leven heeft voltrokken. Het programma Suzanne Young 2015-02-20 'Voor de lezer die houdt van een dystopie à la *The Hunger Games* van Suzanne Collins, is Het Programma van Suzanne Young misschien wel de beste tip.' – NRC Handelsblad 'Met dit krachtige psychologische drama springt Young tussen alle andere young adults uit.' – BCCB In de wereld van Sloane is het uiten van echte gevoelens verboden, depressie onder jongeren is een epidemie en de enige oplossing is het Programma... Sloane denkt wel twee keer na voordat ze in het openbaar begint te huilen. Sinds zelfdoding is uitgegroeid tot een internationale epidemie, zou een huilbui haar in het Programma kunnen doen belanden, de enige bewezen behandelingsmethode. Ze heeft al een broer verloren, dus Sloane weet zeker dat haar ouders er alles aan zullen doen om haar in leven te houden. Ze weet ook dat iedereen die het Programma heeft gevolgd terugkeert met een schone lei: hun depressies zijn verleden tijd, maar hetzelfde geldt voor hun

herinneringen. Omdat ze zowel thuis als op school constant onder toezicht staat, zorgt Sloane dat ze zo min mogelijk opvalt en verbergt ze haar gevoelens zo goed mogelijk. De enige bij wie Sloane zichzelf kan zijn, is James. Hij heeft beloofd om ervoor te zorgen dat ze geen van beiden in het Programma terechtkomen en Sloane weet dat de liefde tussen hen sterk genoeg is om allerlei tegenslagen te weerstaan. Maar ondanks de beloftes die ze elkaar maken, wordt het steeds moeilijker om de waarheid te verbergen. Ze worden alle twee steeds zwakker, depressie ligt op de loer. En het Programma zit hun op de hielen... 'Een boek om te verslinden: razendsnel geschreven, origineel uitgangspunt en een sexy liefdesverhaal.' – Booklist 'Een aangrijpend verhaal voor fans van dystopische liefdesverhalen.' – Kirkus Reviews

Spring maar achterop Sarah Dessen 2011-06-22 Auden, een stil en vroegwijs meisje, woont na de scheiding van haar ouders bij haar moeder. Om haar pijnlijke jeugd te vergeten en om te kunnen voldoen aan haar moeders hoge verwachtingen heeft ze zich volledig op haar school gestort. Tot overmaat van ramp lijdt ze ook nog eens aan slapeloosheid. Dan krijgt ze de kans om een zorgeloze zomer aan zee door te brengen bij haar vader en zijn nieuwe gezin. Een zomer die vol verrassende wendingen blijkt te zitten en die Auden eindelijk een stukje van haar jeugd teruggeeft. Ze krijgt een baantje in een hippe kledingboetiek en leert eindelijk de wereld kennen die ze zo heeft gemist: een meidenwereld vol vriendschap, meidenpraat en liefde. Ook ontmoet Auden haar soulmate Eli, een loner en voormalig fietskampioen, die net als zij aan slapeloosheid

lijdt. Hij neemt haar mee op nachtelijke tochten waarin de twee eenzame zielen steeds dichter tot elkaar komen.

99 procent van mij Sally Thorne 2020-04-07 Fotografe Darcy Barrett heeft de halve wereld over gereisd en weet het nu zeker: geen enkele man kan tippen aan Tom Valeska. Helaas is hij de beste vriend van haar tweelingbroer Jamie en schijnt hij daardoor verboden terrein voor haar te zijn. Ze heeft nog nooit meer dan 1 procent van hem gekregen... Wanneer Tom het huisje van haar oma gaat opknappen, ziet ze hem na jaren weer terug. Eén ding is er in ieder geval veranderd, stelt ze vast: hij is voor het eerst in tien jaar single. Ze besluit dat hij wel wat hulp met klussen kan gebruiken. Er moet toch iemand een oogje in het zeil houden? Zodra de vonken als vanouds over en weer springen, beseft Darcy dat die ene procent niet meer genoeg is. Deze keer zal ze zorgen dat Tom Valeska voor 99 procent van haar wordt!

Alles wat je lief is Nicola Yoon 2016-04-07 Je kunt misschien niet alles voorspellen, maar sommige dingen wel. Dat ik verliefd ga worden op Olly, bijvoorbeeld. En dat het op een ramp zal uitdraaien. Madeline is allergisch voor de wereld. Zo allergisch dat ze al zeventien jaar niet buiten is geweest. De enige mensen die ze te zien krijgt, zijn haar moeder en verpleegster Carla. Madeline verdriift de tijd met lezen en het schrijven van 'spoilende' boekbesprekingen. Tot er een nieuwe jongen naast haar komt wonen, met ogen in de kleur van de Atlantische oceaan: Olly. Hun vriendschap begint online, maar al gauw is dat niet meer genoeg... Alles wat je lief is gaat over het verlangen naar het

onbereikbare, en over alles wat we op het spel zetten voor de liefde. Dit e-book is alleen geschikt voor de tablet. U kunt het niet lezen op een e-reader

Evermore Alyson Noël 2010-10-19 De onsterfelijken 1 - Evermore Sinds haar ouders en zusje bij een auto-ongeluk zijn omgekomen, kan Ever auras zien en andermans gedachten horen. Wanneer ze mensen aanraakt, ziet ze hun hele verleden. Ze doet dan ook al het mogelijke om mensen uit de weg te gaan tot de knappe en mysterieuze Damen in haar leven komt. Hij is de enige die de chaos in haar hoofd kan laten verdwijnen en de enige die haar echt begrijpt het is net of hij in haar ziel kan kijken. Ever wordt beetje bij beetje ingewijd in Damens wereld vol wonderen en geheimen, maar ze heeft nog steeds geen idee wie hij is of wat hij is. Het enige wat ze zeker weet, is dat ze hopeloos verliefd op hem is. Evermore is verslavend, ik kon het niet weleggen. Ik droomde over dit boek. En toen ik het uit had, bleef het maar door mijn hoofd gaan. Het is gewoon een adembenemend boek. TEENS READ TOO Alyson Noel woonde enkele jaren op Mykonos en in New York; nu woont ze in Californië. Voor ze schrijfster werd werkte ze onder andere als stewardess.

Liefde van A tot Z S.K. Ali 2020-08-27 Een bijzonder verhaal over het vinden van liefde Een wonder: iets dat je heel bijzonder vindt, zelfs al is het eigenlijk heel gewoon. Zoals de frietjes van de moeder van Adam die ze samen maakten. Een rareit: iets vreemds, of iets dat je aan het denken zet. Zoals de docent van Zayneb die zijn klas maar blijft voorhouden hoe 'slecht' moslims zijn. Zayneb, de enige moslim in de klas, is niet

slecht. Ze is kwaad. Als ze geschorst wordt, vertrekt Zayneb naar haar tante in Doha, Qatar. Ze voelt zich schuldig omdat ze ook haar vriendinnen in de problemen heeft gebracht en ze belooft zichzelf om minder confronterend te worden. Adam heeft multiple sclerose, de ziekte waaraan hij zijn moeder verloor, en vertrekt ook naar Doha om zijn familie te bezoeken. Hij probeert om zijn diagnose geheim te houden voor zijn vader en zusje. Zayneb en Adam ontmoeten elkaar op het vliegveld. En dan? Dan volgt er een verzameling van wonderen en rariteiten.

Delilah Sarah Ockler 2012-07-05 'We verlangen allemaal naar hoe het had kunnen zijn.' In het leven van Delilah hebben dingen nogal de neiging uit elkaar te vallen. Ze was goed op school, maar kan het nu nauwelijks nog bijbenen. Haar vrienden snappen haar niet meer. Haar vriendje is niet echt een vriendje. En haar moeder weigert te praten over de ruzie die acht jaar geleden de familie uiteenscheurde. Wanneer Delilah de zomer verplicht doorbrengt in het huis van haar recent overleden oma, om de boel daar te renoveren, is het pijnlijke verleden van haar familie niet te vermijden. Delilah begint te twifelen aan alles wat ze dacht dat waar was, want de vragen en geheimen stapelen zich op. Sarah Ockler schreef een krachtig familieverhaal over liefde en ontwikkeling. In een verhaal dat vol emotie en humor zit, realiseert Delilah zich dat zelfs de meest gebroken relaties weer gelijmd kunnen worden.

Wat jij niet ziet Eric Lindstrom 2016-09-28

Laat me gaan Gayle Forman 2016-10-12 Maribeth denkt dat ze superwoman is. Als

hardwerkende New Yorkse moeder van een vierjarige tweeling beseft ze niet eens dat ze een hartaanval heeft gehad. Na een dubbele bypassoperatie wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis onder voorwaarde om thuis te herstellen. Dat blijkt onmogelijk. Zelfs haar moeder die tijdelijk komt 'helpen' vindt haar egoïstisch. Ten einde raad pakt Maribeth een koffer en vertrekt, zonder haar man Jason te laten weten waar ze naartoe gaat.

Verleiding P.C. Cast 2011-11-11 Dus jij dacht dat Zoey Redbird even een break zou nemen na de recente enerverende gebeurtenissen? Helaas zit dat er niet in voor de hoge priesteres van het Huis van de Nacht. Het duistere kwaad dat zich schuilhoudt in de tunnels onder het Tulsa Depot groeit, en Zoey verdenkt Stevie Rae ervan verantwoordelijk te zijn voor veel meer dan ze doet voorkomen. Aphrodites visioenen waarschuwen Zoey dat ze niet alleen moet oppassen voor Kalona en zijn duistere vrienden, maar maken haar ook duidelijk dat alleen zij de kracht heeft om de kwade geesten te stoppen. Zoey heeft geen keuze: als ze Kalona niet verslaat, zal hij wraak nemen op iedereen in haar omgeving...

Onveilig P.C. Cast 2011-11-11 Wat zou jij doen als de mooiste jongen ter wereld een naamloze duivel in zich verborg, en hij alleen maar oog voor jou heeft? Zoey is gelukkig weer terug bij haar vrienden, maar er dreigt gevaar. Neferet heeft een nieuwe geliefde, Kalona, maar niemand in het Huis van de Nacht heeft een idee van zijn ware aard. Kalona lijkt de ultieme pretty boy en heeft al snel alle dames in het Huis van de Nacht

in zijn macht. Een geest heeft de sleutel om zijn snel groeiende invloed in te perken, maar stel dat hij Zoey met geheimen confronteert waar zij eigenlijk niets van wil weten? En dan heeft de geest het nog niet eens gehad over bepaalde gebeurtenissen waaraan Zoey liever niet wordt herinnerd...

The Publishers Weekly 2009

The Writers Directory 2013

Vertel de wolven dat ik thuis ben Carol Rifka Brunt 2014-06-13 Beste boek van het jaar volgens The Wall Street Journal, The Oprah Magazine en Kirkus Reviews Er is maar één persoon die de veertienjarige June Elbus ooit heeft begrepen: haar oom, de beroemde schilder Finn Weiss. Wanneer hij doodgaat _ veel te jong, aan een ziekte waarover niemand het durft te hebben _ voelt June zich verloren. Op Finns begrafenis ziet June een onbekende man. Buiten, want hij mag niet naar binnen. De man heet Toby, en hij wil June graag eens ontmoeten. Als de twee elkaar leren kennen ontdekt June dat zij niet de enige is die Finn mist, en er ontstaat een hechte vriendschap tussen hen. Waar June eerst dacht dat zij de belangrijkste persoon in Finns leven was, het middelpunt van zijn schilderijen, realiseert ze zich door Toby dat zij slechts één speler was, en dat de andere spelers haar hulp hard nodig hebben. Vertel de wolven dat ik thuis ben is een onvergetelijk portret van rouw, passie en mededogen. Tegelijkertijd is het een verhaal over liefde _ maar niet in de klassieke zin van het woord. Brunt legt pijnlijk bloot hoe we niet altijd kiezen van wie we houden en hoe

taboes een familie kunnen verscheuren. Carol Rifka Brunt publiceerde in verschillende Amerikaanse en Engelse tijdschriften en kranten. Vertel de wolven dat ik thuis ben is haar eerste roman. `Ontroerend en uiteindelijk hoopgevend. People magazine `Enorm ontroerend. the Wall Street Journal `Een duizelingwekkende debuutroman. the Oprah magazine